

KERK NEIS

Hervormde Streekgemeente
Noordhorn - Saaksum

Juni '24

46^e Jaargang, nr. 6

NOORDHORN

SAAKSUM

CONTACTPERSONEN EN ALGEMENE INFORMATIE

Predikant Noordhorn/ Saaksum: Vacant
Consulent: Ds. N. Noorlander, email: ds.noorlander@ziggo.nl
Pastoraat en catechese: Ds. K.H. Bogerd, contact via scribanoordhorn@gmail.com
Indien dringend: telefoon: 0511-421388 / 06-36275893

ALGEMEEN / NOORDHORN

Scriba (contactpersoon): ouderling K. Tempel, Hamsterpad 3, 9804 PZ Noordhorn
Telefoon: 0594-50 51 08
Email: scribanoordhorn@gmail.com

Kerkelijk Bureau:
* Ledenadministratie: dhr. A.P. Verbree, Kruiser 8, 9801 RD Zuidhorn
Telefoon: 0594-50 60 75
Email: nohosaak@gmail.com

Kerkvoogdij:
* Ouderling-kerkrentmeester: dhr. W. Telintel, De Wieren 52, 9866 TP Lutjegast
Telefoon: 06-23 37 11 22 / Email: wimtelintel@gmail.com

* Kerkelijk ontvanger:
(ook voor collectemunten) dhr. J.F. Geertsema, Hamsterpad 1/a,
9804 PZ Noordhorn, Telefoon: 0594-50 46 74
bestellen collectemunten via: collectebonnen@ziggo.nl

Diaconie:
* Secretaris: diaken H.J. Slik, Botter 4, 9801 ME Zuidhorn
(ook voor vrijwilligersroosters) Telefoon: 06-15 28 95 11 / Email: famslik@home.nl
* Penningmeester: diaken E. Meindersma, Klinckemalaan 16,
(ook voor kerkradio/internet) 9801 CB Zuidhorn. Telefoon: 0594-23 36 14
* Email diaconie: diaconienoordhorn@gmail.com

BANK-/GIRO NUMMERS VAN KERKVOOGDIJ EN DIACONIE NOORDHORN EN SAAKSUM

* Bank- /gironummer kerkvoogdij: Banknummer NL70 RABO 0375 8296 60
Gironummer NL33 INGB 0000 8957 06
* Banknummer diaconie: NL72 RABO 0375 8044 04

SAAKSUM

Kerkenraad: ouderling K. Tempel, Hamsterpad 3, 9804 PZ Noordhorn
Telefoon: 0594-50 51 08 / Email: k.tempel@ziggo.nl

Diaconie: diaken L. Terpstra, Rikkerdaweg 38, 9884 PB Niehove
Telefoon: 06-20 97 49 99
Email: liekeleterpstra@gmail.com

STICHTING TOT BEHOUD VAN DE NED. HERV. KERK NOORDHORN

* Contactpersoon: dhr. W. Telintel, De Wieren 52, 9866 TP Lutjegast
Telefoon: 06-23371122 / Email: wimtelintel@gmail.com
* Banknummer Stichting: NL51 RABO 0375 8584 23

Website:

* Beheer website: www.hervormdnoordhorn.nl
dhr. A. van Waarde
Email: websitehervormdnoordhorn@gmail.com

Kerkdienst via internet: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1416-Hervormde-gemeente-Noordhorn>
Zowel 'live' als achteraf te beluisteren.

Redactie-adres 'Kerkneis': fam. A. van Waarde, Boslaan 62, 9801 HH Zuidhorn
E-mail: mariavanwaarde@gmail.com

Dit nummer van Kerkneis wordt u gratis verstrekt. U kunt een **gift** overmaken op het bank- /gironummer van de kerkvoogdij, onder vermelding van 'gift Kerkneis'.

MEDITATIE

ZOUT

Mattheüs 5 : 13 – 16

Als de Heere Jezus zegt; *Ik ben het licht der wereld, of Ik ben de Goede Herder*, dan zijn dat eigenlijk ook gelijkenissen, heel korte, maar wel gelijkenissen. We kunnen ons dan heel gemakkelijk een voorstelling maken van wat de Heiland is, hoe Hij is, wat Hij doet. We denken aan licht, wat een licht is in een duistere wereld, hoe Hij het donker op doet klaren. Of we zien een herder, die zorgt voor Zijn kudde, Die Zijn schapen verzorgt en naar grazige weiden brengt. Korte, maar duidelijke, veelzeggende gelijkenissen. De zogenaamde "Ik ben" woorden van de Heiland zijn rijk en diep. Vol betekenis. Als we erover nadenken worden we getroost en bemoedigd.

Zo lezen wij ook de woorden die Hij tegen Zijn discipelen sprak, tegen zijn volgelingen, tegen ons. *Gij zijt het zout der aarde*. En in het Evangelie naar Markus voegt Hij er aan toe: *Hebt zout in uzelve*.

Zout.

Heb je zout op de aardappels gedaan?

Jazeker

Nou, ik proef er anders niets van.

Doe er dan nog maar een beetje op.

Nu is het nog even flauw.

Als nu het zout smakeloos wordt, waarmee zal het gezouten worden?

Wat zout is, hoef ik niet te vertellen, dat weten we wel. Zout is smaak makend. Smaakmakend. Oei, daar zeggen we nogal wat.

Zijn wij, als Christenen in deze wereld, smaakmakend? Betekent het dat wij, die Christus kennen en er niet naar leven, smakeloos zijn? Wat zegt de Heere Jezus met zo'n enkele opmerking toch ontzettend veel. Het geeft te denken. Het tegenovergestelde van zout is flauw. Een flauw leven, waarmee we een ander niet jaloers maken

Zout is ook een conserveringsmiddel. Denk maar aan zoute haring en zoute bonen. Zout weert het verderf. Het wekken van groente werd altijd met zout gedaan. Zo werd het voor de winter bewaard We horen Paulus op meerdere plaatsen spreken: *bewaar uzelf rein* en *bewaar het pand u toevertrouwd*. Het verderf van ons leven, het eeuwig verderf; door het zout van het Evangelie wordt het verderf tegen gegaan; *Heb zout in uzelf*

Zo moesten ook alle offers in de tempel gebracht met zout worden ingewreven ook de spijsoffers en de graanoffers, ook de toonbroden in de tempel dat alles als teken van duurzaamheid, heiliging en reiniging. Een offerdier werd streng gekeurd door de priester, er mocht geen gebrek aan zijn, er mocht niets verderfelijks aan zijn. Na die keuring werd het met zout ingewreven.

Maar aan de andere kant lezen we ook in het boek Richteren dat de Israëlieten, naar oud Semitisch gebruik de veroverde grond van bijvoorbeeld de streek van de Amalekieten bij Sichem met zout bestrooiden als teken van uiterste verwoesting. Zout, het bewaart en het verderft. Het kan zich ook tegen ons keren. De Heere zegt: *Ik heb u bijeen willen vergaderen, maar gij hebt niet gewild, ga weg van Mij*. Dat kan. De Heere beware ons ervoor

Zout werkt ook reinigend. Zout werd in de oudheid vaak gebruikt om wonden te ontsmetten We kennen de uitdrukking: zout in de wond smeren. Dat is niet aangenaam, pijnlijk zelfs, maar het is nodig om het zweren te voorkomen. Willen wij ons laten gezeggen door het Woord. Dat kan pijnlijk zijn als de zonde wordt aangewezen maar het is onontbeerlijk, het is tot behoud. Paulus schrijft aan de Colossen: *Uw woord zij met zout besprengt*. Gods Woord is met zout besprengt, want Gods Woord houdt stand in eeuwigheid, maar ook uw woord, jouw woord. Laat uw ja ja zijn en uw nee nee. Dan houdt het stand.

Zout werd gebruikt als ruil en betaalmiddel tot het begin van de Middeleeuwen. Het was in die tijd een duur goedje. Later werd het door de betere scheepvaart verbindingen en door de zoutwinning in het zuiden van Europa, goedkoper en algemener. Zelfs zo algemeen dat gezegd kon worden: Hij verdient het zout in de pap niet. Nou, dan was je arm. Wat zijn we arm zonder het zout van

Gods Woord. En daar hangt geen prijskaartje aan, want *uit genade bent u zalig geworden*. En genade betekent: gratis.

Tenslotte kennen we uit Leviticus en Numeri het z.g. zoutverbond waarbij zout gestrooid werd. Het ging over een verbond dat overging van kind tot kind, Een eeuwig verbond, waarbij zout het bederfwerende en behoudende element is. *'t Verbond met Abraham Zijn vrind, bevestigt Hij van kind tot kind*.

Toen wij in Wit Rusland waren kregen we brood aangeboden met een kommetje zout. Elke hap moet je eerst in het zout dopen. Dat is niet zo lekker, maar het is een prachtig beeld van voortdurende en blijvende vriendschap.

ZOUT, wat een beladen woord in de mond van de Heere Jezus. Laten we er niet te gemakkelijk aan voorbij gaan.

Ds. N. Noorlander

KERKDIENTEN NOORDHORN (Deze kerkdiensten zijn tevens te volgen via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1416-Hervormde-gemeente-Noordhorn>)

2 juni	09.30 uur	Ds. C. van der Worp (Wezep), <i>na de dienst koffiedrinken in de Wegwijzer</i>
	19.00 uur	Ds. G. van den Berg (Onstwedde)
9 juni	09.30 uur	Ds. Th.W.H. van der Heijden (Nieuw Beijerland)
	19.00 uur	Ds. W.G. van Wingerden (Groningen)
16 juni	09.30 uur	Ds. G. Herwig (Wierden)
	19.00 uur	Ds. M.G.M. Mudde (Oosterwolde)
23 juni	09.30 uur	Dhr. J.D. Scherphof (Elburg)
	19.00 uur	Ds. G. van den Berg (Onstwedde)
30 juni	09.30 uur	Dhr. A. Riepma (Assen), Vorbereiding Heilig Avondmaal
	19.00 uur	Ds. F. Pierik (Drachten)
7 juli	09.30 uur	Ds. J. Hoekman (Rutten), Bediening Heilig Avondmaal, na de dienst koffiedrinken in de Wegwijzer
	19.00 uur	Ds. G. van den Berg (Onstwedde), Dankzegging Heilig Avondmaal

BESTEMMING COLLECTEN

Tenzij anders aangegeven is de 1e collecte voor de diaconie en de 2e collecte voor de kerkvoogdij. De speciale collecten zijn o.a. voor de predikantsplaats en/of diaconale projecten.

23 juni	Diaconiecollecte voor de GZB: Hulp aan Pakistan
7 juli	Avondmaalscollecte van de diaconie voor Gijsbert en Jenneke Wolvers, dit zijn de opvolgers van de Fam. Lichtendonk

VAN DE KERKENRAAD

OVERLEDEN

Dinsdagmorgen 21 mei is Mihai Barcsa, totaal onverwachts overleden. Hij was slechts 35 jaar. Wat een enorm groot verdriet voor zijn vrouw Carin en hun dochter Julia. Het is niet te bevatten dat hij er niet meer is. Toch mogen we geloven dat hij tot rust is gekomen bij zijn Heere God. Als u dit leest heeft de begrafenis al plaats gevonden in zijn geboortestreek in Roemenië. Binnenkort zal er een dienst van Woord en Gebed worden gehouden in de kerk van Noordhorn.

We moeten maar veel voor hen bidden om kracht om dit grote verlies te kunnen dragen!

Een In Memoriam zal D.V. in het volgende Kerkneis nummer worden geplaatst.

IN MEMORIAM SUZE DE GROOT – BUWALDA

Woensdagmiddag 1 mei was ik op bezoek bij Suze, diezelfde dag krijg ik van zoon Freddie de mededeling dat het helemaal niet goed gaat en de volgende dag stilstaan bij haar overlijden. Zo snel ging het, ongelooflijk. Ze leefde haar leven op haar geheel eigen wijze; intens, niet eenvoudig en er waren moeilijke momenten met het overlijden van haar zoon en haar man en dat laatste tot twee keer toe. Ze nam dat met zich mee ook al wilde ze het er niet te veel over hebben. 'Mijn grote vriend hierboven' had ze het vaak over, ja, natuurlijk had ze het ook over de mensen om haar heen die haar dierbaar waren, maar dat andere was van een andere orde: Ga met God en Hij zal met je zijn.

Suze was altijd blij en opgeruimd als je kwam, ze vond het fijn als er mensen op bezoek waren en belangstelling toonden. En praten kon ze en die hartelijke lach van haar. Je kwam er bijna niet meer weg als je er was, ze was blij met je aanwezigheid.

Respect voor een ieder, iedereen telt mee en kan zijn zoals hij of zij is, dat was een belangrijk motto bij Suze. Klein van stuk, maar groot in delen, zo was Suze, ze gaf veel, meer dan ze ooit terug kreeg, maar dat weerhield haar er niet van te delen.

Geloven, vertrouwen, bidden en bijbellezen, het hoorde bij Suze en zij putte er moed en troost uit. Daarom lazen en vooral zongen we daarvan, want dat heeft zij ons willen meegeven: Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ds. Jan Hommes

ZIEKTE EN ZORG

Zr. Geke Geertsema is al een tijdje aan huis gebonden, doordat ze erg veel pijn heeft onder in de rug. Het is onduidelijk waarom ze daar zoveel pijn heeft. Binnenkort zal er een onderzoek plaatsvinden in het ziekenhuis. Dit om te kijken waar het precies vandaan komt. We dragen haar op aan de Heere onze God en wensen haar veel sterkte toe.

JARIGEN

In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:

1 juni mw. B.H. Lania-Luth
10 juni dhr. H.J. Kruiger
16 juni mw. T. de Boer-Offringa
21 juni dhr. J. Iepema
25 juni dhr. A.P. Verbree

Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar!

KERKELIJKE STAND HERV. GEMEENTE NOORDHORN-SAAKSUM

Aantal belijdende leden: 179

Aantal doopleden: 106

Totaal aantal leden: 372

Mutaties van 24 april tot 8 mei 2024:

Geen

Met broedergroet, A.P. Verbree, ledenadministratie

COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE DIACONIE

In mei 2024 heeft de diaconie ontvangen:

Collecten € 703,75

Giften: de opbrengst van de giften zal in het volgende nummer van Kerkneis worden vermeld.

Namens de diaconie hartelijk dank ! E. Meindersma, penningmeester

Toelichting diaconie collecten:

Hulp aan Pakistan; distributie van zaden en koeien (collecte op 23 juni)

Pakistan is getroffen door enorme overstromingen. Gemeenschappen raakten hun gewassen, vee en huizen kwijt. Zij hebben het daardoor extra moeilijk om de economische crisis het hoofd te bieden. Samen met een lokale partner helpt de GZB gemeenschappen uit deze impasse te komen. De meest kwetsbaren worden voorzien van een eigen koe of groeizaden. Zo kunnen zij daarmee in hun onderhoud voorzien én een deel van de opbrengst doorgeven aan anderen in nood.

COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE KERKVOOGDIJ

Ontvangen collecten en giften van Noordhorn en Saaksum (ANBI 824382213) in de periode van 29 april t/m 26 mei 2024:

Collecten € 3.044,35

Giften € 100,-

Namens het college van Kerkrentmeesters heel hartelijk dank voor uw bijdragen! Jan Geertsema

Collectemunten: U kunt collectemunten bestellen bij de kerkelijk ontvanger. Bij voorkeur per mail: collectebonnen@ziggo.nl Er zijn munten van € 0,50, € 1,00, € 2,00 en € 5,00 Het bedrag voor de gewenste hoeveelheid kunt u overmaken op de bankrekening van de kerkvoogdij NL70 RABO 0375 8296 60 o.v.v. collectemunten.

Afhalen collectemunten: Nadat u de munten hebt **besteld** en **betaald** kunt u deze afhalen bij de kerkelijk ontvanger, Hamsterpad 1a, Noordhorn, elke eerste maandag van de maand. De eerstvolgende keer is **maandag 3 juni a.s. tussen 19:00 – 20.00 uur**.

Namens het college van Kerkrentmeesters, Jan Geertsema

UIT DE GEMEENTE

HOE SNEL GING DE TIJD

Het is al weer anderhalf jaar geleden dat ik aan een kwaadaardig darmgezwel ben geopereerd. Daarna heb ik nog bestralingen en chemokuren gehad. Ondanks al deze ingrepen mocht ik nog volop van het leven genieten, waarvoor we onze hemelse Vader erg dankbaar zijn.

Nu is er een nieuwe periode ontstaan; de oncoloog heeft ons geadviseerd verdere behandelingen te stoppen. Ze zouden geen positieve invloed op de kwaliteit van leven veroorzaken. De zorg wordt vanaf nu, indien nodig, bij de huisarts gelegd.

We danken allen die met ons meeleefden.

U groetend, Trijn en Tjeerd de Boer

HARTELIJK DANK

Sinds een half jaar ben ik lid van de Gemeente Noordhorn.

Na een warm onthaal, wat me erg goed heeft gedaan, ga ik met genoegen naar Noordhorn.

Zelfs uit het familiearchief van de familie Zuidema kreeg ik de originele belijdeniscertificaten van mijn grootouders, die op 24 maart 1924 in deze kerk belijdenis hebben gedaan.

Van de ouderenmiddagen en broodmaaltijden heb ik genoten, evenals de stapel wenskaarten die ik op mijn verjaardag van jullie mocht ontvangen.

Hartelijk dank hiervoor.

Luit Zuidema

BEDANKT.

De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Langs deze weg wil ik een ieder bedanken die aan mijn verjaardag heeft gedacht.

In de vorm van een kaart / bloemetje / of per telefoon deed mij weer blij worden te weten dat je er bij hoort.

Hartelijke groet, Harma de Vries-Nieuman

WONING

We willen u even op de hoogte stellen hoe het er met ons voor staat.

We zijn inmiddels weer verhuisd naar onze woning in Marum.

Het was een heel mooie oplossing om tijdelijk onderdak te ontvangen in de pastorie en waarderen het zeer dat het zo geregeld kon worden.

Hartelijk bedankt daarvoor.

Harm en Anneke Vogelzang

REISJE OUDEREN



Dit hopen we te houden op D.V. **woensdag 19 juni** a.s. naar de Orchideeënhoeve in Luttelgeest.

U wordt verwacht om **9.30 uur** in de "Wegwijzer" voor koffie met koek / cake. Dan gaan we rijden om 10.30 uur.

Na aankomst in Luttelgeest hebben we een lunch om 12.00 uur en dan gaan we het park in, waarna we om 16.00 uur koffie met gebak krijgen en dan huiswaarts gaan.

Om ongeveer 18.00 uur zullen we terug zijn in Noordhorn.

We hopen een mooie dag met elkaar te hebben.

U kunt zich opgeven bij mw. A. Kiekebeld, tel.nr. 0594- 507012.

De eigen bijdrage is € 30,- per persoon.

Van harte uitgenodigd allemaal.

De damesbezoekgroep

URK - ZINGEN IN DE ZOMER 2024

Beste gemeenteleden,

Ook dit jaar weer naar Zingen in de Zomer?

De vraag is of er weer genoeg belangstelling is om op **woensdag 31 juli** samen naar Urk te gaan.

Ook familie, kennissen en vrienden zijn van harte welkom!

I.v.m. het regelen van een bus is zo spoedig mogelijke opgave nodig. De geschatte kosten zijn 20 euro p.p. afhankelijk van het aantal personen die meegaan.

In de hal (toren) van de kerk kunt u uw naam opgeven op de daarvoor gemaakte opgavelijst.

Ook mag u het via email opgeven aan : e.kooi1950@hotmail.com

Dit alles gaat in overleg met de Hervormde Gemeente van Dorkwerd.

Enno Kooi

INGEKOMEN BERICHTEN

HARTELIJK DANK

Geliefde gemeente, bij deze willen we jullie hartelijk bedanken voor de heerlijke dagen in Appelscha. Als afscheidscadeau kregen we van u een midweek in het huisje van Herman en Marianne Scholte. De eerste week van mei hebben we daar mogen verblijven. Het was heerlijk weer en we hebben volop genoten van de prachtige natuur en de bezienswaardigheden in de buurt. Als gezin hebben we een hele fijne week gehad. In dezelfde week mocht ik (ds. Krooneman) ook de huwelijksdienst van Teuni Telintel en Sanne van den Top leiden waardoor ik de nodige bekende Groninger gezichten zag.

Al met al was het een prachtig cadeau, bij deze nogmaals hartelijk dank!

Hartelijke groet, familie Krooneman

Voor deze roosters geldt: als u niet kunt, wilt u dan onderling ruilen? (diaken H.J. Slik)
Aanspreekpunt voor de oppasdienst: Mw. W. Fokkinga (06-20288090)

OPPAS

2 juni	mw. D. Trapman	06-20511513	Jorik
9 juni	mw. W. Fokkinga	06-20288090	Frances
16 juni	mw. L. Frankenhuis	06-21278626	Mariëlle Bos
23 juni	mw. J. v.d. Wal	06-45973323	Alitha
30 juni	mw. T. de Boer	06-10908451	Ophira
7 juli	mw. O. Top	0594-504644	William

JEUGDOPPAS

DEURDIENST

2 juni	mw. C. den Besten	0594-505035	dhr. H.J. Verkade	06-42932067
9 juni	mw. F. Verbree	0594-506075	mw. F. Verbree	0594-506075
16 juni	mw. W. Fokkinga	06-20288090	mw. W. Schaap	0594-502276
23 juni	dhr. H. Scholte	0594-503192	mw. M. v.d. Wal	06-33585026
30 juni	mw. G. Zuidema	06-42377120	mw. M. Bolt	0594-504885
7 juli	mw. A. Kiekebeld	0594-507012	dhr. H.J. Verkade	06-42932067

EHBO

BLOEMENGROET

2 juni	mw. T. Meindersma	0594-233614	dhr. R. Noorman	0594-548350
9 juni	mw. P. Telintel	0594-853020	mw. M. Homan	050-5515653
16 juni	mw. M. v. Waarde	0594-505276	dhr. A. v. Waarde	0594-505276
23 juni	mw. G. de Vries	06-13936588	dhr. E. Kooi	0594-213019
30 juni	mw. M. Buffinga	0594-699754	dhr. R. Noorman	0594-548350
7 juli	mw. G. v. Gosliga	0594-785721	dhr. A. v. Waarde	0594-505276

AUTODIENST

AGENDA EN ACTIVITEITEN JUNI 2024

(Deze activiteiten vinden plaats in de 'Wegwijzer', tenzij anders vermeld)

zondag	2 juni	11.00 uur	Koffiedrinken na de kerkdienst
maandag	3 juni	19.00 – 20.00 uur	Collectemunten ophalen bij J. Geertsema, Hamsterpad 1a, Noordhorn
woensdag	19 juni	09.30 uur	Reisje ouderen Noordhorn en Saaksum naar de Orchideeënhoeve in Luttelgeest
zondag	7 juli	11.00 uur	Koffiedrinken na de kerkdienst

VOLGENDE NUMMER VAN KERKNEIS De sluitingsdatum voor het gecombineerde juli / augustus -nummer van Kerkneis is **zaterdag 29 juni, uiterlijk 18.00 uur.**

U kunt kopij inleveren bij de fam. A. van Waarde, Boslaan 62, 9801 HH Zuidhorn (Email: mariavanwaarde@gmail.com). Bijdragen na genoemde sluitingsdatum ontvangen, komen in een later nummer van Kerkneis.



SAAKSUM

KERKDIENTEN SAAKSUM

2 juni	09.30 uur	Prop. J.K. Abbink (Vriezenveen)
9 juni	09.30 uur	Ds. K. Lavooij (Appingedam)
16 juni	09.30 uur	Dhr. D. Vos (Oostwold (Old))
23 juni	09.30 uur	Ds. M. Noorderrijk (IJsselmuiden)
30 juni	09.30 uur	Dhr. D. Vos (Oostwold (Old))
7 juli	09.30 uur	Dhr. A. Riepma (Assen), Vorbereiding Heilig Avondmaal

BESTEMMING COLLECTEN

Tenzij anders aangegeven is de 1e collecte voor de diaconie en de 2e collecte voor de kerkvoogdij. De speciale collecten zijn o.a. voor de predikantsplaats en/of diaconale projecten.

23 juni	Diaconiecollecte voor de GZB: Hulp aan Pakistan
---------	---

VAN DE KERKENRAAD

IN MEMORIAM FREDERIK HENDRIK KAREL MUNTINGA

Op 25 april 2024 overleed op 84-jarige leeftijd Fred Muntinga, een lieve, trouwe vader, een liefhebbende, trotse opa, een onvergetelijke "opi". Sinds 2013 weduwnaar.

Sinds die tijd was zijn leven niet meer compleet, zoals dat genoemd wordt, en vooral latere verdrietige gebeurtenissen moest hij alleen dragen, hoewel zijn kinderen en ook kleinkinderen er altijd voor hem waren. We kennen hem vooral van zijn vaste plaatsje in de kerk van Saaksum. De laatste jaren van zijn leven werd hij liefdevol verzorgd in Ruinerwold, in de buurt van klein- en achterkleinkinderen, waar hij ontzettend van genieten kon.

Liefde was de kern van zijn (geestelijk) leven. Er werd over gesproken bij de begrafenis van zijn vrouw (1 Corinthe 13) en boven de rouwbrief van broeder Muntinga stonden de woorden uit Romeinen 13: Ook over de liefde *Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben, want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld*. Woorden die Fred Muntinga zelf had uitgekozen. (evenals de liederen die in de dienst gezongen werden) We spraken daar ook over in de dienst die voorafging aan de ter aarde bestelling op de begraafplaats bij de kerk van Saaksum. Schuldig zijn om elkaar lief te hebben. Hij had er geen moeite mee, Liefde; hij leefde eruit. Dat bleek wel uit zijn manier van leven; vriendelijk behulpzaam en zachtmoedig, om dat maar eens met een ouderwets woord te zeggen.

Liefhebben; als echtgenoot had hij zijn vrouw hartelijk lief, hij kon haar maar moeilijk missen. Als vader had hij zijn kinderen hartelijk lief. Zo kon je dan ook als zoon en dochter liefde teruggeven en doen. Als trotse grootvader en overgrootvader had hij zijn (achter) kleinkinderen Hartelijk lief. Daar hoefde hij geen moeite voor te doen en daar schaamde hij zich niet voor.

Ook al werd hij de laatste tijd niet meer in Oldehove gezien, hij was een bekende in het dorp.

Hij zal gemist worden, zeker door de familie.

We willen hen alle troost van de liefdevolle Vader toebidden.

Ds. N. Noorlander

JARIGEN

In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:

27 juni mw. T. Helmholt-Drijfhout

30 juni dhr. A. Brandsma

Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar!

COLLECTEN DIACONIE EN KERKVOOGDIJ

Ontvangen Diaconie- en Kerkvoogdij-collecten van Noordhorn en Saaksum: Zie pagina 5 en 6.
Namens de Diaconie en Kerkvoogdij van Noordhorn en Saaksum hartelijk dank !

ZIEKTE EN ZORG

We wensen alle zieken en gemeenteleden die het moeilijk hebben (ziekte of zorg) nu ook weer Gods onmisbare zegen toe.

Dat je troost mag vinden bij die Here, die wonden heelt en verzacht.

Heer, ik hoor van rijke zegen,
Die gij uitstort keer op keer
LAAT OOK VAN DIE MILDE REGEN
Dropp'len vallen op mij neer,
Ook op mij, ook op mij
Dropp'len vallen ook op mij.



Uw kerkenraad.

BIJBELLEESROOSTER JUNI 2024

1	zaterdag	Handelingen 4:23-31	16	zondag	Marcus 4:24-34
2	zondag	Marcus 2:23-3:6	17	maandag	Jesaja 30:1-8
3	maandag	Marcus 3:7-19	18	dinsdag	Jesaja 30:9-18
4	dinsdag	Marcus 3:20-35	19	woensdag	Jesaja 30:19-26
5	woensdag	Handelingen 4:32-5:11	20	donderdag	Jesaja 30:27-33
6	donderdag	Handelingen 5:12-21a	21	vrijdag	Jesaja 31:1-9
7	vrijdag	Handelingen 5:21b-32	22	zaterdag	Psalm 43
8	zaterdag	Handelingen 5:33-42	23	zondag	Marcus 4:35-41
9	zondag	Handelingen 6:1-15	24	maandag	Psalm 85
10	maandag	Handelingen 7:1-16	25	dinsdag	Handelingen 8:1b-13
11	dinsdag	Handelingen 7:17-34	26	woensdag	Handelingen 8:14-25
12	woensdag	Handelingen 7:35-43	27	donderdag	Handelingen 8:26-40
13	donderdag	Handelingen 7:44-8:1a	28	vrijdag	Psalm 30
14	vrijdag	Marcus 4:1-12	29	zaterdag	Marcus 5:1-20
15	zaterdag	Marcus 4:13-23	30	zondag	Marcus 5:21-43



Jeugdneis

Juni 2024

Beste jongens en meisjes,

In Jeugdneis van april hadden we het over tijd. Ook over de aardse tijd. Hier op aarde kan het soms stormen, en dat kan voor een ieder verschillend zijn. Ziekte, eenzaamheid, een ongeluk, onbegrepen voelen, gebeurtenis, gedachten. Soms zou je wel willen dat je de tijd terug kon draaien. Misschien heb jij dat ook wel eens; je hebt iets gezegd of gedaan en daarna dacht je : dat was niet goed zo, of, dit had ik niet moeten doen. Of meegemaakt, en vraag jij je af: Waarom? Vul het maar voor jezelf in.

Dan mag je weten dat in alles, echt in alles, de HEERE erbij is. En Hij is het die troost.

Bij het schrijven van dit stukje tekst kwam ik het volgende lied tegen: Opwekking 729 - **Hij is erbij**



Soms tilt God ons over bergen
Soms voert Hij ons er omheen
Maar hoe zwaar de weg ook zijn zal
Wij gaan niet alleen

Soms draagt Hij ons in Zijn armen
Soms laat Hij ons even gaan
Hoe het ook zij, hoe het ook zij
Hij is erbij
Hoe het ook zij, hoe het ook zij
Hij is erbij

Soms brengt God de storm tot stilte
Soms leidt Hij ons er doorheen
In de stormen van het leven
Zijn we niet alleen

Soms geneest Hij ons van ziekte
Soms laat Hij het lijden toe
Hoe het ook zij, hoe het ook zij
Hij is erbij

Puzzel

Oplossing puzzel mei '24:
De Heilige Geest de Trooster



Zing maar mee: ALLES WORDT NIEUW

Nu gaan de bloemen nog dood
Nu gaat de zon nog onder
En geen mens kan zonder
Water en zonder brood

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw
De hemel en de aarde
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw
De hemel en de aarde

Nu ben je soms nog alleen
Nu moet je soms nog huilen
En als je weg wilt schuilen
Kun je haast nergens heen

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw
De hemel en de aarde
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw
De hemel en de aarde

Daar is geen dorst of verdriet
Daar zal God ons omgeven
Daar is gelukkig leven
En het eindigt niet

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw
De hemel en de aarde
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw
De hemel en de aarde

