

# Kerknoeis

44<sup>e</sup> Jaargang, nr. 4  
April 2022

## CONTACTPERSONEN EN ALGEMENE INFORMATIE

**Predikant Noordhorn/ Saaksum:** Ds. M. Krooneman, Oosterweg 11, 9804 PP Noordhorn  
Telefoon: 0594-52 88 91  
Email: predikantnoordhorn@gmail.com

### ALGEMEEN / NOORDHORN

**Scriba** (contactpersoon): ouderling J.R. Feitsma, Heereburen 2, 9884 TC Niehove  
Telefoon: 0594-50 21 80  
Email: scribanoordhorn@gmail.com

**Kerkelijk Bureau:** dhr. A.P. Verbree, Kruiser 8, 9801 RD Zuidhorn  
\* Ledenadministratie: Telefoon: 0594-50 60 75  
Email: nohosaak@gmail.com

**Kerkvoogdij:**  
\* Ouderling-kerkrentmeester: dhr. W. Telintel, Havenstraat 8, 9842 PN Niezijl  
Telefoon: 0594-85 30 20 / Email: wimtelintel@gmail.com

\* Kerkelijk ontvanger:  
(ook voor collectebonnen) dhr. J.F. Geertsema, Hamsterpad 1/a,  
9804 PZ Noordhorn, Telefoon: 0594-50 46 74  
bestellen collectebonnen via: collectebonnen@ziggo.nl

**Diaconie:**  
\* Secretaris: diaken W.D. van Dijken, Kruiser 3, 9801 RD Zuidhorn  
(ook voor vrijwilligersroosters) Telefoon: 06-53529283

\* Penningmeester: diaken E. Meindersma, Klinckemalaan 16,  
(ook voor kerkradio/internet) 9801 CB Zuidhorn. Telefoon: 0594-23 36 14

\* Email diaconie: diaconienoordhorn@gmail.com

### BANK-/GIRO NUMMERS VAN KERKVOOGDIJ EN DIACONIE NOORDHORN EN SAAKSUM

\* Bank- /gironummer kerkvoogdij: Banknummer NL70 RABO 03758 29660  
Gironummer NL33 INGB 0000 895 706

\* Banknummer diaconie: NL72 RABO 03758 04404

### SAAKSUM

**Kerkenraad:** vacant

**Diaconie:** diaken L. Terpstra, Rikkerdaweg 38, 9884 PB Niehove  
Telefoon: 0594-59 19 33  
Email: diaconienoordhorn@gmail.com

### STICHTING TOT BEHOUD VAN DE NED. HERV. KERK NOORDHORN

\* Contactpersoon: dhr. W. Telintel, Havenstraat 8, 9842 PN Niezijl  
Telefoon: 0594-853020 / Email: wimtelintel@gmail.com

\* Banknummer Stichting: NL51 RABO 03758 58423

**Website:** [www.hervormdnoordhorn.nl](http://www.hervormdnoordhorn.nl)

\* Beheer website: dhr. A. Riepma, Telefoon 0594 59 16 72  
Email: noordhornkerk@gmail.com

**Kerkdienst via internet:** <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1416-Hervormde-gemeente-Noordhorn>  
Zowel 'live' als achteraf te beluisteren.

**Redactie-adres 'Kerkneis':** Fam. A. van Waarde, Boslaan 62, 9801 HH Zuidhorn  
E-mail: mariavanwaarde@gmail.com

Dit nummer van Kerkneis wordt u gratis verstrekt. U kunt een **gift** overmaken op het bank- /gironummer van de kerkvoogdij, onder vermelding van 'gift Kerkneis'.

## MEDITATIE

***Antwoord een dwaas niet naar zijn dwaasheid, anders zou ook u aan hem gelijk worden.  
Antwoord een dwaas naar zijn dwaasheid, anders zou hij in zijn eigen ogen wijs zijn.  
Spreuken 26 vers 4 en 5***

Sommige mensen hebben hun uiterste best gedaan om te bewijzen dat de Bijbel zichzelf tegenspreekt. Ze zetten de ene bijbeltekst naast de andere en zeggen: 'zie je wel, dit strookt niet met elkaar'. Bijvoorbeeld: Paulus, die er steeds de nadruk op legt dat wij niet door onze (goede) werken gerechtvaardigd worden, maar door het geloof alleen. En aan de andere kant Jakobus, die in zijn brief stelt dat geloof alleen niet genoeg is, want dat is dood geloof. Op het eerste gezicht spreken ze elkaar tegen, maar als je ontdekt in welke situatie en waaróm deze apostelen dit schrijven, wordt er veel duidelijk. Paulus richt zich tegen het wettische idee van zalig worden door de goede werken, Jakobus spreekt juist christenen aan die denken dat geloof lui maakt, omdat werken er niet toe zouden doen. Zo hebben beiden een andere focus, maar spreken ze elkaar niet tegen. De Schriften vullen elkaar juist op een heel bijzondere manier aan!

Maar dan: de tekstwoorden hierboven. Want wie zou nu durven beweren dat deze twee woorden elkaar niet tegenspreken? Het is toch overduidelijk dat dit een tegenstelling is?

Vers 4: 'Antwoord een dwaas *niet* naar zijn dwaasheid...'

Vers 5: 'Antwoord een dwaas (*wél*) naar zijn dwaasheid...'

De spreukendichter besluit in al zijn wijsheid deze twee zinnen naast elkaar te laten staan. En eigenlijk kan ik me er ook wel wat bij voorstellen. De ene dwaas is immers de andere niet!? Soms is het wijs te spreken, soms om er het zwijgen toe te doen. 'Antwoord een dwaas niet naar zijn dwaasheid, *anders zou ook u aan hem gelijk worden.*' Soms is het maar beter om niet op iemands woorden in te gaan. Als ze van een dusdanig bedenkelijk niveau zijn, kun je het beter laten rusten. Als iemand zich helemaal laat gaan, dan moet je niet met gelijke munt terugbetalen. 'Antwoord een dwaas niet...' Straks maak je je aan hem gelijk. Doe je mee in die dwaze praat, dan ben je niet beter. En je bent ook niet beter, maar wees nu wijzer! En toch ook: 'Antwoord een dwaas naar zijn dwaasheid, *anders zou hij in eigen ogen wijs zijn.*' Ja, dat kan ook nog, dat iemand geen tegenspraak krijgt en daarom door kan gaan met het uiten van dwaze, slechte of zondige dingen. En niemand die er wat van zegt. De dwaas is in eigen ogen wijs, want niemand spreekt hem op zijn dwaasheid aan.

De moeilijkste vraag is waarschijnlijk wel: wat geldt wanneer? Op welke momenten mag ik, voorzichtig, spreken om dwaze of slechte woorden tegen te gaan? En wanneer moet ik juist zwijgen, om niet mee te gaan in de dwaasheid van een redenering. Je ziet soms ook dat men daarmee worstelt in de politiek. Als in de Tweede Kamer door sommige mensen grove of beledigende taal wordt gebezigd, maken anderen steeds de afweging: moeten we tegenspreken, in discussie gaan, omdat het gewoon echt niet kan wat hier gezegd wordt? Of moeten we het maar laten, omdat wat je aandacht geeft ook altijd groeit? Kunnen we het maar beter laten rusten? Dat vergt wijsheid. Maar ook voor mij, voor u en jou. Wijsheid om te weten wat te zeggen. Biddend om de Heilige Geest, want Die brengt ware wijsheid. 'Verstand, met goddelijk licht bestraald,' zegt Psalm 119. 'Heere, leert U mij wanneer ik spreken mag, en waar ik zwijgen moet.'

Dan moet ik nog denken aan Jezus. Hij sprak en Hij zweeg. Sprak tegenover dwaze mensen, woorden van goddelijke wijsheid. Maar Hij zweeg ook, toen Hij beschuldigd werd. Hoe dwaas! Maar Hij maakte zich niet aan de dwazen gelijk, die Hem bespuugden en sloegen. Hij zweeg. Laten we, zowel in ons zwijgen als in ons spreken, een voorbeeld nemen aan Hem.

Ds. M.K.



## KERKDIENTEN NOORDHORN (Deze kerkdiensten zijn tevens te volgen via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1416-Hervormde-gemeente-Noordhorn>)

3 april	09.30 uur	Ds. M. Krooneman, <i>(na de dienst koffiedrinken in de Wegwijzer)</i>
	19.00 uur	Ds. N.F.L. Leeuw (Oude Pekela)
10 april	09.30 uur	Ds. M. Krooneman, <b>Vorbereiding Heilig Avondmaal</b>
	19.00 uur	Ds. M. Krooneman
15 april	<b>19.30 uur</b>	Ds. M. Krooneman, <b>Goede Vrijdag, Bediening Heilig Avondmaal</b>
17 april	09.30 uur	Ds. M. Krooneman, <b>1<sup>e</sup> Paasdag</b>
	19.00 uur	Ds. J.A. Mol (Driesum)
18 april	09.30 uur	Ds. M. Krooneman, <b>2<sup>e</sup> Paasdag, Zangdienst</b>
24 april	09.30 uur	Ds. M. Krooneman
	19.00 uur	Ds. J.A.A. Geerts (Zalk)
1 mei	09.30 uur	Ds. T. Beekman (Tiendeveen), <i>(na de dienst koffiedrinken in de Wegwijzer)</i>
	19.00 uur	Ds. H.C. Marchand (Groningen)
8 mei	09.30 uur	Ds. M. Krooneman
	19.00 uur	Ds. F. Pierik (Drachten)

## BESTEMMING COLLECTEN

Tijdens de diensten wordt er niet gecollecteerd. Dit blijft voorlopig ook zo. Tenzij anders aangegeven is de 1e collecte voor de diaconie en de 2e collecte voor de kerkvoogdij. U kunt uw gaven overmaken op de rekeningnummers die vermeld staan op pagina 2 van Kerkneis.

De speciale collecten zijn o.a. voor de predikantsplaats en/of diaconale projecten:

15 april	Avondmaalscollecte: alleen voor de kerkvoogdij
17 en 18 april	Diaconiecollecte voor deelgenoten Lichtendonk in Bosnië
24 april	Extra collecte voor de predikantsplaats

## UIT DE PASTORIE

### WAT ACHTER ONS LIGT

Wat geeft het een vreugde om weer de gehele gemeente uit te nodigen in de kerk! Ik kan u vertellen dat het een heel ander gezicht is vanaf de kansel, als alle banken gevuld zijn. En nu het weer kan, worden we ook door de Heere geróepen. Het is niet de vraag of wij weer zin hebben, of het ons uitkomt, maar wat de doorslag geeft is dat God in de kerk met Zijn Geest wil werken. In mijn jeugd zei een dominee: 'wie nat wil worden, moet in de regen gaan lopen.' Hij bedoelde heel eenvoudig: als je bekeerd wilt worden, als je God wilt ontmoeten, als je tegen het ongelof wil strijden, als je in het geloof versterkt wil worden – dan moet je zijn waar God werkt! Dat is in de kerk, dáár werkt Hij door Zijn Geest. Als je nat wilt worden van stromen van zegen, moet je in de regen lopen: in de kerk komen.

Dat is ook de reden dat vervolgte broeders en zusters elke zondag hun leven op het spel zetten om naar de kerk te gaan. Ze kunnen niet anders, ze hebben de onderlinge bemoediging zo nodig, de verkondiging van het Woord, de lofzang aan de Heere, het gezamenlijke gebed. Als ik die inspirerende volharding in gedachten neem en in kranten lees dat sommige christenen in NL van plan zijn niet of minder naar de kerk te komen na corona, dan denk ik: wat zijn wij voor een kerk? Wat zijn wij voor christenen? *Zijn* wij wel christenen, als we zo redeneren? Ik vraag mezelf af, en vraag het u en jou maar meteen: hoe lief is ons de dienst van de Heere?

Bovenstaande is geschreven uit zorg. Hopelijk ontrechte zorg! In ieder geval zie ik dat veel mensen trouw zijn in de diensten en in het doordeweekse verenigingsleven. Dat doet een dominee goed. De vertrouwde gezichten altijd weer te zien geeft liefde tot elkaar en zo ook samen tot de Heere. Samen biddend om zegen!

Wat tot grote dankbaarheid stemt is dat de procedure van verkiezing van ambtsdragers weer kon worden opgestart. Laten we samen bidden dat de Heere wil voorzien in deze vacatures. Dat Hij mannen in onze gemeente roept én ook bekwaam maakt. Zodat ze vol zijn van de Heilige Geest.

En niet alleen de te benoemen broeders, maar ook de huidige kerkenraad en predikant. Niet voor niets dat Paulus op meerdere plekken in zijn brieven tegen de gemeente zegt: 'en bidt ook voor ons'. Gebed gevraagd! Gelukkig weet ik dat dat ook op veel plekken in de gemeente gebeurt.

## **OORLOG IN EUROPA**

Wat niemand had verwacht, gebeurde toch. We waanden ons veilig, bezuinigden op defensie. Want oorlog in Europa komt er nooit meer! Ik vraag me af of wij als christenen te veel meedingen in dit optimistische beeld van de geschiedenis. Veel mensen denken dat het alleen maar beter wordt. Een christen weet wel beter! Het wordt wel beter, maar dan in het Koninkrijk van God!

Tot die tijd is het onze roeping iets van dat Koninkrijk te laten zien in deze wereld. Oekraïners geven ons daartoe kansen. Ze wonen in onze buurt. Op de website van Westerkwartier is te lezen dat de Hayemaheerd in Oldehove, de oude school in Sebaldeburen en het Gomarus in Zuidhorn onderdak bieden of gaan bieden aan vluchtelingen. Wat kunnen wij doen? Geld overmaken natuurlijk, maar waarom niet de handen uit de mouwen steken? Ik zag een collega die inventariseerde hoeveel gemeenteleden mensen eventueel thuis zouden kunnen opvangen. Een ander initiatief was *meat & eat*, ontmoeten en eten: vluchtelingen gaan bij mensen in de buurt thuis eten om kennis te maken met Nederlanders en onze cultuur. Hier en daar zijn ook Oekraïense kerkdiensten belegd. Allemaal mooie initiatieven. Ik zou het heel mooi vinden om als christelijke gemeente iets voor deze naasten te betekenen. Als u/jij daar ideeën over heeft, laat het weten!

## **PREEKTOCHT IN DE FRIESE Wouden**

Eind maart mocht ik deelnemen aan de eerste 'preektocht in de Friese Wouden'. Ds. Bogerd uit Wouterswoude, u niet onbekend, organiseerde dit. Hij is al jaren bezig met hoe de Vroege Kerk de bijbel uitlegde. De Vroege Kerk, daarmee worden de kerkvaders bedoeld: bisschoppen in de eerste eeuwen, Augustinus, Ambrosius, Chrysostomus. Het blijkt dat deze mannen de Bijbel op een heel andere manier uitlegden dan wij. Ds. Bogerd brengt deze methode in praktijk in zijn preken, en hij deelde dit ook met ons. Het was bijzonder om te zien dat we samen als collega's hiervan konden leren. En hoe breed waren we vertegenwoordigd! Van gereformeerde gemeentedominee tot pinkstervoorganger, en van vrijgemaakte collega tot zelfs een rooms-katholieke bisschop! Onderling zijn er grote verschillen. Zomaar samengaan op kerkelijk vlak is een utopie. Maar er was wel verbondenheid in de eerbied voor het Woord en het samen zoeken naar een goede manier om dat Woord uit te leggen. Bijzonder om mee te maken! Wat nog vermeldenswaard is, is dat (jo)uw oud-predikant ds. Kreuk zelfs de moeite had genomen helemaal vanuit Oude Tonge naar Wouterswoude te komen. Goed om hem weer eens te ontmoeten.

## **WAT VOOR ONS LIGT**

We zijn op weg naar Goede Vrijdag en Pasen. Voor mij altijd de bijzonderste tijd van het jaar op kerkelijk en geloofsgebied. Want daar draait het toch allemaal om, dat Jezus Christus gestorven is en opgestaan. En dat Hij leeft, tot op de dag van vandaag! Bijzondere zondagen. Op deze plaats wil ik graag aankondigen waar we in de komende diensten (wanneer ik voorga) bij stil hopen te staan. Wie dat wil kan de teksten dan vast lezen voor de dienst. Dat lijkt me een goede voorbereiding. Natuurlijk kan het een keer gebeuren dat door omstandigheden de tekstkeuze toch afwijkt, maar over het algemeen houd ik me aan de planning. Dit omdat ik geloof dat een doorgaande lijn in de verkondiging, waarbij we een bijbelboek of bijbels persoon op de voet volgen, zegenrijk is voor de gemeente.

3 april morgendienst Noordhorn: Lukas 23:26-32

10 april morgendienst Noordhorn: Lukas 23:34

10 april avonddienst: Lukas 23:39-43

Witte Donderdag (Saaksum) en Goede Vrijdag (Noordhorn): Lukas 23:46

17 april morgendienst Noordhorn: Lukas 24:7-8

18 april zangdienst Noordhorn: Johannes 20:15

24 april morgendienst Noordhorn: Lukas 24:13-35

Wat is het lang geleden dat de ouderen van de gemeente samen konden komen in De Wegwijzer voor een ouderenmiddag. Daarom zien we denk ik allemaal uit naar 5 april, als we samen stilstaan bij het wonder van Goede Vrijdag en Pasen. We hopen op een gezegende bijeenkomst!

## VAKANTIE

Ten slotte rest mij nog te zeggen dat ik de eerste week van mei vakantie hoop te nemen. We gaan dan een aantal dagen naar familie op de Veluwe. Zelf zal ik nog verder zuidwaarts gaan om een aantal dagen in een klooster te verblijven (waarschijnlijk in Oosterhout, Noord-Brabant). Een bijzondere ervaring, lijkt me. In onze drukke en gejaagde tijd is het populair geworden om een aantal dagen van alle prikkels en afspraken en media 'af te kicken'. Wat mij vooral zegenrijk lijkt is de stilte, het alleen zijn, veel diensten meemaken, en God zoeken. Ik hoop dat het mag vullen met Gods Heilige Geest. Zodat uw dominee ontvangt om weer door te geven! Is er in deze week iets dat pastorale aandacht vraagt, neemt u dan contact op met uw wijkouderling.

Een hartelijke groet, mede namens Berdien en de kinderen,  
(jo)uw ds. M.K.

## ZO ZIJN ONZE MANIEREN (DEEL 9)

### Gebed om de opening van het Woord

Er valt veel te zeggen over het thema bidden. In deze bijdrage wordt dit beperkt. Er wordt in de eredienst meermaals gebeden: in de consistorie vóór de dienst, stil gebed na de voorzang, gebed om de opening van het Woord, dankgebed en voorbede, en gebed in de consistorie, na de dienst. Het gaat in deze bijdrage om het gebed om de opening van het Woord in de eredienst.

De gemeente beseft als het goed is dat de eredienst geen 'bijeenkomst' is die door ons belegd wordt, maar een komen voor het heilig aangezicht van de HEERE. Als wij in het gebed ons tot Hem richten, doen we dat in het besef dat wij zondige mensen zijn die zich alleen op genade kunnen beroepen. In dit gebed komt dus de schuldbelijdenis altijd terug. 'Wij kunnen niet, zoals de farizeeër in de gelijkenis, zomaar linea recta doorlopen naar het altaar', las ik ergens. Elke keer weer komen we om genade en vergeving vragen. We doen dat wel vrijmoedig, wetend dat Christus de weg heeft geopend tot Gods genadetroon. De schuldbelijdenis en verootmoediging gaan dus altijd gepaard met een gebed om vergeving en genade.

Na de schuldbelijdenis en daarbij behorend het gebed om vergeving, gebeurt er nog iets in dit gebed. Niet voor niets zegt de voorganger soms: 'laten we bidden om de opening van het Woord en de verlichting van ons hart door de Heilige Geest'. Want na dit gebed gaan we de Bijbel openen. En wij kunnen dat Boek wel opendoen met onze handen, maar alleen als de Heilige Geest deze woorden in ons hart legt, kan het tot zegen zijn. 'De opening van het Woord en de verkondiging daarvan krijgen hun zegenrijke werking slechts door de genade van de Heilige Geest.' (ds. A.J. Mensink) God werkt door *Woord* en *Geest*. Daarom is het nodig om te bidden dat de Geest ook in deze dienst ons wil aanraken door de verkondiging van het Woord. En geloof, bekering en groei in de genade wil werken.

Wij zijn gewoon te bidden met onze ogen dicht en onze handen gevouwen. Een goede houding, want rondwalende ogen en frunnikende handen kunnen danig afleiden. Maar ook opvallend, want het is niet per se een bijbelse (wel een heel oude) gebedshouding. Men bad staande vaak, met opgeheven handen naar de hemel, of juist knielend. Persoonlijk vind ik het ergens wel jammer dat wij in onze kerken geen knielbanken meer hebben (zoals in rooms-katholieke kerken wel het geval is). Als teken van eerbied gaan de broeders van de kerkenraad staan. Hoe dan ook is het belangrijk om ook in onze houding eerbied voor de Heere te laten zien. Als we beseffen tot Wie we spreken, hangen we niet onderuit in de bank en kijken we niet om ons heen, maar richten we ons vol verwachting tot de Levende, en laten we dat ook in onze houding zien.

Volgende keer: de prediking.

Ds. M.K.

## **VAN DE KERKENRAAD**

### **ZIEKTE EN ZORG**

Sikke Nammen van der Brug (Pieterzijl) ondergaat momenteel chemo's. Het mag tot nu toe redelijk goed verlopen, wat tot dankbaarheid stemt.

Verschillende andere gemeenteleden hebben ook te maken met ziekte en zorg. Soms kunnen de moeiten in het leven zo groot zijn. Ook al ziet misschien geen mens die moeite, de Heere ziet het wel. Ter bemoediging de woorden van Paulus in 1 Thess. 5:16-18: 'Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.' Best een moeilijke raad, misschien, als het niet zo goed gaat: verblijden, bidden, en danken. Toch kán het voor een kind van God, dat er ondanks alle zorgen, blijdschap is *in de Heere*. Dat heeft te maken met dat onophoudelijk gebed. Om draagkracht en troost. En dan kun je ook danken, niet *vóór* alles maar wel *in* alles. Verblijden, bidden, danken. Het blijft een (levenslange) oefening. Maar de Heere wil het ons leren, door Zijn Heilige Geest – vaak juist door de moeite heen.

### **JARIGEN**

In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:

5 april mw. S.L.D de Groot, Aduard

13 april dhr. R. Fokkinga, Grijpskerk

16 april dhr. R.G.Grashuis, Aduard

26 april dhr. S.B. de Boer, Noordhorn

Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar!

### **OVERGEKOMEN**

Bij onze gemeente wil zich aansluiten het echtpaar Pierik uit Groningen. Hun zoon is ons niet onbekend, ds. Pierik uit Drachten gaat geregeld in onze gemeente voor. Het echtpaar Pierik komt over vanuit de hervormde gemeente van Oldebroek, op de Veluwe. Samen wonen ze nu in woonzorgcentrum 'De Brink'. Best een hele verandering op hun hoge leeftijd, maar ze mogen weten en ervaren dat de Heere overal Dezelfde is. Op afstand hoopt het echtpaar mee te gaan leven met onze gemeente, helaas zal het bezoeken van de erediensten voor hen niet mogelijk zijn. We bidden het echtpaar Pierik van harte zegen toe onder het Woord van onze God.

### **CATECHESE**

Via de groepsapp heeft de jeugd inmiddels de resterende data ontvangen voor de catechese van dit seizoen. Voor de duidelijkheid op deze plaats ook nog het rijtje: 4, 11 en 25 april, 9 en 16 mei. De laatste datum is de afsluiting van het seizoen en wordt op een gezellige manier ingevuld. We hopen jullie allen te ontmoeten!

### **JONGERENKRING**

Via de afkondigingen heb je waarschijnlijk gehoord dat de jonge gezinnenkring verbreed is tot een jongerenkring. We spreken als jonge leden van de gemeente samen over het geloof in de Heere God, aan de hand van het boekje *Morgen doe ik het beter* van Herman J. Selderhuis. Op een laagdrempelige manier zoeken we naar wat christen-zijn vandaag voor ons betekent.

Elke drie weken komen we op maandagavond samen. De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur en vinden om beurten thuis plaats bij een van de deelnemers. De eerstvolgende keer dat we elkaar ontmoeten is op maandagavond 25 april bij Hilko en Corina Bos.

Ook als je nog niet eerder bent geweest, van harte welkom!

Als je meer informatie wilt kun je een appje sturen naar Berdien Krooneman: 06-11988368.

## **KERKELIJKE STAND HERV. GEMEENTE NOORDHORN-SAAKSUM**

**Aantal belijdende leden: 182**

**Aantal doopleden: 104**

**Mutaties van 21 februari- 23 maart:**

Ingekomen via PKN Groningen:

dhr. M. Pierik en mevr. E.G. Pierik-Kwast, Groningen.

Met broedergroet,

A.P. Verbree, ledenadministratie

## **COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE DIACONIE**

Collecten en giften ontvangen in maart 2022:

Collecten € 2189,05

Giften € 1500,00

Overgemaakt voor:

Hulp aan Oekraïne € 2500,00

GZB project 10 27 € 250,00

GZB: Hulp Nepal € 250,00

Namens de diaconie hartelijk dank,

E. Meindersma, penningmeester

### **Berichten van de diaconie**

#### **Vriendelijk verzoek:**

Aan hen die bij het overschrijven van collectegeld tot dusver meestal niet de bestemming vermelden, graag bij het overmaken vermelden of het voor de diaconie (eigen kerk) of voor een speciale bestemming bedoeld is. De penningmeester weet dan waar hij het bedrag op moet boeken en/of hij het bedrag moet overmaken aan een bepaald doel.

De diaconie.

#### **Oproep voor de autodienst:**

Een tijdlang was de autodienst non-actief omdat er geen vraag naar was. Nu zijn er echter weer een paar gemeenteleden die niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunnen komen en graag gebruik willen maken van de autodienst. Er hebben zich een drietal gemeenteleden bereid verklaard om weer te worden ingeroosterd voor de autodienst. Om hen niet te vaak een zondag te hoeven laten rijden zien we graag dat het aantal mensen dat de gemeenteleden wil ophalen en weer thuis brengen wordt uitgebreid. Het is de bedoeling dat er zowel 's morgens als 's avonds wordt gereden. Het rooster voor de autodienst zal ingaan in mei en zal vanaf dan te vinden zijn onder de vrijwilligersroosters in elk nummer van Kerkneis.

Degenen die bereid zijn om ook gemeenteleden te halen en te brengen kunnen zich aanmelden bij de diaconie: Wim van Dijken tel. 06-53529283.

#### **Toelichting speciale diaconiecollecten:**

##### **Collecte diaconie GZB: fam. Lichtendonk Bosnië (17 en 18 april)**

De familie Lichtendonk is namens de GZB in Bosnië werkzaam om mensen van het christelijk geloof te vertellen. Het is best moeilijk om de overwegend moslim mensen te interesseren in het christelijk geloof. Heel langzaam raken kleine groepjes geïnteresseerd in het christelijk geloof, zij het in geringe mate maar er is een kleine vordering. Zij hebben onze financiële steun echt nodig. We proberen hen op een nog te plannen gemeentevergadering uit te nodigen om hun werk toe te lichten.

Namens de diaconie van Noordhorn en Saaksum alvast hartelijk dank !



## **COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE KERKVOOGDIJ**

### **Kerkvoogdij-collecten van Noordhorn en Saaksum:**

In de periode t/m 26 maart 2022 is aan giften en collecten ontvangen:  
collecten/giften € 5.681,90 (waarvan voor de Biddag collecte € 4.259,50)

Verantwoording contant ontvangen giften/bijdragen:

Via de kerkelijk ontvanger is een bedrag van € 20,00 ontvangen voor de kerkvoogdij

Via de kerkelijk ontvanger is een bedrag van € 50,00 ontvangen voor Oekraïne

Namens het college van Kerkrentmeesters heel hartelijk dank!

Jan Geertsema

### **Vrijwilligers gevraagd:**

Voor de wekelijkse schoonmaak van kerk en Wegwijzer willen we graag uitbreiding van het schoonmaakteam. Momenteel zijn er tien vrijwilligsters die in vaste tweetallen eens in de vijf weken aan de beurt zijn voor de wekelijkse schoonmaak in de kerk en de Wegwijzer. Het schoonmaken (1,5 à 2 uur per week) wordt meestal in het begin van de week gedaan, vaak op maandag, maar het mag ook op een andere dag.

Voor meer informatie omtrent de werkzaamheden kunt u bellen met mevr. W. Schaap, telefoonnr. 0594-502276.

U kunt zich aanmelden bij: R. Koopman, telefoon 0594-591410.

Hij zorgt dan voor de aanpassing in het schoonmaakrooster.

Het zou fijn zijn als er meer mensen willen meewerken, bij voorbaat dank.

Namens de kerkrentmeesters,

Remko Koopman

## **UIT DE GEMEENTE**

### **PAASVIERING OUDEREN NOORDHORN EN SAAKSUM**



We hopen de paasviering te houden op DV. dinsdag 5 April om 15.30 uur in de "Wegwijzer" te Noordhorn. U wordt van harte hiervoor uitgenodigd.

Na de ontvangst met koffie/thee en ontmoeting beginnen we om 16.00 uur met de liturgie. Dan start ook de uitzending voor de mensen thuis via Kerkdienstgemist.nl

Het kan dan alleen op dat tijdstip beluisterd worden en het is niet mogelijk dat u het later kunt beluisteren. Tot aan de broodmaaltijd wordt het uitgezonden.

Opgave kunt u doen bij mw. A. Kiekebeld, tel. 0594-507012. Tot ziens allemaal.

De damesbezoekgroep

### **RUILBIBLIOTHEEK**

Binnenkort start er in de hal van de Wegwijzer een "Ruilibliotheek".

Wij zijn op zoek naar romans van alleen Christelijke uitgevers.

Wie helpt ons hier aan?

Contact: Anneke Kiekebeld tel. 507012 / Jaco Bosgraaf tel. 504325



## **INGEKOMEN BERICHTEN**

### **VRAAG NAAR VRIJWILLIGERS VOOR HULP AAN VLUCHTELINGEN UIT OEKRAÏNE IN SEBALDEBUREN**

Geachte broeders en zusters,

Afgelopen weken is het voormalig schoolgebouw De Aquarel in Sebaldeburen aangewezen als opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne. Hier is ruimte gecreëerd voor circa 30 vluchtelingen. Inmiddels zijn er vluchtelingen aangekomen. Vrouwen en kinderen.

Vanuit de opvanglocatie is de vraag gesteld naar mensen die bereid zijn om de vluchtelingen te helpen met hand en spandiensten. Er worden vrijwilligers gezocht die een ochtend (9-1), middag (1-5) of avond (5-9) aanwezig willen zijn in de opvanglocatie en de vrouwen en kinderen willen helpen. In principe is dit voor 7 dagen per week.

Aangezien de mogelijkheden in Sebaldeburen qua vrijwilligers beperkt zijn, leggen wij dit verzoek aan u voor. Als u deze naasten wilt en kunt helpen, neem dan contact op met J. van den Berge (voorganger Herv. Sebaldeburen).

Dan kan hij in samenspraak met de coördinator van de opvang (mevr. Dingena) u inplannen.

Alvast heel hartelijk dank.

Met hartelijke groet,

J. van den Berge

Voorganger Hervormd Sebaldeburen

06-34919184

jcavdberge@outlook.com

### **DABAR**

Zin in een onwijs leuke werkvakantie? Dan is Dabar iets voor jou! Bij Dabar doe je in teamverband animatiewerk met een Missie. Als team organiseer je toffe animatieprogramma's voor kinderen, tieners en volwassenen en deel je het geloof op een manier die bij jou past. Dabar wordt op campings en in stadswijken in Nederland gedaan waar ook veel kinderen en tieners komen met een rugzakje. Kinderen die thuis weinig liefde krijgen en tieners die op zoek zijn naar echte aandacht. Door het doen van Dabar kun je echt verschil maken in hun leven. En je hebt ook gewoon een supertijd met je team en je groeit in geloof. Een Dabarteam bestaat uit zo'n 6 tot 8 jongeren (leeftijd van 17 t/m 25 jaar). Je kunt een week of twee aaneengesloten weken Dabar doen. Pak je kans en schrijf je snel in op [www.izb.nl/dabar](http://www.izb.nl/dabar). Je kan je met vrienden opgeven of individueel.

Deelname is gratis. De ervaring onbetaalbaar! Neem ook de Dabarfolder mee voor meer info. Deze ligt voor je klaar in De Wegwijzer!

### **OPROEP VRIJWILLIGERS ZONNEHUIS**

Het tweewekelijkse Bijbeluurtje voor de bewoners van het Zonnehuis in Zuidhorn is op dinsdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur. Lange tijd kon – i.v.m. het coronavirus – dit niet worden gehouden. Maar we zijn weer gestart in deze maand maart.

Regionale predikanten van alle kerkelijke gezindten stellen zich hiervoor beschikbaar, maar het aantal vrijwilligers loopt momenteel terug... De vrijwilligers halen en brengen de bewoners uit diverse gebouwen en ze worden ontvangen met een kopje koffie in zaal "de Koepel" (in het Hoofdgebouw). Het is voor zo'n 15 – 20 bewoners een heel belangrijk uurtje, waar echt naar wordt uitgekeken. Het is voor de vrijwilliger heel dankbaar "werk" en wij vragen met klem of degene, die zich op een dinsdagochtend wel eens vrij kan maken ons hierbij wil helpen?

In de zomermaanden juli en augustus is er geen Bijbeluurtje.

Aanmelden kan bij Korrie Pettinga via e-mail: [kf.pettinga@gmail.com](mailto:kf.pettinga@gmail.com) of via tel. 0594-506362

en ook bij Gertrud Prenger via e-mail: [gertrudprenger@gmail.com](mailto:gertrudprenger@gmail.com) of via tel. 0594-500055

Bel gerust als je er iets meer over wilt weten

Voor alle onderstaande roosters geldt: als u niet kunt, wilt u dan onderling ruilen?

Diaken W. van Dijken

## OPPAS

## JEUGDOPPAS

3 april	mw. M. Rozema	050-4031843	Jorik
10 april	mw. C. Bos	0594-750885	Mariëlle
17 april	mw. W. Fokkinga	06-20288090	Lydian
18 april	mw. L. Frankenhuis	06-21278626	Enzo
24 april	mw. O. Top	0594-504644	Frances
1 mei	mw. G. v. Gosliga	050-4032038	Jorik

## DEURDIENST

## EHBO

3 april	mw. A. Kiekebeld	0594-507012	mw. F. Verbree	0594-506075
10 april	mw. D. Hofman	0594-213717	mw. M. Bolt	0594-504885
15 april	dhr. L. Loonstra	06-40474988	mw. F. Verbree	0594-506075
17 april	mw. C. den Besten	0594-505035	mw. W. Schaap	0594-502276
18 april	mw. F. Verbree	0594-506075	mw. F. Verbree	0594-506075
24 april	mw. W. Fokkinga	06-20288090	mw. M. Bolt	0594-504885
1 mei	mw. G. Zuidema	06-42377120	mw. W. Schaap	0594-502276

## BLOEMENGROET

3 april	mw. G. v. Gosliga	050-4032038
10 april	mw. H. Koopman	0594-591410
17 april	mw. A. Kiekebeld	0594-507012
24 april	mw. T. Meindersma	0594-233614
1 mei	mw. P. Telintel	0594-853020

## AGENDA EN ACTIVITEITEN APRIL 2022

(Deze activiteiten vinden plaats in de 'Wegwijzer', tenzij anders vermeld)

zondag	3 april	11.00 uur	Koffiedrinken na de kerkdienst
maandag	4 april	19.15 uur	Catechese
dinsdag	5 april	15.30 uur	Paasmiddag ouderen Noordhorn en Saaksum
woensdag	6 april	19.30 uur	Kerkenraadsvergadering
donderdag	7 april	20.00 uur	Bijbelkring
maandag	11 april	19.15 uur	Catechese
dinsdag	12 april	19.45 uur	Vrouwenvereniging, Paasliturgie (Herv. Vrouw febr-nr.'21)
woensdag	20 april	09.30 uur	Ochtendvrouwenkring
maandag	25 april	19.15 uur 20.00 uur 20.15 uur	Catechese Jongerenkring bij Hilko en Corina Bos Gesprekskring
donderdag	28 april	20.00 uur	Bijbelkring
zondag	1 mei	11.00 uur	Koffiedrinken na de kerkdienst

## VOLGENDE NUMMER VAN KERKNEIS:

De sluitingsdatum voor het **mei-nummer** van Kerkneis is **Zaterdag 30 april 2022, uiterlijk 18.00 uur**. U kunt kopij inleveren bij de familie A. van Waarde, Boslaan 62, 9801 HH Zuidhorn (Email: mariavanwaarde@gmail.com).

Bijdragen na genoemde sluitingsdatum ontvangen, komen in een later nummer van Kerkneis.

# SAAKSUM

## KERKDIENTEN SAAKSUM

3 april	09.30 uur	Prop. H. Krooneman ('t Harde)
10 april	09.30 uur	Ds. A.H. van Mourik (Kamperveen), <b>Vorbereiding Heilig Avondmaal</b>
14 april	<b>19.30 uur</b>	Ds. M. Krooneman, <b>Witte Donderdag, bediening Heilig Avondmaal</b>
17 april	09.30 uur	Prop. H. Kramer (Urk), <b>1<sup>e</sup> Paasdag</b>
24 april	09.30 uur	Ds. H.C. Marchand (Groningen)
1 mei	09.30 uur	Ds. N. Noorlander (Onstwedde)
8 mei	09.30 uur	Ds. K.H. Bogerd (Wouterswoude)

## BESTEMMING COLLECTEN

Tijdens de diensten wordt er niet gecollecteerd. Dit blijft voorlopig ook zo. Tenzij anders aangegeven is de 1e collecte voor de diaconie en de 2e collecte voor de kerkvoogdij.

U kunt uw gaven overmaken op de rekeningnummers die vermeld staan op pagina 2 van Kerkneis. De speciale collecten zijn o.a. voor de predikantsplaats en/of diaconale projecten:

14 april	Avondmaalscollecte: alleen voor de kerkvoogdij
17 april	Diaconiecollecte voor deelgenoten Lichtendonk in Bosnië
24 april	Extra collecte voor de predikantsplaats

## JARIGEN

In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:

April: geen

4 mei mw. J. Stouwie-Guikema, Ezinge

6 mei mw. K.P.R. Wessels-Wiersema, Oldehove

Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar!

## BERICHTEN VAN DE DIACONIE

**Ontvangen Diaconie- en Kerkvoogdij-collecten van Noordhorn en Saaksum: Zie pag. 8 / 9**

## GROET

Ontvangt allen een hartelijke groet van uw kerkenraad.

### Gedicht: U bent onze Vredevorst (*Els Hengstman - van Olst*)

U bent onze Vredevorst  
in een wereld vol geweld,  
vol van woede en agressie  
waar alleen de sterkste telt.

Vrede geeft U en vrede laat U  
niet zoals de wereld geeft,  
want daar is wanhoop en ellende  
en oorlog waardoor alles beeft.

Maar U bent toch juist gekomen  
voor verzoening en voor rust,  
voor vergeving van de zonden  
en niet op oorlogen belust!

Heer erbarm U, wees genadig  
zie hoe onze wereld lijdt,  
er heerst oorlog en verschrikking  
wat diep in mensenharten snijdt.

Hoor ons bidden en ons smeken  
bescherm de mensen in hun nood,  
bescherm hen voor de vijand  
red hen van de dood!

En de toestand in de wereld  
is reeds lang voorzeggd,  
maar als de Vredevorst zal komen  
wordt de boze 't zwijgen opgelegd!

## BIJBELLEESROOSTER APRIL 2022

vr 1 apr	Johannes 14:15-31	...en Geest
za 2 apr	Johannes 15:1-17	Blijvende vrucht
zo 3 apr	Johannes 15:18-27	De haat van de wereld
ma 4 apr	Johannes 16:1-11	Zonde, gerechtigheid en oordeel
di 5 apr	Johannes 16:12-24	Verwarring
wo 6 apr	Johannes 16:25-33	Beeldspraak
do 7 apr	Johannes 17:1-12	God kennen is het eeuwige leven
vr 8 apr	Johannes 17:13-26	Laat ons één zijn
za 9 apr	Jeremia 26:1-9	Een beladen boodschap
zo 10 apr	Jeremia 26:10-24	Het lot van Uria
ma 11 apr	Jeremia 27:1-11	Het juk ondergaan
di 12 apr	Jeremia 27:12-22	Misleidende profeten
wo 13 apr	Jeremia 28:1-17	Krachtmeting
do 14 apr	Johannes 18:1-27	Ik ben het (niet)
vr 15 apr	Johannes 18:28–19:30	Vriend van de keizer
za 16 apr	Johannes 19:31-42	Vorbereiding voor een bijzondere sabbat
zo 17 apr	Johannes 20:1-18	Wie zoek je?
ma 18 apr	Johannes 20:19-31	Eerst zien...
di 19 apr	Jeremia 29:1-9	Het duurt nog wel even
wo 20 apr	Jeremia 29:10-23	Hoop voor Jeruzalem
do 21 apr	Jeremia 29:24-32	Weerwoord
vr 22 apr	Psalm 114	De dans van de aarde
za 23 apr	Jeremia 30:1-11	Geknakt, niet gebroken
zo 24 apr	Jeremia 30:12–31:1	Weer als vroeger
ma 25 apr	Jeremia 31:2-14	Terugkeer
di 26 apr	Jeremia 31:15-22	Nieuwe dingen
wo 27 apr	Jeremia 31:23-30	Opbouw
do 28 apr	Jeremia 31:31-40	Eeuwigdurend verbond
vr 29 apr	Jeremia 32:1-15	Contract voor de toekomst
za 30 apr	Jeremia 32:16-25	Duurzaam?



### PASEN

Aan zijn leerling Timotheüs schreef Paulus: “[God...] heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus vóór de tijden der eeuwen, maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze Zaligmaker, Jezus Christus, Die de dood tenietgedaan heeft, en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht door het Evangelie” (2 Tim.1:9-10).

#### Bij de voorkant:

Een wilde verwant van onze tuintulp, de bostulp, bloeit op buitenplaatsen en op kerkhoven. Vorig jaar maakten we foto's bij de kerk van Ternaard. Daar staan in de laatste week van april, talloze bostulpen tussen de grafzerken. In eerste instantie is de bloemsteel naar beneden gebogen maar zodra de bloem opengaat steekt hij zijn hoofd omhoog. Een beeld van leven uit de doden.

Aren en Maria van Waarde



# Jeugdneis

April 2022

Dag jongens en meisjes,

De oplossing van de vorige puzzel was: dadelpalmboom. Je ziet het woordje palm erin staan.

Misschien komt je dit wel bekend voor en denk je aan Palmпасen of aan de intocht in Jeruzalem! Zie je in gedachten die mensen al staan wuiven en juichen met palmtakken in hun handen? "Hosanna" roepen ze," gezegend is Hij, Die komt in de Naam van de Heere, de Koning van Israël" (Johannes 12 :12-13). Daarna volgt de tempelreiniging, waar Jezus de handelaren uit de tempel jaagde en de tafels omgooide. De mensen die Jezus juichend binnenhaalden, roepen enkele dagen later: "Kruisig Hem".



Goede Vrijdag volgt, maar ook Pasen! Hij is opgestaan! Jezus leeft! Ja ook voor u, jou en mij!

## Puzzel



Dit keer een **woordzoeker!**

Zoek de woorden in de tabel. Als je alles hebt weggestreept, blijven er letters over. Let op: de woorden staan in alle richtingen!

beker- dood- dorst - engelen - geloven- genade- hof - kus- Pasen  
rabbi- spot- steen- tuinman - straf - vrede - weg - wonder - wijn

r	e	r	e	d	n	o	w	e	s	u	e
a	t	o	p	s	w	g	i	t	n	d	e
b	e	k	e	r	e	t	r	e	a	d	n
b	g	h	l	l	n	a	s	n	e	j	e
i	o	k	o	e	f	a	e	r	i	v	d
f	u	v	e	e	p	g	v	w	o	n	o
s	e	t	n	e	l	e	g	n	e	d	o
n	s	n	a	m	n	i	u	t	!	g	d

De letters die zijn overgebleven geven antwoord op wat de Heere je geeft als je in Hem gelooft.

Mail de oplossing naar [jeugdneisnoordhorn@gmail.com](mailto:jeugdneisnoordhorn@gmail.com)

Heb je 5 puzzels goed dan ontvang je een boekenbon!

Succes!

Groetjes Alexandra

Oplossing :

.....

Oplossing puzzel maart '22: Dadelpalmboom.



## Zing maar mee

1. Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt.  
Weet je dat de len-te komt, al-les loopt weer uit.  
De eer-ste zon-ne-stra-len, ze tin-t'len op je huid.  
De eer-ste bloe-men bloei-en, de eer-ste vo-gel fluit  
Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt.  
Weet je dat de len-te komt, al-les loopt weer uit!



Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft.  
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan.  
Ze hadden Hem gekruisigd en in een graf gedaan  
maar na drie donkere dagen is Hij weer opgestaan  
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft Jezus leeft  
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan  
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft Jezus leeft  
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan





# REBUS

Kijk eens naar de plaatjes,  
 ze horen allemaal bij het 'leven'.  
 Ook de oplossing van de rebus gaat over het 'leven'.  
 Kun jij uitzoeken wat hier staat?  
 De Heere Jezus zegt dit over Zichzelf in Johannes 11:25

P.S. Deze puzzel is extra: de oplossing van deze puzzel hoeven jullie niet in te sturen (redactie)



TA = I



H = B



\_ N



AA = O

+



H = ST

+



\_ V

+G



\_ D



\_ R



LIE = VEN