

KERK NEIS

Hervormde Streekgemeente
Noordhorn - Saaksum

Juni 2022

44^e Jaargang, nr. 6

NOORDHORN

SAAKSUM

CONTACTPERSONEN EN ALGEMENE INFORMATIE

Predikant Noordhorn/ Saaksum: Ds. M. Krooneman, Oosterweg 11, 9804 PP Noordhorn
Telefoon: 0594-52 88 91
Email: predikantnoordhorn@gmail.com

ALGEMEEN / NOORDHORN

Scriba (contactpersoon): ouderling K. Tempel, Hamsterpad 3, 9804 PZ Noordhorn
Telefoon: 0594-50 51 08
Email: scribanoordhorn@gmail.com

Kerkelijk Bureau: dhr. A.P. Verbree, Kruiser 8, 9801 RD Zuidhorn
* Ledenadministratie: Telefoon: 0594-50 60 75
Email: nohosaak@gmail.com

Kerkvoogdij:
* Ouderling-kerkrentmeester: dhr. W. Telintel, Havenstraat 8, 9842 PN Niezijl
Telefoon: 0594-85 30 20 / Email: wimtelintel@gmail.com

* Kerkelijk ontvanger:
(ook voor collectebonnen) dhr. J.F. Geertsema, Hamsterpad 1/a,
9804 PZ Noordhorn, Telefoon: 0594-50 46 74
bestellen collectebonnen via: collectebonnen@ziggo.nl

Diaconie:
* Secretaris: diaken W.D. van Dijken, Kruiser 3, 9801 RD Zuidhorn
(ook voor vrijwilligersroosters) Telefoon: 06-53529283

* Penningmeester: diaken E. Meindersma, Klinckemalaan 16,
(ook voor kerkradio/internet) 9801 CB Zuidhorn. Telefoon: 0594-23 36 14

* Email diaconie: diaconienoordhorn@gmail.com

BANK-/GIRO NUMMERS VAN KERKVOOGDIJ EN DIACONIE NOORDHORN EN SAAKSUM

* Bank- /gironummer kerkvoogdij: Banknummer NL70 RABO 03758 29660
Gironummer NL33 INGB 0000 895 706

* Banknummer diaconie: NL72 RABO 03758 04404

SAAKSUM

Kerkenraad: ouderling K. Tempel, Hamsterpad 3, 9804 PZ Noordhorn
Telefoon: 0594-50 51 08 / Email: k.tempel@ziggo.nl

Diaconie: diaken L. Terpstra, Rikkerdweg 38, 9884 PB Niehove
Telefoon: 0594-59 19 33
Email: diaconienoordhorn@gmail.com

STICHTING TOT BEHOUD VAN DE NED. HERV. KERK NOORDHORN

* Contactpersoon: dhr. W. Telintel, Havenstraat 8, 9842 PN Niezijl
Telefoon: 0594-853020 / Email: wimtelintel@gmail.com

* Banknummer Stichting: NL51 RABO 03758 58423

Website: www.hervormdnoordhorn.nl

* Beheer website: dhr. A. Riepma, Telefoon 0594 59 16 72
Email: noordhornkerk@gmail.com

Kerkdienst via internet: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1416-Hervormde-gemeente-Noordhorn>
Zowel 'live' als achteraf te beluisteren.

Redactie-adres 'Kerkneis': Fam. A. van Waarde, Boslaan 62, 9801 HH Zuidhorn
E-mail: mariavanwaarde@gmail.com

Dit nummer van Kerkneis wordt u gratis verstrekt. U kunt een **gift** overmaken op het bank- /gironummer van de kerkvoogdij, onder vermelding van 'gift Kerkneis'.

MEDITATIE

Wie op zijn hart vertrouwt, die is een dwaas...
Spreuken 28:26a

Wat zegt de spreukendichter nu toch? Wie op zijn hart vertrouwt, die is een dwaas... dat lijkt op het eerste gezicht wel een heel vreemde en onterechte bewering. Het is toch juist goed om je hart te volgen? 'Volg je hart!' is een veelgehoorde uitdrukking in onze samenleving. Als je voor een keuze staat, een belangrijke beslissing moet nemen, dan kunnen mensen het je zomaar zeggen: volg je hart!

Iedereen begrijpt: het gaat in deze uitdrukking niet om de hartspeer die klopt in je borstkas. Je hart, dat is een beeld voor je wie je bent, je binnenste ik, je diepste gedachten, verlangens, overtuigingen en gevoelens. Dát is je hart. 'Volg je hart' betekent dan zoiets als: ga af op je gevoel, volg je verlangen en doe wat je leuk vindt en aanspreekt.

Nu geef ik graag toe dat dat 'volg je hart' in heel veel gevallen niet zo'n verkeerd uitgangspunt is. Laat ik een voorbeeld noemen: wanneer je je eindexamens achter de rug hebt en je een vervolgopleiding moet kiezen. Dat kan zomaar de nodige keuzestress opleveren, met alle studierichtingen die er zijn. Als een jongere dan twijfelt tussen de opleiding die hij vooral zou kiezen omdat die branche zo goed verdient, en de andere omdat zijn/haar hart ligt bij dat werk, dan zou ik zeggen: volg vooral je hart. Doe het niet voor het geld, maar kies voor het werk waar je *met hart en ziel* in bezig kunt zijn.

Zo zijn er meer voorbeelden te geven van situaties waarin 'volg je hart' een goed advies zou kunnen zijn. En tegelijk kan juist die raad om je hart te volgen ook heel misleidend zijn. Als ons hart nu een betrouwbare gids was, een goede raadgever, dan zou er niets aan de hand zijn. Dan zou je altijd op je verlangen en gevoelens af kunnen gaan, omdat die je op de juiste weg zouden brengen. Maar de praktijk is anders.

De Bijbel spreekt anders over het hart. Ook in de Bijbel is het hart niet de spier die je bloed rondpompt, maar je binnenste mens. In het oudtestamentisch Hebreeuws is het woord voor hart: *lev*. Zoals wij kunnen zeggen: 'je hebt het *hart* niet om...' waar we bedoelen 'je hebt het *lev* niet om...'

Maar ja, ons hart is volgens Gods Woord aangetast door de zonde. En 'zonde' is niet dat ik wel een goed hart heb, maar af en toe een enkel foutje maak, of een misstap bega. Dan zou het allemaal nog wel meevallen. Nee, bijbels gesproken betekent zonde dat ik de verkeerde kant op lééf. Of om het anders te omschrijven: ons hart is verkeerd afgesteld. Het is niet op God en onze naaste, maar op onszelf gericht. Bij de mensen die het hier niet mee eens zijn denk ik altijd: ken jij jezelf wel? Als je heel eerlijk kijkt naar je eigen motieven, verlangens, wensen – zijn die dan niet ten diepste op jezelf gericht? Daarom: 'wie op zijn hart vertrouwt, die is een dwaas...'

Alleen genade kan dat veranderen. Wanneer onze levensrichting 180 graden wordt omgedraaid. Dat heet bekering, en dat doet wat met je hart. Bid maar om een nieuw hartje, leerden we onze kinderen vroeger misschien. Ja, er moet wat gebeuren, het hart moet veranderd worden.

Gelukkig wil de Heere dat ook doen. Hij wil dat we Hem vragen: 'HEERE, maak mijn hart één om Uw Naam te vrezen.' (Ps 86:11) Geef mij een hart dat vol is van U. Dat is dat ik op Zijn eer gericht ben, voor Hem leef. Dan kan ik zeggen wat de psalmist vervolgt: 'Heere, mijn God, ik zal U loven *met heel mijn hart...*'

Ds. M.K.

KERKDIENTEN NOORDHORN (Deze kerkdiensten zijn tevens te volgen via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1416-Hervormde-gemeente-Noordhorn>)

5 juni	09.30 uur	Ds. M. Krooneman, 1^e Pinksterdag , (na de dienst koffiedrinken in de Wegwijzer)
	19.00 uur	Ds. W. van Wingerden (Stedum)
6 juni	09.30 uur	Ds. M. Krooneman, 2^e Pinksterdag, Zangdienst
12 juni	09.30 uur	Ds. G. van den Berg (Onstwedde)
	19.00 uur	Ds. M. Krooneman, <i>gebedskring na de dienst in de kerk</i>
19 juni	09.30 uur	Ds. J. Harteman (Kampen)
	19.00 uur	Ds. G.H. Molenaar (Genemuiden)
26 juni	09.30 uur	Ds. M. Krooneman, Vorbereiding Heilig Avondmaal
	19.00 uur	Ds. M. Krooneman
3 juli	09.30 uur	Ds. M. Krooneman, Bediening Heilig Avondmaal
	19.00 uur	Ds. M. Krooneman, Dankzegging Heilig Avondmaal
10 juli	09.30 uur	Ds. H.C. Marchand (Groningen)
	19.00 uur	Ds. M. Krooneman, <i>gebedskring na de dienst in de kerk</i>

BESTEMMING COLLECTEN

Tijdens de diensten wordt er niet gecollecteerd. Dit blijft voorlopig ook zo. Tenzij anders aangegeven is de 1e collecte voor de diaconie en de 2e collecte voor de kerkvoogdij. U kunt uw gaven overmaken op de rekeningnummers die vermeld staan op pagina 2 van Kerkneis.

De speciale collecten zijn o.a. voor de predikantsplaats en/of diaconale projecten:

5 en 6 juni	Diaconiecollecte voor de GZB: hoop voor schijnbaar hopeloos Libanon
19 juni	Diaconie GZB: Project 10 27: Jemen, hulp voor Jemenitische gemeenschap
26 juni	Extra collecte voor de predikantsplaats
3 juli	Avondmaalscollecte: alleen collecte voor de kerkvoogdij

UIT DE PASTORIE

WAT ACHTER ONS LIGT

In een vorig nummer van *Kerkneis* schreef ik over mijn kloosterbezoek begin mei. Het was inderdaad een bijzondere ervaring om een aantal dagen in het ritme van de zusters (het was een vrouwenklooster binnen de orde van de Norbertinessen) mee te draaien. Om 7.15 uur de eerste dienst – eigenlijk laat voor een klooster, maar dat zal misschien te maken hebben met de leeftijd van sommige zusters. Het is een vrij strenge orde: de zusters mogen twee dagen per jaar (!) van het terrein af. Het is dan wel een heel groot terrein van 10 hectare, met eigen wijngaard, moes- en kruidentuin, kerk etc., maar toch. Het is fascinerend en ook wel bewonderenswaardig dat je deze keuze maakt en je leven geeft aan het kloosterbestaan. En dat voor velen echt uit de ervaring van een roeping door de Heere God. Tegelijk heb je als protestant wel zo je vragen bij veel dingen die gebeuren. Het bidden tot Maria en de andere heiligen, daar kun je dan toch niet aan wennen. Er is maar één Middelaar tussen God en mensen en dat is de Heere Jezus, zegt de Schrift toch duidelijk. Toch was het verrijkend om te mogen leren van mensen uit zo'n andere traditie. Ik vermoed dat het *Deo volente* niet mijn laatste kloosterbezoek zal zijn.

Een ander hoogtepunt in de afgelopen maand was de bevestiging van ambtsdragers op 8 mei. We mogen als gemeente dankbaar zijn dat na de lange procedure de kerkenraad weer op sterkte is. Hiervoor komt alle dank toe aan de Heere! Verderop in dit nummer van *Kerkneis* vindt u meer over de nieuwe taakverdeling in de kerkenraad. (Ik preekte die dienst uit Esther, en niet zoals in *Kerkneis* stond uit Ruth. Een oplettende lezer wees mij op deze fout.)

In de Hemelvaartsdienst ging het over het gezegend afscheid van de Heere Jezus en de discipelen. Ik noemde toen dat niet alleen in het Spaans (*adios*) en Frans (*adieu*) er een groet is die zoveel betekent als 'aan God aanbevolen', maar ook het Nederlandse woord *ajuuus* of *aju*. Ik was in de veronderstelling dat u dat woord wel zou kennen. Nu kreeg ik in de consistorie van de Groninger broeders te horen dat ze dat woord nooit eerder hadden gehoord... De broeders van de Veluwse en Overijsselse zandgronden daarentegen kenden het woord wel. In Doornspijk

zeiden we bij het afscheid wel eens 'aju!' Het Groningse 'moi' zal wel een andere oorsprong hebben denk ik...

WAT VOOR ONS LIGT

Voor sommige jongeren in onze gemeente is het een spannende tijd. Ze hebben de examens gemaakt, nu is het wachten op de uitslag. Als het jou aangaat wens ik je veel sterkte en geduld toe bij het wachten! Als je de uitslag hebt, wil je het mij dan laten weten? Ik wil graag met je meeleven.

Deze maand vieren we Pinksteren, het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Als je het boek Handelingen doorleest kom je diep onder de indruk van de sporen die de Geest getrokken heeft in de beginuren van de Kerk. Mensen die massaal tot geloof komen, de gemeente die razendsnel uitbreidt en die een goede geur van Christus verspreidt. Het is jaloersmakend om dat te lezen. Tegelijk staat er ook de ontvullende geschiedenis van Ananias en Saffira, die goede sier willen maken terwijl ze niet eerlijk zijn tegen de apostelen (Hand. 5). Laten we de vroege kerk dus ook niet idealiseren, terwijl we er wél van kunnen leren hoe krachtig de Heilige Geest wil werken in eenieder die van Christus is.

In de komende weken wil ik een aantal keren stilstaan bij dit bijbelboek. Het is met het preekrooster nog wel even bekijken hoe e.e.a. valt. Er zijn nog avondmaalsdiensten en HC-leerdiensten. Ik weet nog niet precies in welke. U merkt het wel! In ieder geval is het op zondag 12 juni de zondag van de vervolgde kerk. Daar willen we in de gebeden aandacht aan geven, maar waarschijnlijk zal ik er in de preek bij stilstaan a.d.h.v. de geschiedenis van Stefanus in Hand. 6 en 7. Een zeer bijzondere geschiedenis die ons vandaag nog steeds veel te zeggen heeft.

(Jo)uw ds. M.K.

'ZO ZIJN ONZE MANIEREN' (DEEL 10: DE SCHRIFTLEZING)

Je zou kunnen zeggen dat de Schriftlezing het belangrijkste moment van de protestantse kerkdienst is. De Schriftlezing is dus niet 'een opstapje naar de preek' (zo ervaren we het vaak wel) maar God Zelf Die aan het Woord komt en tot ons spreekt. Het is goed dat te beseffen wanneer we de Bijbel open doen om die te lezen. Wat betreft de inhoud van de Schriftlezing zijn er in de christelijke traditie verschillende mogelijkheden:

- De voorganger kiest elke week de Schriftlezing die hij als uitgangspunt neemt voor de verkondiging;
- De gemeente volgt een leesrooster, waarin voor elke zondag van het jaar staat vastgesteld wat de lezingen zijn uit het Oude Testament, de evangeliën en de nieuwtestamentische brieven;
- De zogenaamde *lectio continua* (Latijn voor 'continue lezing'), waarbij een heel Bijbelboek wordt doorgelezen en 'doorgepreekt'. Elke week gaat de voorganger een stukje verder.

Het leesrooster wordt in grote delen van de PKN gebruikt. In de meer orthodoxe hoek, en zo ook in onze gemeente, is de tekstkeus volledig vrij voor de voorganger. Zelf probeer ik zoals u merkt wel zoveel mogelijk serieprediking te doen. Dit voorkomt dat ik als voorganger steeds teksten kies die mij zelf aanstaan, of een (onbewuste) voorkeur voor bepaalde Bijbelboeken of thema's heb.

Van het grootste belang vind ik dat kerkgangers voor zover mogelijk meelezen met de Schriftlezing. En dan wel in hun eigen Bijbel, en wel om drie redenen:

Er zijn veel kerken waar alles geprojecteerd wordt op de beamer. Is dat erg? Een beamer op zichzelf is geen slecht ding, maar het gevolg is dat je achterover hangt en alles voorgeschoteld krijgt. Bijna net als een avondje bankhangen voor de TV. Terwijl je geen kijker of publiek bent, maar deelnemer. Zelf het Schriftgedeelte opzoeken en meelezen activeert en laat zien dat elke kerkganger meedoet in de eredienst.

Een nog belangrijkere reden om je eigen Bijbel mee te nemen vind ik deze: in de preek komt het gelezen Schriftgedeelte als het goed is steeds terug. Zelf probeer ik in ieder geval tijdens de preek telkens weer terug te gaan naar de tekst en ook te laten zien dat wat ik zeg voortkomt uit de woorden van de Schrift. Dan helpt het echt als je de tekst in de kerkbank (of thuis) voor je hebt. Bovendien: het is de roeping van de gemeente om de prediking te toetsen aan Gods Woord. Is

wat hier gezegd wordt in overeenstemming met de Schrift? Dat kun je nooit weten als je je Bijbel niet gelezen hebt!

Een laatste punt, dat ik eigenlijk niemand hoeft te vertellen: als je meeleeft neem je veel meer op dan wanneer je alleen luistert. Daarom is het ook zo'n goed idee om niet alleen in de kerk, maar ook bij het Bijbellesen thuis in het gezin ieder zijn/haar eigen Bijbeltje te geven en daaruit te laten meelesen – of lezen, bijvoorbeeld om de beurt een vers. Dat komt het begrip van iedereen ten goede!

Om deze redenen ben ik dankbaar dat ik in onze gemeente altijd veel mensen zie meelesen. Doet u dat nog niet, neem dan eens uw Bijbel mee, het bevalt vast goed!

Volgende keer: de prediking.

Ds. M.K.

VAN DE KERKENRAAD

JARIGEN

In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:

- 1 juni mw. B.H. Lania-Luth, Zuidhorn
- 10 juni dhr. H.J. Kruiger, Zuidhorn
- 16 juni mw. T. de Boer-Offringa, Noordhorn
- 21 juni mw. W. Hamelink-Lamper, West-Linton, Scotland
- 21 juni dhr. J. Iepema, Grootegast
- 29 juni mw. K. Doff-Baar, Zuidhorn

Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar!

VERHUIZING

Jan van der Wal is verhuisd naar Groningen. Het is een grote en spannende, maar ook mooie stap voor Jan om uit huis te gaan. Gelukkig is de Heere overal Dezelfde en wil Hij ook op het nieuwe adres bij Jan zijn. We hopen en bidden dat Jan dat ook zo mag ervaren!

HUWELIJSJUBILEUM

Op donderdag 30 juni is het 55 jaar geleden dat het echtpaar Kruiger-Spanninga (Zuidhorn) in het huwelijk trad. In die lange periode waren er veel zegeningen, waarvoor ze de Heere dankbaar zijn. Tegelijk was er ook verdriet door verlies en ernstige ziekte. Ook op dit moment zijn er zorgen om de gezondheid, al mogen we hen ondanks dat 's zondags nog onder het Woord ontmoeten. Het stemt tot dankbaarheid dat de Heere u dit bijzondere jubileum schenkt! I.v.m. het 55-jarig huwelijk een tekst uit Psalm 55:23: 'Werp uw zorg op de HEERE, en Hij zal u onderhouden; Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt.'

TAAKVERDELING KERKENRAAD

De kerkenraad is dankbaar dat beide vacatures voor ouderling weer vervuld zijn. Zoals in de bevestigingsdienst al gezegd is zijn we de broeders Wessels en Feitsma heel dankbaar voor wat zij in de achterliggende jaren betekend hebben voor de kerkenraad en de gemeente als geheel. Het werk in de gemeente had de liefde van hun hart. We wensen hen dan ook veel zegen toe in ons midden voor de toekomst.

In de kerkenraadsvergadering van 9 mei jl. is gesproken over de nieuwe taakverdeling binnen de kerkenraad. In verband met het afscheid van br. Feitsma moest het scribaat worden overgedragen. Br. K. Tempel is bereid gevonden om dit op zich te nemen. Wat betreft het pastorale werk hebben we besloten dat hij in het bijzonder ouderling voor Saaksum is. Br. Verkade zal de plaats innemen van br. Feitsma in wijk 1, waar hij wijkouderling is samen met br. Kleefman. De broeders Top en Van den Akker blijven wijkouderlingen in wijk 2.

We mogen ons als gemeente verheugen in een groeiend ledenaantal. Voor de wijkouderlingen neemt daarmee de belasting ook toe, terwijl het soms al een zoektocht is om de wijk in afzienbare tijd rond te komen wat betreft huisbezoeken. Daarom is op de vergadering kort dit punt genoemd en besloten om hier later over door te praten. Het reguliere, periodieke huisbezoek is een belangrijke pijler onder het gemeentelijke leven, en een verantwoordelijkheid

van de ambtsdragers. Wilt u voor zowel de nieuwe als de andere broeders van de kerkenraad (blijven) bidden om wijsheid en kracht om het ambtelijk werk te doen?

GEMEENTEGIDS

Meer dan eens hebben gemeenteleden aangegeven een gemeentegids te missen: een overzicht van alle leden van onze gemeente. Op de laatste gemeenteavond werd dit punt opnieuw genoemd. In andere kerk(verband)en is dit heel gebruikelijk, maar in een hervormde gemeente is zo'n gids er vaak niet. Dit heeft ermee te maken dat de meelevendheid van de leden in hervormde gemeenten vaak erg uiteenloopt, en het niet lukt om iedereen te bereiken met de vraag of men bezwaar heeft tegen plaatsing in een dergelijke gids. In verband met privacywetgeving is het niet mogelijk gegevens zonder nadrukkelijke toestemming vooraf te publiceren. Het realiseren van een complete gids met een overzicht van alle leden van de gemeente, is dus niet mogelijk.

Omdat de vraag naar een gemeentegids toch steeds weer terugkomt, willen we hier op een andere manier aan tegemoet komen. In plaats van bezwaar aan te tekenen als u niet in de gids wilt, vragen we alle leden die dat willen om zelf actief zich aan te melden voor plaatsing in deze gids. Op deze manier voorkomen we dat iemand tegen diens wil wordt opgenomen, en zorgen we toch dat een groot deel van de meelevende leden worden opgenomen in een gids.

Om een gemeentegids te realiseren hebben wij uw hulp nodig. We zoeken een paar mensen die hiermee aan de slag willen gaan. Concreet gaat het om het verzamelen van alle gegevens van gemeenteleden en dat verwerken tot een handzame gids. Heel ingewikkeld hoeft het niet te worden, maar enige handigheid met de computer is dus een vereiste. Wil(t) u/jij ons helpen? Laat het weten aan ds. Krooneman.

KERKELIJKE STAND HERV. GEMEENTE NOORDHORN-SAAKSUM

Aantal belijdende leden: 182

Aantal doopleden: 104

Mutaties van 28 april – 14 mei: Geen.

Met broedergroet, A.P. Verbree, ledenadministratie

COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE DIACONIE

Opbrengst collecten en giften van mei zullen in het juli-nummer van Kerkneis vermeld worden.

Namens de diaconie hartelijk dank, E. Meindersma, penningmeester

Toelichting speciale diaconiecollecten:

Collecte diaconie GZB: Hoop voor schijnbaar hopeloos Libanon (collecte 5 en 6 juni)

De bevolking van Libanon heeft het zwaar. Het land is praktisch failliet, kampt met 1,5 miljoen Syrische vluchtelingen en de gevolgen van de allesverwoestende explosie in de haven van Beiroet in 2020. In deze schijnbaar hopeloze situatie biedt de kerk in Libanon hoop. De kerk geeft praktische hulp en deelt de boodschap van het Evangelie. De GZB-zendingswerkers Heleen van den Berg en ds. Kees en Ester van der Knijff dragen hieraan hun steentje bij.

Collecte diaconie GZB project 10 27: Jemen, hulp voor Jemenitische gemeenschap (collecte 19 juni)

Jemen is één van de armste landen ter wereld. Er woedt een burgeroorlog met grote humanitaire gevolgen. Gevlucht door de oorlog en/of hun christelijk geloof, leven Jemenieten vaak in slechte omstandigheden buiten Jemen. Wij maken ons sterk voor verbetering van hun levenssituatie en de opbouw en toerusting van hun geloofsgemeenschap.

COLLECTEN VAN DE KERKVOOGDIJ

Opbrengst collecten en giften van mei zullen in het juli-nummer van Kerkneis vermeld worden.

Namens het college van Kerkrentmeesters heel hartelijk dank! Jan Geertsema

UIT DE GEMEENTE

DANKBAAR

Vele kaarten en bloemen heb ik mogen ontvangen voor mijn verjaardag.

Langs deze weg wil ik jullie allen heel hartelijk bedanken daarvoor.
Doet mij goed, geeft echt het gevoel dat je bij de gemeente hoort.
Ik wens jullie allen een goede gezondheid en een gezegende zomer toe.
Harma de Vries-Nieuman

DANK

Sinds kort zijn wij lid van de gemeente Noordhorn. We hebben veel blijken van welkom en meeleven gekregen in maanden dat we nu bij de gemeente horen. Daarvoor hartelijk dank.
Familie Pierik, Groningen.



FIETSEN

D.V. **vrijdag 24 juni** willen we weer gaan fietsen. Vertrek om **10.00 uur** vanaf de Wegwijzer. Voor uzelf een lunchpakket en drinken meenemen. U kunt zich opgeven bij Wil Schaap, tel 0594-502276. Het gaat alleen door als het mooi weer is!

INGEKOMEN BERICHTEN

ZOMER-BIJBELLEZINGEN WOUTERSWOUDE

In de zomerperiode van 2022 verzorgt (voor het zevende zomerseizoen) ds. K.H. Bogerd – Hervormd predikant van Wâlterswâld – een zevental Bijbellezingen in Wâlterswâld. De Bijbellezingen bevatten vervolgstof en staan in het teken van ‘de Romeinenbrief uitgelegd en toegepast’. Ds. Bogerd geeft de volgende toelichting: ‘Ik doe mijn uiterste best om het gedeelte zo uit te leggen en toe te passen dat ook degenen die voor het eerst komen, aan kunnen haken, zonder dat zij de bespreking van de voorgaande hoofdstukken hebben gevolgd.’

De Bijbellezingen vinden plaats in Maranatha (tegenover de kerk Tsjerkeloane 75) op de volgende woensdagavonden: D.V. 15 juni (Romeinen 3), 29 juni, 13 juli, 10 augustus, 24 augustus, 7 september en 21 september. De avonden beginnen om 19.30 uur en eindigen om 20.30 uur. Na afloop staat de koffie klaar. De toegang is vrij. De avonden zijn ook digitaal te volgen via de website van de gemeente: www.hervormdwouterswoude.nl.

WERELDVLUCHTELINGENDAG “TAFELS VAN HOOP”

Op 20 juni is het internationale wereldvluchtelingendag. Op deze dag willen we de integratie van statushouders, vluchtelingen en de rest van de inwoners van de dorpen Noordhorn, Zuidhorn en Briiltal bevorderen. Ook in onze dorpen Noord- en Zuidhorn willen wij hier aandacht aan besteden en wel op **zaterdag 18 juni**. Locatie: Dorpskerk en Klein Hanckema, Jellemaweg, Zuidhorn.

Ontvangst: 15:00 uur (met koffie, thee, limonade en zelfbereide Nederlandse en internationale baksels) waarna Oudhollandse spelletjes. Graag willen we afsluiten met een WAKE.

Wij hopen velen van u te kunnen verwelkomen!! (Anke Brandsen, Heleen Damminga, Gerdie Klaassen, Gertruud Prenger, Hermi Steller, Francien Verbree)

P.S. Wilt u graag iets bijdragen op het gebied van koekjes of gebak, laat het ons weten.

Anke Brandsen. (tel. 0619632678 / email: ankebrandsen@gmail.com)

Gertruud Prenger (tel. 0594-500055 / email: gertruudprenger@gmail.com)

ZINGEN IN DE ZOMER (BUSREIS NAAR URK)

Wij (gemeente Dorkwerd) organiseren een busreisje naar Urk, op **woensdag 3 augustus**, om naar Zingen in de Zomer te gaan, zoals in het verleden ook een paar keer gebeurd is.

Daar we nog niet genoeg mensen hebben om de bus vol te krijgen, is de vraag of er bij jullie nog belangstelling zou zijn om mee te gaan, zodat we samen het gewenste aantal kunnen halen.

Graag vóór 15 juni opgeven, in verband met reservering. Kosten € 20,00 per persoon.

Voor meer informatie mag U altijd bellen naar Kor van Til.

06- 33584745 of mailen korn.vantil@gmail.com

Voor alle onderstaande roosters geldt: als u niet kunt, wilt u dan onderling ruilen?

Diaken W. van Dijken

OPPAS

5 juni	mw. L. Frankenhuis	06-21278626	Mariëlle
6 juni	mw. J. v.d. Wal	06-45973323	Lydian
12 juni	mw. O. Top	0594-504644	Frances
19 juni	mw. M. v.d. Brug	06-11494715	Enzo
26 juni	mw. M. Rozema	050-4031843	Jorik
3 juli	mw. C. Bos	0594-750885	Mariëlle
10 juli	mw. W. Fokkinga	06-20288090	Lydian

JEUGDOPPAS**DEURDIENST**

5 juni	mw. W. Fokkinga	06-20288090	mw. M. Bolt	0594-504885
6 juni	mw. G. Zuidema	06-42377120	dhr. H.J. Verkade	050-5566219
12 juni	mw. A. Kiekebeld	0594-507012	mw. W. Schaap	0594-502276
19 juni	mw. D. Hofman	0594-213717	mw. F. Verbree	0594-506075
26 juni	dhr. W. Loonstra	06-40474988	mw. M. Bolt	0594-504885
3 juli	mw. C. den Besten	0594-505035	dhr. H.J. Verkade	050-5566219
10 juli	mw. F. Verbree	0594-506075	mw. F. Verbree	0594-506075

EHBO**BLOEMENGROET**

5 juni	mw. H. Koopman	0594-591410	dhr. R. Noorman	0594-548350
6 juni			mw. J. Bosgraaf	0594-504325
12 juni	mw. A. Kiekebeld	0594-507012	mw. M. Homan	050-5515653
19 juni	mw. T. Meindersma	0594-233614	dhr. A. v. Waarde	0594-505276
26 juni	mw. P. Telintel	0594-853020	dhr. E. Kooi	0594-213019
3 juli	mw. M v. Waarde	0594-505276	dhr. R. Noorman	0594-548350
10 juli	mw. G. de Vries	06-13936588	mw. J. Bosgraaf	0594-504325

AUTODIENST**AGENDA EN ACTIVITEITEN JUNI 2022**

(Deze activiteiten vinden plaats in de 'Wegwijzer', tenzij anders vermeld)

zondag	5 juni	11.00 uur	Koffiedrinken na de kerkdienst
zondag	12 juni	20.30 uur	Gebedskring in de kerk na de avonddienst
donderdag	16 juni	19.30 uur	Kerkenraadsvergadering
zondag	10 juli	20.30 uur	Gebedskring in de kerk na de avonddienst

BIJBELLEESROOSTER JUNI 2022

wo 1 jun	Jeremia 44:1-10	wo 15 jun	Lucas 9:1-9
do 2 jun	Jeremia 44:11-19	do 16 jun	Lucas 9:10-17
vr 3 jun	Jeremia 44:20-30	vr 17 jun	Lucas 9:18-27
za 4 jun	Jeremia 45:1-5	za 18 jun	Lucas 9:28-36
zo 5 jun	Psalms 147	zo 19 jun	Lucas 9:37-45
ma 6 jun	Lucas 7:18-35	ma 20 jun	Lucas 9:46-50
di 7 jun	Lucas 7:36-50	di 21 jun	2 Korintiërs 8:1-9
wo 8 jun	Psalms 105:1-22	wo 22 jun	2 Korintiërs 8:10-15
do 9 jun	Psalms 105:23-45	do 23 jun	2 Korintiërs 8:16-24
vr 10 jun	Lucas 8:1-8	vr 24 jun	2 Korintiërs 9:1-15
za 11 jun	Lucas 8:9-21	za 25 jun	2 Korintiërs 10:1-11
zo 12 jun	Psalms 135	zo 26 jun	2 Korintiërs 10:12-18
ma 13 jun	Lucas 8:22-39	ma 27 jun	2 Korintiërs 11:1-15
di 14 jun	Lucas 8:40-56	di 28 jun	2 Korintiërs 11:16-29
		wo 29 jun	2 Korintiërs 11:30-12:10
		do 30 jun	2 Korintiërs 12:11-21

SAAKSUM

KERKDIENTEN SAAKSUM

5 juni	09.30 uur	Dhr. G. Schenk (Urk), <i>1^e Pinksterdag</i>
12 juni	09.30 uur	Ds. M. Krooneman
19 juni	09.30 uur	Ds. J. Mulderij (Wezep)
26 juni	09.30 uur	Dhr. A. Riepma (Oldehove)
3 juli	09.30 uur	Ds. J.M. Viergever (Oostwold (Old)), <i>Vorbereiding Heilig Avondmaal</i>
10 juli	09.30 uur	Ds. M. Krooneman, <i>Bediening Heilig Avondmaal</i>

BESTEMMING COLLECTEN

Tijdens de diensten wordt er niet gecollecteerd. Dit blijft voorlopig ook zo. Tenzij anders aangegeven is de 1e collecte voor de diaconie en de 2e collecte voor de kerkvoogdij.

U kunt uw gaven overmaken op de rekeningnummers die vermeld staan op pagina 2 van Kerkneis. De speciale collecten zijn o.a. voor de predikantsplaats en/of diaconale projecten:

5 juni	Diaconiecollecte voor de GZB: hoop voor schijnbaar hopeloos Libanon
19 juni	Diaconie GZB: Project 10 27: Jemen, hulp voor Jemenitische gemeenschap
26 juni	Extra collecte voor de predikantsplaats
10 juli	Avondmaalscollecte: alleen collecte voor de kerkvoogdij

JARIGEN

In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:

27 juni mw. T. Helmholt-Drijfhout, Ezinge

30 juni dhr. A. Brandsma, Ezinge

Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar!

HUWELIJKSJUBILEUM

Op zondag 4 juli hoopt het echtpaar Brandsma-van der Veen (Allersmaweg 15, 9891 BC Ezinge) te gedenken dat ze 60 jaar getrouwd zijn. Wat een rijke zegen om zoveel jaren met elkaar te mogen ontvangen. Daarin mogen ze de trouw van de Heere zien, Die hun al die jaren voor elkaar heeft bewaard. Tegelijk is verdriet hen in die jaren niet gespaard gebleven. Ook hebben ze in de ouderdom nu beiden te maken met ziekte en gebreken. We bidden dit echtpaar toe dat ze mogen ervaren in zowel vreugde als verdriet, dat de Heere hun God wil zijn. Dat kan alleen omwille van de Heere Jezus Die de zonde wil wegdragen. Dat ze mogen bidden met de 60^e psalm: 'Geef ons hulp uit benauwdheid, want heil van een mens te verwachten is nutteloos.' (Ps. 60:13) Bij Hem is al het heil te vinden!

COLLECTEN DIACONIE EN KERKVOOGDIJ

De opbrengst collecten en giften van mei zullen in het juli-nummer van Kerkneis vermeld worden.

GROET

Ontvangt allen een hartelijke groet van uw kerkenraad.

VOLGENDE NUMMER VAN KERKNEIS:

De sluitingsdatum voor het **gecombineerde juli/augustus-nummer** van Kerkneis is **Zaterdag 2 juli 2022, uiterlijk 18.00 uur**. U kunt kopij inleveren bij de familie A. van Waarde, Boslaan 62, 9801 HH Zuidhorn (Email: mariavanwaarde@gmail.com).

Bijdragen na genoemde sluitingsdatum ontvangen, komen in een later nummer van Kerkneis.

Jeugdneis

Juni 2022

Beste jongens en meisjes,

Hemelvaart (Handelingen 1:4-14)

Veertig dagen nadat Jezus is opgestaan uit de dood, neemt Hij zijn vrienden mee naar de Olijfberg. Jezus zegt 'Ik ga terug naar de hemel, maar Ik laat jullie niet alleen. Mijn Vader stuurt de Heilige Geest, Hij zal altijd bij je zijn (Joh.14:16,17). Jullie mogen Mijn getuigen zijn en van Mij vertellen in Jeruzalem en over de hele wereld. Blijf hier wachten, dan worden jullie gedoopt met de Heilige Geest en ontvang je Zijn kracht. Dan vaart Jezus naar de hemel. Er verschijnt een wolk. En dan zien ze Hem niet meer. Opeens staan er twee engelen bij hen en ze vragen waarom zij omhoog kijken. Ze zeggen eens zal Jezus zo op de wolken weer terugkomen. De discipelen gaan terug, blijven bij elkaar en zijn steeds in gebed. Enkele vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, zijn bij hen in hun het huis. Er wordt een nieuwe apostel gekozen: Mattias. (Handelingen 1:23-26)



Pinksterfeest (Handelingen 2: 1-13)

Het is vijftig dagen na Pasen. Wat is het druk in Jeruzalem! Er zijn zelfs veel buitenlanders naar Jeruzalem gekomen om feest te vieren. Plotseling horen ze het geluid van een geweldige windvlaag. Iedereen blijft verbaasd staan. Wat betekent dit? Kijk eens, boven de hoofden van de discipelen... daar zien ze vuurtongen. Zijn het echte vlammen van vuur? Nee ze branden niet echt. Wat kijken de discipelen blij en moet je horen... De Heilige Geest laat hen spreken in andere talen! De mensen horen in hun eigen taal wat de Heere Jezus heeft gedaan!

Toespraak van Petrus (Handelingen 2:14-47)

Weet je nog hoe bang Petrus was toen de Heere Jezus gevangen werd genomen? Nu niet meer! Hij doet een stap naar voren. 'We hebben de Heilige Geest ontvangen!' roept hij. 'Jezus, die jullie aan het kruis hebben gehangen, is opgestaan! De dood kon Hem niet vasthouden, dat hebben we zelf gezien. Nu zit Hij aan de rechterhand van God op de troon. 'Als de mensen dat horen, vragen ze aan de Heere Jezus of Hij hun zonden wil vergeven en velen laten zich dopen. Wat een feest, zij ontvangen ook de Heilige Geest in hun hart. Drieduizend mensen worden op dit Pinksterfeest een Christen! Mag de Heilige Geest ook in jouw hart wonen? (uit: Bijbelidee)

v	i	j	f	t	i	g	t	r	o	o	n	H	
w	i	n	d	v	l	a	a	g	h	v	v	e	
G	o	d	p	e	J	e	z	u	s	r	l	i	
e	l	f	e	e	s	t	p	e	r	o	a	l	
t	p	e	t	r	u	s	r	o	o	u	m	i	
v	u	u	r	t	o	n	g	e	n	w	m	g	
g	e	t	u	i	g	e	n	t	w	e	e	e	
e	s	t	s	g	t	a	l	e	n	n	n	G	
d	m	a	r	i	a	k	r	a	c	h	t	e	
o	l	i	j	f	b	e	r	g	e	b	e	d	e
o	e	j	e	r	u	z	a	l	e	m	r	s	
p	i	n	k	s	t	e	r	f	e	e	s	t	
t	m	a	t	t	i	a	s	w	o	l	k	*	

Puzzel

Streep de onderstreepte woorden uit de tekst hierboven door in de woordzoeker. Zet de 14 letters die overblijven naast elkaar en je leest 2 namen die vertellen wat de Heilige Geest onder andere doet.

Mail dit naar

jeugdneisnoordhorn@gmail.com

Heb je 5 puzzels goed dan ontvang je een boekenbon!

Hannelien Rietema heeft inmiddels zoveel gepuzzeld dat ze ook een boekenbon ontvangt! Goed gedaan Hannelien ga zo door.



Groetjes Alexandra.

Zing maar mee



1. Heer, uw licht en uw lief-de schij - nen,
waar U bent zal de nacht ver-dwij - nen.
Je-zus, Licht van de we-reld, ver-nieuw ons.
Le-vend Woord, ja uw waar-heid be-vrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij!



refrein:

Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom Heil'ge Geest stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint.

2. Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij

refrein

3. Staan wij oog in oog met U Heer.
Daalt uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.

refrein



Oplossing puzzel mei '22:
Aan de rechterhand van God.