

KERK NEIS

Hervormde Streekgemeente
Noordhorn - Saaksum

November 2021

43^e Jaargang, nr. 11

NOORDHORN

SAAKSUM

CONTACTPERSONEN EN ALGEMENE INFORMATIE

Predikant Noordhorn/ Saaksum: Ds. M. Krooneman, Oosterweg 11, 9804 PP Noordhorn
Telefoon: 0594-52 88 91
Email: predikantnoordhorn@gmail.com

ALGEMEEN / NOORDHORN

Scriba (contactpersoon): ouderling J.R. Feitsma, Heereburen 2, 9884 TC Niehove
Telefoon: 0594-50 21 80
Email: scribanoordhorn@gmail.com

Kerkelijk Bureau: dhr. A.P. Verbree, Kruiser 8, 9801 RD Zuidhorn
* Ledenadministratie: Telefoon: 0594-50 60 75
Email: nohosaak@gmail.com

Kerkvoogdij:
* Ouderling-kerkrentmeester: dhr. W. Telintel, Havenstraat 8, 9842 PN Niezijl
Telefoon: 0594-85 30 20 / Email: wimtelintel@gmail.com

* Kerkelijk ontvanger:
(ook voor collectebonnen) dhr. J.F. Geertsema, Hamsterpad 1/a,
9804 PZ Noordhorn, Telefoon: 0594-50 46 74
bestellen collectebonnen via: collectebonnen@ziggo.nl

Diaconie:
* Secretaris: diaken W.D. van Dijken, Kruiser 3, 9801 RD Zuidhorn
Telefoon: 06-53529283

* Penningmeester:
(ook voor kerkradio/internet/
vrijwilligersroosters) diaken E. Meindersma, Klinckemalaan 16,
9801 CB Zuidhorn. Telefoon: 0594-23 36 14

* Email diaconie: diaconienoordhorn@gmail.com

BANK-/GIRO NUMMERS VAN KERKVOOGDIJ EN DIACONIE NOORDHORN EN SAAKSUM

* Bank- /gironummer kerkvoogdij: Banknummer NL70 RABO 03758 29660
Gironummer NL33 INGB 0000 895 706

* Banknummer diaconie: NL72 RABO 03758 04404

SAAKSUM

Kerkenraad: ouderling F. Wessels, Englumstraat 18,
9883 PE Oldehove. Telefoon: 0594-59 14 26
Email: frits.wessels@home.nl

Diaconie: diaken L. Terpstra, Rikkerdaweg 38, 9884 PB Niehove
Telefoon: 0594-59 19 33
Email: diaconienoordhorn@gmail.com

STICHTING TOT BEHOUD VAN DE NED. HERV. KERK NOORDHORN

* Contactpersoon: dhr. W. Telintel, Havenstraat 8, 9842 PN Niezijl
Telefoon: 0594-853020 / Email: wimtelintel@gmail.com
* Banknummer Stichting: NL51 RABO 03758 58423

Website: www.hervormdnoordhorn.nl

* Beheer website: Dhr. A. Riepma, Telefoon 0594 59 16 72
Email: noordhornkerk@gmail.com

Kerkdienst via internet: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1416-Hervormde-gemeente-Noordhorn>
Zowel 'live' als achteraf te beluisteren.

Redactie-adres 'Kerkneis': Fam. A. van Waarde, Boslaan 62, 9801 HH Zuidhorn
E-mail: mariavanwaarde@gmail.com

Dit nummer van Kerkneis wordt u gratis verstrekt. U kunt een **gift** overmaken op het bank- /gironummer van de kerkvoogdij, onder vermelding van 'gift Kerkneis'.

MEDITATIE

Red hen die opgepakt zijn om te sterven, wee als u zich afzijdig houdt van wie wankelend ter slachting gaat. Wanneer u zegt: Zie, wij hebben dat niet geweten, zal Hij Die de harten toetst, dat niet merken? Hij Die uw ziel gadeslaat, zal Hij het niet weten? Immers, Hij zal een mens vergelden naar zijn werk.
Spreuken 24:11-12

‘Red hen die opgepakt zijn om te sterven...’ Het gaat dan natuurlijk niet om mensen die na een verschrikkelijke misdaad terecht de doodstraf krijgen. Dat gebeurde in de bijbelse tijden ook. Het gaat de spreukendichter hier om mensen die onterecht worden gepakt en dreigen vermoord te worden. Helaas is dat ook van alle tijden. En dan zegt Salomo: ‘red hen!’

Misschien zeggen we wel: natuurlijk zou ik dat doen, dat kun je toch niet laten gebeuren! En laten we hopen dat we dat ook doen als het zover komt. Maar de praktijk is best weerbarstig. Dat merk je als je verhalen hoort van mensen die op straat in elkaar worden geslagen, terwijl vele omstanders geen enkele poging doen om te helpen. Sommigen staan erbij en filmen het... Best wel triest als je in de media leest dat mensen in zulke gevallen blijkbaar niet durven opstaan tegen onrecht. Maar ja, wat doe ik als ik wanneer ik ingrijp moet vrezen voor mezelf?

Laten we hopen en bidden dat we het goede doen op die momenten dat we met het kwade geconfronteerd worden. Dat is echt niet alleen bij een vechtpartij op straat (de meeste mensen maken dat nooit van dichtbij mee, gelukkig). Het zit ‘m ook in andere, kleinere dingen. Zoeken we recht te doen aan hen die onrecht lijden? Komen we op voor hen die onderdrukt worden, verloren dreigen te gaan in deze harde wereld? Als we dat doen, dan lijken we op de Heere Jezus.

Maar je kunt deze tekst ook nog anders lezen. Meer gericht op het geestelijke, en op het Koninkrijk van God. Iemand zei eens heel scherp: als het huis van je buurman in brand staat, bedenk je je toch geen moment en ga je naar buiten en hem roepen? Je gaat toch helpen, je blijft toch niet rustig je eigen leven leiden en doen alsof er niks aan de hand is? Waarom doen wij dat dan wel als het gaat om het geestelijke, als iemands ‘geestelijke huis’ in brand staat omdat hij Jezus niet kent? Als iemand dreigt te sterven omdat hij niet verzoend is met God door het bloed van het Lam?

Ik vind dit een ongemakkelijke uitspraak. Maar het is ook een hele ware uitspraak. Want inderdaad: waarom redden we onze buurman wél als het gaat om het tijdelijke leven, maar doen we géén reddingspoging als het gaat om het eeuwige? Geloven wij niet dat dat het allerbelangrijkste is? Geloven we nog dat het erop aankomt: eeuwig wel of eeuwig wee, hemel of hel? En als we dat dan geloven, waarom zet ons dat dan niet in beweging?

Er is natuurlijk wel een verschil: je buurman is je dankbaar als je hem redt uit een brandend huis. Maar over het algemeen ontmoet je minder dankbaarheid als je hem vertelt dat hij verloren gaat als hij op deze manier verder leeft, en dat hij de Heere Jezus moet leren kennen en volgen en dienen. Dat is inderdaad een verschil. Daarom vinden wij het ook zo moeilijk om te doen. Je weet dat je niet met open armen ontvangen wordt. Je wilt iets kwijt, maar wil die ander dat wel ontvangen? Je praat tegen een muur.

Ach, laten we dan maar bidden om de Heilige Geest van God. Niet in de kramp schieten: wij moeten de mensen gaan bekeren, wij moeten iedereen overtuigen. Dat kunnen we niet. Laten we bidden dat de Geest ons vol maakt van de Heere Jezus. Zodat ons hart er vol van is, en onze mond overloopt. En laten we dan ook bidden om mogelijkheden. We mogen die zoeken, maar vooral verwachten dat God ze ons geeft. Dan zal Hij wel de woorden geven die we spreken mogen. Of misschien mogen we wel iets concreets doen, en zo de liefde van Christus zichtbaar maken.

De Heere vraagt het van ons. Zijn we niet bewogen met die ander, dan ziet Hij dat ook, schrijft Salomo duidelijk. Zal Hij Die de harten toetst, dat niet merken? Gelukkig wil Hij datgene wat Hij van ons vraagt, ook Zelf aan ons geven. Ps. 51:17 zegt: ‘Heere, open mijn lippen, dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.’

Ds. M. Krooneman

KERKDIENTEN NOORDHORN

7 nov.	09.30 uur	Ds. H.J. Donken (Wierden)
	19.00 uur	Ds. M. Krooneman
14 nov.	09.30 uur	Ds. W.C. Polinder (Putten)
	19.00 uur	Ds. J.F. Thangé (Sellingen)
21 nov.	09.30 uur	Ds. M. Krooneman, Vorbereiding Heilig Avondmaal
	19.00 uur	Ds. F. Pierik (Drachten)
28 nov.	09.30 uur	Ds. M. Krooneman, Bediening Heilig Avondmaal
	19.00 uur	Ds. M. Krooneman, Dankzegging Heilig Avondmaal
5 dec.	09.30 uur	Ds. F.J.K. van Santen (Kampen)
	19.00 uur	Ds. M. Krooneman

BESTEMMING COLLECTEN

Tijdens de diensten wordt er niet gecollecteerd. Dit blijft voorlopig ook zo. Tenzij anders aangegeven zijn de collecten voor diaconie en kerkvoogdij. We hebben gemerkt dat de meeste gemeenteleden hun gaven voor de kerkvoogdij en de diaconie trouw overmaken. Dit wordt zeer gewaardeerd en we stellen het erg op prijs dat u dit blijft doen. De rekeningnummers staan op pagina 2 van Kerkneis.

De speciale collecten zijn o.a. voor de predikantsplaats en/of diaconale projecten.

7 nov.	GZB Najaarscollecte: Perspectief voor Pygmeeën in Congo
14 nov.	Diaconiecollecte Project 10 – 27 IZB Licht op Zuid
28 nov.	Diaconie Avondmaalscollecte voor deelgenoten Lichtdonk in Bosnië

UIT DE PASTORIE

WAT ACHTER ONS LIGT

Het zal niemand van u ontgaan zijn dat wij op 7 oktober verblijd werden met de geboorte van onze dochter Loïs. Ook een derde keer ben je weer diep onder de indruk van dit grote wonder. Een mensje met alles erop en eraan, zo wonderlijk geschapen. Ik dacht bij mezelf: hoe kun je nu én ouder én atheïst zijn? Als je dit ziet, kun je toch niet volhouden dat alles toeval is? Een kind zo klein wijst op de Schepper zo oneindig groot. Het brengt tot diepe verwondering. Het is ons gebed dat ook de kleine Loïs haar Schepper mag leren kennen en mag leven tot Zijn eer.



Ondertussen zijn we dankbaar voor alle reacties vanuit de gemeente. Komt u langs de pastorie, werp dan maar eens een blik op de beide voorkamers waar we een lint hebben

gespannen met alle kaarten eraan – in totaal ruim over de honderd, waarvan een groot deel uit de gemeente en zelfs van onbekenden die zo nu en dan of vaker met onze erediensten online verbonden blijken te zijn. Het doet echt goed om zo je vreugde met anderen te mogen delen. We willen u als gemeente daarom ook laten meegenieten. Om die reden willen we u allen op D.V. zaterdagmiddag 20 november van 15.00 tot 16.30 uur uitnodigen voor een kraamreceptie in De Wegwijzer. We hopen u dan te ontmoeten!

Verder liggen er ook nog een paar andere mooie dingen achter ons. Ik mocht na lange tijd (i.v.m. corona) weer voorgaan in het Zonnehuis. Bijzonder om daar te mogen spreken en de dankbare reacties achteraf te mogen horen. Ik heb ook erg genoten van de lezing van arts Alie Hoek-van Kooten over 'Medische verrassingen in de Bijbel'. Ze sprak op 28 oktober in De Wegwijzer op uitnodiging van de Gereformeerde Bondsafdeling Groningen-Drenthe. Wat veel mooie dingen hebben we geleerd! Weet u of Jakob en Ezau een eeneiige of twee-eiige tweeling waren? Ik heb begrepen dat geprobeerd wordt om binnenkort de opname van deze avond op onze kerkdienstgemist-pagina te plaatsen. Aanbevolen!

Waar ik met dankbaarheid op terugkijk zijn de reformatieherdenkingen waar ik mocht spreken. Op 29 oktober mocht ik in de CGK Nieuw-Balinge spreken, een herdenking georganiseerd samen met de hervormde gemeente in die plaats. Daar in het Drentse doet men dat al tientallen jaren samen rondom Hervormingsdag. Een mooie traditie. De dag erna, 30 oktober, waren we in Groningen namens de gereformeerde gemeente van de stad en onze eigen gemeente. Bijzonder dat het kan om over kerkmuren heen te kijken en elkaar te vinden. Natuurlijk kan er bij sommigen – aan beide kanten – eerst wat twijfel zijn: moeten we dit wel willen, zijn zij niet heel 'anders' dan wij, geven we onze eigen identiteit niet op? Maar als je elkaar dan ontmoet, blijkt je op hetzelfde fundament te staan. Onbekend maakt onbemind, maar als je elkaar vindt in het Woord vallen alle kleine verschillen (vaak in vorm) weg. Ik hoop dat het meer wordt, die kerkelijke samenwerking overal in het land, want we hebben elkaar als bijbelgetrouwe christenen steeds harder nodig.

Tot slot wil ik op deze plek de hervormde gemeente van Dorkwerd feliciteren met de bevestiging en intrede van haar nieuwe voorganger, dhr. L. Blees. Collega Blees wensen we van harte Gods zegen toe in zijn werk in Dorkwerd en Wijnjewoude. Als (voormalig) consultant van Dorkwerd mocht ik deze zegenwens na de intrededienst op zondag 31 oktober aan de fam. Blees overbrengen.

WAT VOOR ONS LIGT

Als u dit leest, is dankdag waarschijnlijk al achter de rug. In zowel de kinderdienst 's middags als de avonddienst kwam aan de orde dat wij mensen nog wel eens vergeten te danken. We kunnen het zomaar vergeten, druk als we zijn met andere dingen. Dan worden alle zegeningen vanzelfsprekend en komen we niet meer op onze knieën in dankbaarheid. Ik hoop dat de dankdag ons dit jaar aanzet om te leven met een dankbaar hart. Dan geven we ook ruimhartig aan een ander (vandaar de inzameling voor de Voedselbank).

Op 11 en 12 november ben ik als vervanger afgevaardigd naar de Generale Synode van de Protestantse Kerk. Elke afgevaardigde naar de synode heeft een vaste vervanger. Het is mooi om je steentje bij te kunnen dragen aan het bestuur van de landelijke kerk. De landelijke PKN staat best ver van de plaatselijke gemeente af. Toch is het goed te beseffen dat ook de synode, net als de classisvergaderingen, ons gebed hard nodig hebben. Opdat de kerk mag groeien in waarheid en liefde naar Hem Die het hoofd is, namelijk Christus.

Deze maand heb ik ook mijn laatste nascholing (15-16 november). Helaas moesten de eerste drie tweedaagsen online, wat ik een groot gemis vond. Ik zie er wel naar uit de collega's van ons jaar nog een laatste keer intensief te ontmoeten op het prachtige landgoed Hydepark in Doorn. Tegelijk is het wat mij betreft ook goed dat het daarna afgerond is. Deze eerste ronde van nascholing is verplicht voor elke beginnende predikant. Wie dit heeft afgerond, is (na vier jaar) beroepbaar. Na deze eerste verplichte nascholing kom je in het 'gewone' nascholingsprogramma terecht waar je zelf je cursussen kunt kiezen uit een breed aanbod, en zo de benodigde punten bij elkaar kunt sprokkelen. Ik ben dus voorlopig nog niet uitgeleerd...

(Jo)uw ds. M.K.

‘ZO ZIJN ONZE MANIEREN’ (DEEL 8)

In verband met een drukke agenda hoop ik volgende maand weer een aflevering van de rubriek ‘Zo zijn onze manieren’ over de liturgie te plaatsen.

Ds. M.K.

VAN DE KERKENRAAD

ZIEKTE EN ZORG

Een aantal weken geleden werden we opgeschrikt door een ernstig bericht over diaken br. Wim van Dijken (Zuidhorn). Met uitvalsverschijnselen kwam hij bij de dokter terecht, en in het ziekenhuis bleek een tumor tegen zijn hersenen aan te drukken. Ook werden bij een scan verkeerde cellen gevonden op de longen en in de buik. Natuurlijk een grote schok voor br. Van Dijken, zijn vrouw en de (klein)kinderen. Inmiddels is de tumor in het hoofd met succes verwijderd, maar er volgt nog een traject van bestralingen en chemokuren.

Na jaren onder controle te hebben gestaan bleek dat de tumor in het hoofd van br. Sikke Nammen van der Brug (Pieterzijl) dusdanig gegroeid was dat een operatie moest plaatsvinden. Het stemt tot dankbaarheid dat die operatie volgens de artsen naar tevredenheid is verlopen en er veel verkeerde cellen zijn weggehaald. Tegelijk is niet alles verwijderd, en is de kans groot dat vroeg of laat er weer groei komt. Om dat uit te stellen gaat hij een traject van bestralingen en chemokuren in.

Twee broeders uit onze gemeente die beiden met ‘de gevreesde ziekte’ te maken hebben. De een die het al jaren weet, wat de nodige spanning met zich meebrengt; en de ander die overvallen wordt door een plotseling bericht. Beide is het diep ingrijpend, voor henzelf maar ook voor hun gezinnen. Het jonge gezin Van der Brug en de familie Van Dijken. We bidden voor de beide broeders dat de behandelingen die ze ingaan tot zegen mogen zijn, en ook mogen leiden tot herstel. Wat is het mooi om te zien dat beiden vol vertrouwen zijn op de Heere. In Zijn handen ligt ons leven! Als we gezond zijn is dat makkelijk gezegd, maar nu ze ziek zijn mogen deze broeders dat nog steeds belijden en dat is tot grote troost en houvast. We bidden ook om kracht voor hun vrouwen en (klein)kinderen. Ten slotte de woorden van Psalm 86:3: *Wie U aanroept in de nood, vindt Uw gunst oneindig groot.*

JARIGEN

In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:

- 1 nov. dhr. J. Korthuis, Groningen
- 2 nov. mw. H.M. Koopman-van der Veen, Oldehove
- 6 nov. dhr. A. Solle, Grijpskerk
- 29 nov. dhr. J.J. de Vries, Niezijl

Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar!

INGEKOMEN

Mw. A. (Annie) Hooghuis (Zuidhorn) heeft aangegeven lid te willen worden van onze gemeente. Ze komt over vanuit de GKv Enumatil en is inmiddels ingeschreven bij ons. Momenteel bezoekt ze om gezondheidsredenen de kerkdiensten niet, maar ze wil dit binnenkort wel weer gaan doen. T.z.t. willen we haar dan ook nog welkom heten in een eredienst. We wensen mw. Hooghuis een goede ingang toe in onze gemeente en bovenal Gods onmisbare zegen onder het Woord.

EREDIENSTEN NOORDHORN

Sinds 25 september jl. toen de 1,5 meter regeling is vervallen wordt de gehele gemeente weer in de kerk uitgenodigd. We zitten tegenwoordig vaak weer met 80 of 90 personen in de kerk, waarbij we toch tussen de rijen een lege bank hebben. En dat is geen overbodige luxe. Want de besmettingscijfers m.b.t. het coronavirus zijn weer fors toegenomen en de overheid komt binnenkort weer met nieuwe regels om de ziekenhuizen te ontlasten. Als dit gevolgen heeft voor onze kerkdiensten dan hoort u dat via de afkondigingen.

Rekening houdend met elkaar willen we toch graag onderling enige afstand houden. Wie zich ziek voelt (of verkouden is) adviseren we dringend om thuis te blijven.

Voorlopig zal er nog een coördinator aanwezig zijn om waar nodig mensen een plaats te wijzen. Ook de ventilatie in de kerk blijft volledig onze aandacht houden.

Gasten zijn nog steeds van harte welkom, aanmelden is niet meer strikt noodzakelijk.

Er wordt in de diensten voorlopig nog niet gecollecteerd.

De gemeente wordt opgeroepen haar gaven te geven via de rekeningnummers van kerkvoogdij (NL70 RABO 03758 29660) en diaconie (NL72 RABO 03758 04404).

VACATURES KERKENRAAD

De kerkenraad is dankbaar dat de broeders K. Tempel en H.J. Verkade hun benoeming tot ouderling van onze streekgemeente hebben aanvaard. Wat is het een verantwoordelijke taak, om 'opzicht' te hebben over de gemeente. Om mensen aan te sporen, te bemoedigen, te vermanen met het Woord van God in de hand. Een onmogelijke taak in jezelf, maar alleen mogelijk als je ziet op de Heiland Zelf Die Zijn Geest ervoor wil verlenen. Het vereist een leven dicht bij de Heere. We bidden hen in de komende tijd Gods zegen toe. Begin volgend jaar D.V. hopen ze bevestigd te worden in een dienst waarin ook de broeders E. Meindersma als diaken en W. Telintel als ouderling-kerkrentmeester worden herbevestigd.

CATECHESE

Begin vorige maand zijn we gestart met zogenaamde mentorcatechese. Een vorm van catechese die in veel gemeenten gebruikt wordt, maar waar we in Noordhorn nog geen ervaring mee hadden. De catecheet, die de leiding van de les in handen heeft, opent en geeft de nodige informatie mee aan de jeugd. Tussendoor wordt die informatie 'verwerkt' in groepsopdrachten. Elk groepje heeft een eigen mentor. Er zijn drie groepen, en naast ds. Krooneman zijn Marte Kleefman en Anne de Vries bereid gevonden om een groepje te leiden. De eerste ervaringen zijn goed, we bidden om een gezegend seizoen met elkaar. De aanvangstijd is een kwartier opgeschoven, naar 19.15 uur. Dit bleek voor een aantal mensen beter haalbaar te zijn.

KERKELIJKE STAND HERV. GEMEENTE NOORDHORN-SAAKSUM

Aantal belijdende leden: 177

Aantal doopleden: 105

Mutaties van 20 september tot 26 oktober 2021:

Overgekomen van de GKv Enumatil, zr. A. Hooghuis, Zuidhorn.

Met broedergroet,

A.P. Verbree, ledenadministratie

COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE DIACONIE

Ontvangen diaconie-collecten in oktober van Noordhorn en Saaksum:

Collecten € 1370,00

Giften € 504,00

Collecten overgemaakt: Project 10-27. Peru : € 500,00

Namens de diaconie hartelijk dank,

E. Meindersma, penningmeester

Toelichting speciale diaconiecollecten:

GZB Najaarscollecte: Perspectief voor Pygmeeën in Congo (collecte 7 nov. 2021)

Pygmeeën zijn in Afrika wat de Roma in Europa zijn: verjaagd, uitgeroeid, geminacht. Vaak vergeten ook bij zending en het geven van voorzieningen. Samen met een samenwerkingspartner wil de GZB in Congo pygmeeën bereiken met het Evangelie. En hen helpen met medische voorzieningen, onderwijs en gezondheidszorgvoorziening. Een nieuw programma wil Congolezen opleiden om deze vergeten groep te bereiken. Geef voor het bereiken van pygmeeën in Woord en daad. Juist deze groep heeft Jezus Christus nodig!

Praktische hulp in Rotterdam Zuid, Project 10 – 27 IZB, Licht op Zuid (collecte 14 nov. 2021)

Licht op Zuid is een multiculturele nieuwe geloofsgemeenschap in Rotterdam-Zuid. Het is een warme, kleurrijke kerk met mensen van allerlei culturen. Een belangrijk onderdeel van het werk van Licht op Zuid is diaconale hulp. Waar het destijds begon als geloofsgemeenschap voor wijkbewoners, is het inmiddels uitgegroeid tot een wijkinitiatief met veel sociaal-maatschappelijke activiteiten. Dit is een project van de IZB.

Deelgenoten Lichtendonk/Bosnië (Avondmaalscollecten 28 november/5 december)

Adré en Marja Lichtendonk zijn werkzaam in Bosnië/Herzegovina om daar het evangelie te brengen aan de overwegend moslim bevolking. In de wintermaanden viel het niet mee om altijd voldoende contact te houden, maar de zondagse kerkdiensten mochten gelukkig gehouden worden. Marja heeft contact met een Finse zendingsmedewerkster en zij komen nu wekelijks bij elkaar. Er is elke 3 maanden een gezamenlijk gebedsmoment in Tuzla met andere protestantse kerken. In maart werd er een online seminar georganiseerd, dit gebeurt nu maandelijks. Meer info over hun werk kunt u krijgen via de website: www.gzb.nl/adreenmarjainbosnie

Namens de diaconie van Noordhorn en Saaksum alvast hartelijk dank !

COLLECTEN VAN DE KERKVOOGDIJ

Kerkvoogdij-collecten van Noordhorn en Saaksum:

In de periode 24 september t/m 31 oktober 2021 is aan giften en collecten ontvangen:

Collecten/giften € 4.011,50 - waarvan € 800,00 voor de Dankdagcollecte.

Verantwoording contant ontvangen giften/bijdragen:

Via de kerkelijk ontvanger is een gift van € 20,00 ontvangen voor de kerkvoogdij.

Namens het college van Kerkrentmeesters heel hartelijk dank!

Jan Geertsema

UIT DE GEMEENTE

KREA-MIDDAG 'KERSTKAARTEN MAKEN MET DIAMOND BEADS'

Op D.V. **dinsdag 16 november** gaan we met de vrouwenvereniging en belangstellenden kerstkaarten maken met diamond-beads. Voor materiaal wordt gezorgd. Misschien kunt u zelf een schaarje, potlood en lineaal meebrengen. Ook dames die liever met hun eigen handwerk komen zijn van harte welkom. Tot dinsdag 16 november, **om half 2** in de grote zaal van de Wegwijzer.

Eja Tempel en Maria van Waarde



ZENDINGS- EN EVANGELISATIECOMMISSIE



GZB- DAGBOEK 'EEN HANDVOL KOREN' 2022

Een dagboek voor jong en oud!

Misschien bestelt u het boekje elk jaar, maar is dat niet het geval? Vier goede redenen om het boekje nu wel te kopen:

1. Het dagboek van de GZB is al generaties lang veel mensen tot zegen geweest.
2. De winst (ruim 8 euro) wordt besteed aan de wereldwijde verspreiding van het Evangelie.

3. Elke dag biedt maar liefst twee overdenkingen: één voor volwassenen en één voor jongeren.

4. Met een oplage van 39.500 is 'Een handvol koren' het best verkochte dagboek van Nederland.

Heeft u interesse voor deze fraaie uitgave?

De prijs is € 12,95 .

U kunt bestellen via de intekenlijst op het prikbord in de hal van de kerk van Noordhorn; ook in de hal van de kerk van Saaksum ligt een intekenlijst.

Telefonisch bestellen bij mevr. Wil Schaap kan ook (0594)-502276.

Met vriendelijke groet, namens de Zendings- en Evangelisatiecommissie, Wil Schaap

SCHATZOEKERSDAGEN. HALLO CONTACT?!

In de herfstvakantie waren er weer de Schatzoekersdagen. We kijken terug op een paar heel mooie en gezegende dagen, waar ongeveer 60 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar aan deelnamen.

Het thema van de Schatzoekersdagen was 'Hallo contact?!'

Met een vraagteken en een uitroepteken. Je probeert contact te zoeken, maar soms lukt het niet. Of je hebt wèl contact. Dan ben je verbonden met de ander. Maar hoe kom je in contact met God en Jezus?

De eerste dag (dagthema: Gevonden) hebben de kinderen het Bijbelverhaal gehoord over de bekering van Paulus. God wilde contact met Paulus en stuurde Jezus naar hem toen hij op weg was naar Damascus. God maakte op een bijzondere manier contact met Paulus.

De tweede dag (dagthema: Samen zoeken) stond het Bijbelverhaal over Petrus en Cornelius centraal, waarbij God gebruik maakte van Petrus. Petrus ging in gesprek met Cornelius, waardoor hij steeds meer leerde over wie God en wie Jezus is. God zoekt ook contact met ons, met jou. Hiervoor gebruikt Hij mensen zoals Petrus, maar je kunt Hem ook leren kennen door in de Bijbel te lezen en te bidden.

Voordat het Bijbelverhaal werd verteld, keken we met elkaar naar een sketchje dat het thema van de dag introduceerde.

Na de Knabbel en Babbeltijd, waarin we met de kinderen verder praatten over het Bijbelverhaal, was het tijd voor spel- en knutselactiviteiten. De eerste dag werden vooral spelactiviteiten gedaan, zoals geocaching, darkroom en code kraken (morse-tekens). Deze activiteiten waren voor de kinderen vanaf 8 jaar. De kinderen in de leeftijd van 4 t/m 7 jaar maakten een memoryspel, speelden het verkeersbordenspel en blindemannetje.

De tweede dag waren de kinderen creatief bezig. De jongste groep maakte een lekker huisje van snoep en andere zoetigheden. Verder hebben zij een krijtbord heel mooi versierd. Het krijtbord kan ook worden gebruikt als memobord. De oudere kinderen konden kiezen uit verschillende knutselactiviteiten, zoals geometrische dieren maken van lollystokjes, een zaklampboek maken of poppetjes schilderen, die op een plankje werden gelijmd.

Verder is er veel gezongen met gitaar en keyboard, zoals het lied Hallo Contact!, Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God, Is je deur nog op slot? en Lees je Bijbel, bid elke dag.

Ook hebben de kinderen een Bijbeltekst geleerd passend bij het thema. De weettekst. Deze tekst is te vinden in Psalm 91: 5a. Vraag het maar eens aan de kinderen wat daar staat. Alle kinderen kennen de tekst uit het hoofd. De Schatzoekersdagen hebben we afgesloten met een

God zegt:
'Roep je Mij aan,
Ik geef Antwoord!
Psalm 91: 15a



pannenkoekenfeest! Van alle kinderen zijn foto's gemaakt, die aan het eind van de tweede dag zijn uitgedeeld met een uitnodiging voor de kerkdienst, waarin het thema Hallo Contact werd afgesloten met het thema 'God gaat door! En dát mag jij doorvertellen!' Dank voor uw financiële bijdrage en dank aan alle vrijwilligers: flyeren, fotografen, baksters en bakker, spelbegeleiders, creatievelingen, vertellers, catering, tentbouwers, muziek- en zangbegeleiding. Wat een mooie samenwerking!

Voor alle onderstaande roosters geldt: als u niet kunt, wilt u dan onderling ruilen?

Diaken E. Meindersma

OPPAS

7 nov.	mw. M. v.d. Brug	06-11494715	Mariëlle
14 nov.	mw. L. Frankenhuis	06-21278626	Enzo
21 nov.	mw. O. Top	0594-504644	Frances
28 nov.	mw. G. v. Gosliga	050-4032038	Jorik
5 dec.	mw. M. v.d. Brug	06-11494715	Mariëlle

JEUGDOPPAS

DEURDIENST

7 nov.	mw. G. Zuidema	06-42377120	mw. M. Bolt	0594-504885
14 nov.	mw. C. den Besten	0594-505035	mw. M. Bolt	0594-504885
21 nov.	mw. G. Zuidema	06-42377120	dhr. H.J. Verkade	050-5566219
28 nov.	mw. A. Kiekebeld	0594-507012	mw. W. Schaap	0594-502276
5 dec.	dhr. H.J. Verkade	050-5566219	dhr. H.J. Verkade	050-5566219

EHBO

BLOEMENGROET

7 nov.	mw. M v. Waarde	0594-505276
14 nov.	mw. G. v. Gosliga	050-4032038
21 nov.	mw. H. Koopman	0594-591410
28 nov.	mw. A. Kiekebeld	0594-507012
5 dec.	mw. T. Meindersma	0594-233614

AGENDA EN ACTIVITEITEN IN NOVEMBER 2021

(Deze activiteiten vinden plaats in de 'Wegwijzer', tenzij anders vermeld)

maandag	8 nov.	19.15 uur	Catechese
dinsdag	9 nov.	19.45 uur	Vrouwenvereniging, Bijbelstudie 7 (Herv. Vrouw nov.-nummer 2020)
donderdag	11 nov.	20.00 uur	Bijbelkring
maandag	15 nov.	20.00 uur	Gesprekskring bij fam. A. Verbree, Kruiser 8, Zuidhorn (H7, Jakobus 5:1-12)
dinsdag	16 nov.	13.30 uur	Kreatieve middag, kerstkaarten maken, vrouwenvereniging en belangstellenden
woensdag	17 nov.	09.30 uur	Ochtendvrouwenkring bij Marjan Bolt, Kikkerstraat 6, Zuidhorn (H3, 2 Kon. 2:23-25)
maandag	22 nov.	19.15 uur	Catechese
dinsdag	23 nov.	19.45 uur	Vrouwenvereniging, Bijbelstudie 8 (Herv. Vrouw dec.-nummer 2020)
maandag	29 nov.	19.15 uur	Catechese
donderdag	2 dec.	20.00 uur	Bijbelkring

VOLGENDE NUMMER VAN KERKNEIS:

De sluitingsdatum voor het **gecombineerde december 2021/januari 2022-nummer** van Kerkneis is **Zaterdag 27 november 2021, uiterlijk 18.00 uur**. U kunt kopij inleveren bij de familie A. van Waarde, Boslaan 62, 9801 HH Zuidhorn (Email: mariavanwaarde@gmail.com).

Bijdragen na genoemde sluitingsdatum ontvangen, komen in een later nummer van Kerkneis.

INGEKOMEN BERICHTEN



CONNECT JONGERENAVOND FRYSLÂN

In het najaar staat er weer een Connect jongerenavond gepland. We hopen dat je er bij bent!

Datum: 12 november 2021

Thema: Zalig zijn de losers

Spreker: Marcel Vroegop

Tijd: Inloop 19.45 uur/ 20.00 uur starten

Locatie: Ald Skoalle Driesum

SAAKSUM

KERKDIENTEN SAAKSUM

7 nov.	09.30 uur	Ds. M. Krooneman, Dankdag voor gewas en arbeid, inleveren voor de voedselbank in de kerk voor de dienst
14 nov.	09.30 uur	Ds. J. Hoekman (Urk)
21 nov.	09.30 uur	Ds. K.H. Bogerd (Wouterswoude)
28 nov.	09.30 uur	Ds. R.F. Mauritz (Lelystad), Vorbereiding Heilig Avondmaal
5 dec.	09.30 uur	Ds. M. Krooneman, Bediening Heilig Avondmaal

BESTEMMING COLLECTEN

Tijdens de diensten wordt er niet gecollecteerd. Dit blijft voorlopig ook zo. Tenzij anders aangegeven zijn de collecten voor diaconie en kerkvoogdij. We hebben gemerkt dat de meeste gemeenteleden hun gaven voor de kerkvoogdij en de diaconie trouw overmaken. Dit wordt zeer gewaardeerd en we stellen het erg op prijs dat u dit blijft doen. De rekeningnummers staan op pagina 2 van Kerkneis.

De speciale collecten zijn o.a. voor de predikantsplaats en/of diaconale projecten.

7 nov.	Dankdag collecte: Alleen collecte kerkvoogdij
14 nov.	Diaconiecollecte Project 10 – 27 IZB Licht op Zuid
5 dec.	Diaconie Avondmaalscollecte voor deelgenoten Lichtendonk in Bosnië

VAN DE KERKENRAAD

OVERLIJDEN

Zr. Maaïke Scholtens uit Ezinge werd begin vorige maand opgenomen in het Martinizekenhuis met een bloedvergiftiging. Ze krabbelde redelijk snel weer op en mocht verder herstellen in 'De Twaalf Hoven' in Winsum. Echter, daar aangekomen ging het weer snel minder en moest ze opnieuw naar het ziekenhuis. Laat op zondagavond 10 oktober overleed ze daar, toch nog vrij plotseling. Ze bereikte de gezegende leeftijd van 86 jaar.

Maaïke Scholtens was een van de Saaksumers van het eerste uur. Haar hele leven is ze trouw lid geweest van de gemeente, en in de kerk van Saaksum vond dan ook de afscheidsdienst plaats, op vrijdagmiddag 15 oktober. Daarna hebben we in kleine kring haar lichaam te ruste gelegd op de begraafplaats van Ezinge. Een rustplaats voor het lichaam, in de wetenschap dat de wáre rust elders is, namelijk bij de Heere Jezus Christus. Die boodschap van rust bij de Heiland mocht zr. Scholtens haar hele leven horen, en mocht ook in de afscheidsdienst verkondigd worden. Een troost over dood en graf heen. We bidden iedereen die achterblijft die rust van harte toe.

JARIGEN

In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:

- 4 nov. dhr. P. Helmholt, Ezinge
- 7 nov. dhr. F. Wessels, Oldehove
- 12 nov. mw. J. Guikema, Feerwerd

Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar!

Ontvangen Diaconie- en Kerkvoogdij-collecten van Noordhorn en Saaksum: Zie pag. 7/8

VERSLAG GEMEENTEAVOND

Met dankbaarheid mogen we terugzien op een goede gemeenteavond, gehouden jl. woensdag 27 oktober in Saaksum. Er was een goede opkomst. We zaten gezellig om een grote tafel in het

dorpshuis. We hebben samen gelezen uit de Bijbel, 1 Korinthe 12, vele gaven, één Geest, vele leden, één Lichaam. Dit n.a.v. het thema gemeente zijn. Hoe kunnen we nog gemeente zijn nu het aantal steeds kleiner wordt en kunnen we mensen trekken naar de kerk.

We zongen samen ps. 133 : 1, 3. De toekomst voor de gemeente van Saaksum ziet men, wat de gemiddelde leeftijd aangaat, niet zo rooskleurig in. We zien mensen afvallen, zoals het toch nog onverwachts overlijden van Maaïke Scholtens. Ook is er een klein aantal die door ziekte niet (meer) kunnen komen zondags. Maar toch is er ook vertrouwen in Gods almacht. Er is voorlopig zeker geen sprake van het sluiten van de kerk. Wat zou het mooi als er regelmatig mensen van de gemeente Noordhorn in Saaksum de dienst bijwonen. Een oproep in *Kerkneis* hiervoor zal men in Saaksum erg waarderen. Op deze manier zou de kerk een beetje voller kunnen zijn.

Br. Frits Wessels zal in januari 2022 aftreden als ouderling. We zijn hem en zijn vrouw Ina dankbaar voor het vele werk wat zij samen hebben gedaan voor en in de gemeente. Zowel als ouderling, alsook het kosterwerk. We hopen en bidden dat deze taken straks opnieuw vervuld mogen worden. Een vaste ouderling is erg belangrijk.

Wat het kosterwerk aangaat, dit kan in toerbeurten met behulp van gemeenteleden van Noordhorn. Maar een vaste koster zou wel heel mooi zijn, maar dat is nog niet zo eenvoudig. Wie opent zondags het kerkgebouw, maakt het tekstbordje klaar en zet koffie in het dorpshuis voor de predikant die van ver komt. Hierover hebben we met elkaar gebrainstormd en daaruit zijn een paar mooie ideeën gekomen, waarmee we zeker iets kunnen. Een aantal zusters van Saaksum willen de schoonmaak van het kerkgebouw wel voor hun rekening nemen. Na het zingen van Ps. 116:10 en 11 hebben we de Heere God gedankt en Zijn zegen gevraagd voor de toekomst.

DANKBETUIGING

Wij willen iedereen bedanken die tijdens haar ziekbed en na het overlijden van Maaïke Scholtens heeft meegeleefd met een kaartje of een bezoek. Het is mooi te zien dat er om haar gedacht werd bij het ziek zijn en bij het afscheid nemen van haar tijdens haar begrafenis.

Het **naar elkaar omzien** heeft ons goed gedaan.

Namens de familie, Jan Scholtens



GROET

Ontvangt allen een hartelijke groet van uw kerkenraad.

BIJBELLEESROOSTER NOVEMBER 2021

maandag	1 nov.	Psalm 33		
dinsdag	2 nov.	Spreuken 15:1-18	16 nov.	Genesis 18:16-33
woensdag	3 nov.	Spreuken 15:19-33	17 nov.	Genesis 19:1-14
donderdag	4 nov.	Jesaja 32:9-20	18 nov.	Genesis 19:15-29
vrijdag	5 nov.	Jesaja 33:1-12	19 nov.	Genesis 19:30-38
zaterdag	6 nov.	Jesaja 33:13-24	20 nov.	Johannes 10:22-30
zondag	7 nov.	Johannes 10:1-10	21 nov.	Johannes 10:31-42
maandag	8 nov.	Johannes 10:11-21	22 nov.	Marcus 13:3-13
dinsdag	9 nov.	Psalm 65	23 nov.	Marcus 13:14-23
woensdag	10 nov.	Marcus 11:27-33	24 nov.	Marcus 13:24-37
donderdag	11 nov.	Marcus 12:1-12	25 nov.	Sefanja 1:1-13
vrijdag	12 nov.	Marcus 12:13-27	26 nov.	Sefanja 1:14-2:3
zaterdag	13 nov.	Marcus 12:28-37	27 nov.	Sefanja 2:4-15
zondag	14 nov.	Marcus 12:38-13:2	28 nov.	Lucas 1:1-25
maandag	15 nov.	Genesis 18:1-15	29 nov.	Lucas 1:26-38
dinsdag			30 nov.	Lucas 1:39-56

Jeugdneis

November 2021

Hallo allemaal, **DANKDAG**

'Dankdag voor Gewas en Arbeid' wordt iedere eerste woensdag van november gehouden. In 2021 is dat op woensdag 3 november. Op deze dag danken wij God voor de verkregen gewassen. En natuurlijk gaat het niet alleen om de gewassen. Lees het volgende gedicht maar eens. Dat heb ik gekregen van mijn kleuterjuf toen ik 5 jaar werd.

En het is nog steeds van toepassing. God is getrouw.



Bidden mag altijd

voor de zon en voor de regen
en al 't goede dat wij kregen;
voor de dieren en de bloemen,
veel te veel om op te noemen.
willen wij U danken Heer,
en U brengen lof en eer.

Wij weten dat U bij ons bent in blijdschap en verdriet
Uw liefde die geen grenzen kent, ons steeds
bescherming biedt.

Wij weten dat wij elke dag weer tot U mogen gaan;
dat ieder tot U bidden mag, U hoort ons altijd aan.

Wij knielen daarom voor U neer en danken U tesaam
voor al Uw trouwe liefde Heer. Wij loven steeds Uw naam.

Help mij Vader om te leven steeds gehoorzaam aan Uw wil.
Leer mij ook naar U te luisteren, heel aandachtig en heel stil.
Leer mij anderen te helpen, altijd opgewekt en blij.
Wees o Vader, alle dagen alle kinderen nabij.

Dank Heer voor Uw trouwe liefde die U elke dag mij geeft.

Voor de vruchten, bloemen, bomen, voor de dieren- al wat leeft.

Maar het boze hier op aarde, al de angst en het verdriet, waarom dat óók kan gebeuren,

Vader, dat begrijp ik niet. God, U bent zo oppermachtig en Uw liefde is zo groot.

Daarom wil ik U nu bidden; Helpt u hen die zijn in nood.

(Gedicht: Miep van Rooijen)

Puzzel

Pak je psalmboekje er maar bij. Er ontbreken namelijk woorden. Vul ze aan met het juiste woord. Er blijft 1 woord over. Dit woord is de oplossing van deze puzzel! Mail dit naar jeugdneisnoordhorn@gmail.com en ontvang een boekenbon als je 5 puzzels goed hebt!

Succes en
groetjes van
Alexandra

Woorden

vertrouwd, Welzalig, wonderen, leven, tong, mild, Rots, zon, ere, nood, niet, hart, lof

psalm 9:1

- 1 Ik zal met al mijn.....den Heer
- 2 blijmoedig geven En eer
- 3 Mijn.....zal mijn gemoed verzellen
- 4 en al Uwvertellen

psalm 84:6

- 5 Want God, de Heer zo goed, zo
- 6 is t'allen tijd een..... En schild.
- 7 Hij zal genaad'engeven
- 8 Hij zal hun't goede niet in
- 9 onthouden, zelfs In de dood,
- 10 die in oprechtheid voor Hem
- 11',Heer', die op U bouwt
- 12 en zich geheel aan U

Oplossing puzzel
oktober 2021:
Jesus is Koning



Zing maar mee: **Dank U**

Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor deze nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag

Dank U voor alle bloemengeuren
dank U voor ieder klein geluk.
Dank U voor alle held 're kleuren,
dank U voor muziek

Dank U dat U in moeilijkheden
dank U dat U in pijn en strijd,
dank U dat U in alle tijden
toch steeds bij ons zijt

Dank U dat ons uw woord bewaarde
Dank U dat U uw Geest ons geeft.
Dank U dat ieder mens op aarde
van uw liefde leeft

Dank U, voor hen die mij omringen.
Dank U, voor wat U toebehoort.
Dank U, voor al die kleine dingen,
ieder vriend' lijk woord.

Dank U, dat U mij steeds wil sterken.
Dank U, dat U mijn zwakheid kent.
Dank U, dat U mij steeds laat merken
Dat U bij mij bent.

Dank U, uw liefde kent geen grenzen
dank U dat ik nu weet daarvan.
Dank U, o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

