

KERK NEIS

Hervormde Streekgemeente
Noordhorn - Saaksum

Maart 2022

44^e Jaargang, nr. 3

NOORDHORN

SAAKSUM

CONTACTPERSONEN EN ALGEMENE INFORMATIE

Predikant Noordhorn/ Saaksum: Ds. M. Krooneman, Oosterweg 11, 9804 PP Noordhorn
Telefoon: 0594-52 88 91
Email: predikantnoordhorn@gmail.com

ALGEMEEN / NOORDHORN

Scriba (contactpersoon): ouderling J.R. Feitsma, Heereburen 2, 9884 TC Niehove
Telefoon: 0594-50 21 80
Email: scribanoordhorn@gmail.com

Kerkelijk Bureau: dhr. A.P. Verbree, Kruiser 8, 9801 RD Zuidhorn
* Ledenadministratie: Telefoon: 0594-50 60 75
Email: nohosaak@gmail.com

Kerkvoogdij:
* Ouderling-kerkrentmeester: dhr. W. Telintel, Havenstraat 8, 9842 PN Niezijl
Telefoon: 0594-85 30 20 / Email: wimtelintel@gmail.com

* Kerkelijk ontvanger:
(ook voor collectebonnen) dhr. J.F. Geertsema, Hamsterpad 1/a,
9804 PZ Noordhorn, Telefoon: 0594-50 46 74
bestellen collectebonnen via: collectebonnen@ziggo.nl

Diaconie:
* Secretaris: diaken W.D. van Dijken, Kruiser 3, 9801 RD Zuidhorn
(ook voor vrijwilligersroosters) Telefoon: 06-53529283

* Penningmeester: diaken E. Meindersma, Klinckemalaan 16,
(ook voor kerkradio/internet) 9801 CB Zuidhorn. Telefoon: 0594-23 36 14

* Email diaconie: diaconienoordhorn@gmail.com

BANK-/GIRO NUMMERS VAN KERKVOOGDIJ EN DIACONIE NOORDHORN EN SAAKSUM

* Bank- /gironummer kerkvoogdij: Banknummer NL70 RABO 03758 29660
Gironummer NL33 INGB 0000 895 706

* Banknummer diaconie: NL72 RABO 03758 04404

SAAKSUM

Kerkenraad: vacant

Diaconie: diaken L. Terpstra, Rikkerdaweg 38, 9884 PB Niehove
Telefoon: 0594-59 19 33
Email: diaconienoordhorn@gmail.com

STICHTING TOT BEHOUD VAN DE NED. HERV. KERK NOORDHORN

* Contactpersoon: dhr. W. Telintel, Havenstraat 8, 9842 PN Niezijl
Telefoon: 0594-853020 / Email: wimtelintel@gmail.com

* Banknummer Stichting: NL51 RABO 03758 58423

Website: www.hervormdnoordhorn.nl

* Beheer website: Dhr. A. Riepma, Telefoon 0594 59 16 72
Email: noordhornkerk@gmail.com

Kerkdienst via internet: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1416-Hervormde-gemeente-Noordhorn>
Zowel 'live' als achteraf te beluisteren.

Redactie-adres 'Kerkneis': Fam. A. van Waarde, Boslaan 62, 9801 HH Zuidhorn
E-mail: mariavanwaarde@gmail.com

Dit nummer van Kerkneis wordt u gratis verstrekt. U kunt een **gift** overmaken op het bank- /gironummer van de kerkvoogdij, onder vermelding van 'gift Kerkneis'.

MEDITATIE

Zoals koud water op een vermoeide ziel, zo is een goed bericht uit een ver land.
Spreuken 25 vers 25

'Een goed bericht uit een ver land', daar heeft koning Salomo het over. Tegenwoordig gaan die berichten razendsnel. Bellen, mailen of appen met familie aan de andere kant van de wereld, het kan allemaal, bijna zonder vertraging. Maar u begrijpt dat dat vroeger heel anders was. Een bericht uit een ver land deed er lang over om de geadresseerde te bereiken. Wat kon je in de tussentijd verlangen naar dat bericht! Een van onze ouderen vertelde eens dat ze schreef met een vriendin die geëmigreerd was naar de andere kant van de wereld. Als je een brief op de post deed, duurde het weken voor hij aankwam en nog eens weken voor er reactie was. Wat kon je uitzien naar antwoord op je vragen, naar een nieuw bericht over hoe het met die ander gaat!

Zo'n bericht kan twee kanten op. De kans op slecht nieuws is er ook altijd, want in de tussentijd kan er van alles gebeurd zijn. Wat is het dan heerlijk om een goéd bericht te krijgen. Salomo zegt: zo'n goed bericht uit verre oorden is 'zoals koud water op een vermoeide ziel'. Zoals je, vermoeid van het werk, kunt snakken naar een glas koud water, zo kun je snakken naar een goed bericht van ver.

'Een goed bericht'. Als ik dat zo lees gaan mijn gedachten onwillekeurig naar het Nieuwe Testament, waar Jezus preekt. Wat preekt Hij? Het *Evangelie*. Evangelie, dat is letterlijk: goede boodschap. Of, in de woorden van Salomo: 'een goed bericht'! Uit een ver land? Jazeker. Want Jezus Christus, zo zingen we met Kerst, kwam 'van alzo hoge, van alzo ver'. De hemelse heerlijkheid. In de Heere Jezus Christus zendt God ons 'een goed bericht uit een ver land'.

Dat goede bericht heeft een geweldige inhoud. Namelijk dat ieder die zich bekeert, die zijn leven verandert en Jezus Christus gaat volgen, een eeuwige toekomst heeft. En dat voor mensen die hadden kunnen rekenen op slecht bericht. Dan was er niks te klagen geweest, dan had niemand kunnen zeggen: waar heb ik dat aan verdiend? En dan klinkt het goede bericht, het Evangelie: 'bekeer u, en geloof het Evangelie, want het Koninkrijk der hemelen is nabij'.

Daar heb je het. Dat verre land waar Salomo over spreekt. Dat verre land is het Koninkrijk van God. Ver, inderdaad. Kijk maar om je heen, dan zie je wel dat het Koninkrijk nog ver is. De berichten uit verre landen zijn meestal niet zo positief. Terwijl ik dit schrijf komt het bericht binnen dat Rusland Oekraïne is binnengevallen. En wie weet wat een berichten we nog meer zullen krijgen uit verre oorden. Oorlog en geweld. Zo ver is het Koninkrijk nog. En toch is er dat goede bericht. Het bericht dat, ondanks alles wat er gebeurt, wat er misgaat in de wereld, het Koninkrijk komt. Van alzo hoge, van alzo ver, jazeker. Maar het komt eraan en het zal onze werkelijkheid binnenkomen. Nu de vraag: wat doet u, wat doe jij met dat bericht? Brieven kun je ook ongeopend bij het oud papier doen. Omdat de afzender je niet aanstaat. Omdat je bang bent voor de inhoud. Of je leest het wel maar je denkt: het zal allemaal wel, berichten van zó ver, het zal zo'n vaart niet lopen.

Of is dit bericht uit een ver land voor u inderdaad als koud water op een vermoeide ziel? Ik hoop het. De vrouw die schreef met een vriendin in het buitenland, ziet uit naar haar brieven. Maar het liefst zou ze haar vriendin ontmoeten – al is het nog maar één keer. Geen goed bericht uit een ver land, maar een echte ontmoeting – haar weer zien, aanraken! Maar nu ze ouder wordt vervliegt die hoop steeds meer. Zo is het nu níet met de gemeente van Jezus Christus. De hoop op een ontmoeting vervliegt niet, maar groeit als het goed is! Die ontmoeting komt eraan! Als Hij komt, uit een ver land, het Koninkrijk, wat een goed bericht zal dat zijn! Als koud water op een vermoeide ziel. Ziet u ernaar uit?

ds. M.K.

KERKDIENTEN NOORDHORN (Deze kerkdiensten zijn tevens te volgen via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1416-Hervormde-gemeente-Noordhorn>)

6 maart	09.30 uur	Ds. J.A.A. Geerts (Zalk), <i>(na de dienst koffiedrinken in de Wegwijzer)</i>
	19.00 uur	Dhr. L.J. Blee (Dorkwerd)
9 maart	14.30 uur	Ds. M. Krooneman, Biddag voor de kinderen
	19.30 uur	Ds. M. Krooneman, Biddag voor gewas en arbeid (inleveren voor de voedselbank vanaf 18.30 uur)
13 maart	09.30 uur	Ds. J. Harteman (Kampen)
	19.00 uur	Ds. M. Krooneman
20 maart	09.30 uur	Ds. Th.W.H. van der Heijden (Dirksland)
	19.00 uur	Ds. A.H. van Mourik (Kamperveen)
27 maart	09.30 uur	Ds. M. Krooneman
	19.00 uur	Ds. M. Krooneman
3 april	09.30 uur	Ds. M. Krooneman, <i>(na de dienst koffiedrinken in de Wegwijzer)</i>
	19.00 uur	Ds. N.F.L. Leeuw (Oude Pekela)

BESTEMMING COLLECTEN

Tijdens de diensten wordt er niet gecollecteerd. Dit blijft voorlopig ook zo. Tenzij anders aangegeven is de 1e collecte voor de diaconie en de 2e collecte voor de kerkvoogdij. U kunt uw gaven overmaken op de rekeningnummers die vermeld staan op pagina 2 van Kerkneis.

De speciale collecten zijn o.a. voor de predikantsplaats en/of diaconale projecten:

6 maart	Diaconie: GZB, toerusting en hulp in Hindoeland Nepal
9 maart	Biddag collecte: Alleen collecte voor de kerkvoogdij
13 maart	Diaconie GZB: Project 10 27: Nederland, steun aan vluchtelingen
27 maart	Extra collecte voor de predikantsplaats

UIT DE PASTORIE

WAT ACHTER ONS LIGT

Voor mezelf was het een lange tijd dat ik niet op het rooster stond in Noordhorn. De meeste zondagen ga ik toch wel een keer voor hier 'aan de overkant', en dan mis je het als dat vijf weken op rij niet het geval is. Wat fijn dat ik er afgelopen zondag weer was. De andere kant van minder voorgaan is dat je weer meer tijd hebt voor andere dingen, zoals het afleggen van bezoeken. Er viel nog wat in te halen na twee weken quarantaine.

We hoorden van onze overheid dat de samenleving weer helemaal open gaat, een aantal weken geleden. Sinds vrijdag 25 februari zijn de meeste maatregelen verleden tijd, inclusief het coronatoegangsbewijs, de mondkapjesplicht en de 1,5 meter-regel. We zijn er natuurlijk erg dankbaar voor, dat het op dit moment volgens de wetenschappers en medici ook echt kan. We mogen het zien als de goede hand van de HEERE dat de omikron-variant dusdanig mild is dat ook het kerkelijke leven weer terug zal gaan naar 'het oude normaal'. Want we hebben spontane contacten met elkaar gemist.

Er zijn ook leden van onze gemeente die sinds het uitbreken van de coronapandemie nog niet, of bijna niet in de kerk gekomen zijn. In sommige gevallen is dat te begrijpen gezien de gezondheidssituatie. Toch ben ik ook wel eens bang dat het voor sommigen sluipenderwijs een nieuwe gewoonte geworden is om niet meer te gaan, eventueel thuis mee te luisteren maar dat schiet er ook wel eens bij in... Ik zou u willen oproepen: kom maar weer, de deuren staan weer wijd open, ieder is welkom. We hebben het zo nodig om elkaar te ontmoeten, op te scherpen, samen de lofzang gaande te houden. Het kan toch niet zo zijn dat we na deze tijd van thuiszitten geen verlangen hebben? Dan denk ik aan Psalm 42: als een hert dat verlangt naar water, zo schreeuwt de ziel van de dichter tot God.

WAT VOOR ONS LIGT

Inmiddels zijn we de lijdenstijd weer ingegaan. Wat is het altijd weer een bijzondere periode omdat het ons bepaalt bij de kern van het christelijke geloof: Jezus Christus Die de zonden der wereld wegdraagt als het Lam van God. En natuurlijk uitlopend op Pasen, het feest van de opstanding. Het zijn kerkelijke hoogtijdagen, en het is een vreugde om als voorganger in deze tijd het Woord te mogen bedienen. Ik hoop dat het ook een vreugde is om het Evangelie van Passie (lijden) en Pasen te mogen horen! We mogen deze tijd ingaan met het gebed of de Heilige Geest ons meer en meer wil doen groeien in de kennis van deze Heere Jezus Christus, Die alles volbracht voor zondaren.

Midden in de lijdenstijd valt ook de biddag voor gewas en arbeid. Twee jaar geleden de laatste 'normale dienst' voor corona. Deze keer mag het daarom naast biddag ook een dankdag zijn. Vergeet trouwens niet de kinderdienst 's middags om 14.30 uur. U mag best weten, afgelopen dankdag ben ik geschrokken van het aantal bezoekers in de middagdienst. Dat was echt teleurstellend. Misschien kwam het ook omdat de oudere gemeenteleden dachten: laat de jonge gezinnen maar voorgaan (mede i.v.m. beperkte plaatsen door corona). Laat duidelijk zijn dat u ook als u ouder bent en/of geen (kleine) kinderen (meer) hebt, u van harte welkom bent! Maar toch, ook de meeste jonge gezinnen waren er op dankdagmiddag niet. Terwijl het initiatief voor deze dienst juist op hen gericht was (is). Ik hoop dat deze biddag blijkt dat het toch wel in een behoefte voorziet, en we de extra dienst niet hoeven heroverwegen. Misschien vraagt het wat flexibiliteit in de planning, maar het is toch als ouders onze roeping onze kinderen voor te gaan in trouw in de eredienst.

NOG IETS HEEL ANDERS...

U hebt vast weleens gehoord van een donorcodicil. Sinds een aantal jaren is elke volwassen Nederlander automatisch donor, tenzij hij/zij aangeeft dat niet te willen. Je kunt dit aangeven in een zogenaamd donorcodicil: een document waar je je wil in vastlegt aangaande je lichaam na je overlijden. Het is goed om over dingen na te denken die met het sterven te maken hebben.

Toch is het niet gemakkelijk daarover te praten. Daarom was er onlangs een reclame in de media van stichting SIRE, met de boodschap: 'praat over de dood, niet er overheen'. Men wil stimuleren om na te denken over het levenseinde. In de kerk denken we dan allereerst aan sterven als God ontmoeten. We zullen na onze dood verantwoording afleggen aan Christus voor wat wij gedaan hebben, hetzij goed, hetzij kwaad. Maar er zit aan dat nadenken over de dood ook een praktische kant. Weet men hoe u de uitvaart geregeld wilt? Of tasten man/vrouw en kinderen in het duister. Moeten ze zeggen: 'ja, daar hadden we het eigenlijk nooit over'. Wat zou dat zonde zijn. Daarom: praat er met elkaar over.

Onlangs hoorde ik een collega over een kerkcodicil. Net als het donorcodicil is het een document waarin een en ander kan worden vastgelegd over hoe te handelen na het overlijden. Het kan heel heilzaam zijn hierover na te denken voor uzelf. Het kan voor de nabestaanden veel moeilijke keuzes ('hoe zou pa het gewild hebben?') voorkomen. Of het voorkomt dat de uitvaart op geen enkele manier strookt met de wil van de overledene. Ook dat komt helaas soms voor. Hoe dan ook, denkt u er eens over na. Niet alleen als u oud bent. Ook jonge mensen kan wat gebeuren. Zelf heb ik al een aantal jaren een document liggen waarin de 'laatste wensen' staan opgetekend. Mocht u hierbij hulp willen, om ook het kerkelijke deel van de laatste wensen door te spreken, schroom dan niet! Ik ben beschikbaar.

In welke situatie u/jij ook zit, van harte Gods nabijheid en zegen toegebeden!
(Jo)uw ds. M.K.

ZO ZIJN ONZE MANIEREN (DEEL 8): DE GELOOFSBELIJDENIS

Vaak wordt de geloofsbelijdenis ingeleid met de woorden: 'in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen doen we belijdenis van het geloof'. Een bekende zin die je misschien helemaal niet meer bewust hoort. Maar het betekent nogal wat: dit geloof, dat in de belijdenis wordt uitgesproken, verenigt de kerk van alle plaatsen. Alle christenen wereldwijd, hoe verschillend ze zijn in achtergrond, theologie, taal, volk, enzovoort, belijden dit geloof in God de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En zelfs verbindt deze belijdenis ons met de kerk van alle

tijden: de kerk die er geweest is vanaf het begin (de vroegste christenen) en die er zal zijn tot de wederkomst van Christus. Wat bijzonder om te bedenken dat bij alle verschillen die er ook in de geschiedenis geweest zijn, alle eeuwen lang dit geloof beleden is, en troost gegeven heeft aan miljarden!

In een belijdenis zit ook altijd iets van strijd, want belijdenissen ontstaan wanneer mensen onbijbelse dingen beweren. Als er ketters opstaan, die dwalingen verkondigen, was de reactie van de kerk dat ze daartegenover het ware, bijbelse geloof ging belijden. Belijden is dus zeggen wat je gelooft. De Apostolische Geloofsbelijdenis, ook wel Twaalf Artikelen genoemd, is de meest kernachtige belijdenis. Het is in de kern het hele christelijke geloof, zoals verwoord door de Vroege Kerk in de tweede/derde eeuw. Daarom lezen we die elke zondag in de eredienst.

Tot slot: een andere zin die vaak gebruikt wordt om de geloofsbelijdenis mee in te leiden is deze: 'eenieder spreke deze belijdenis in uw en jouw hart'. Wel belangrijk om dat te beseffen: de voorganger is degene die de belijdenis uitspreekt met zijn mond, maar in het hart belijdt de gemeente mee. De geloofsbelijdenis is niet de belijdenis van de dominee, maar van de kerk. En dus komt ook elke week weer naar ons toe de vraag of dit geloof ook voor ons het enig houvast is in leven en sterven.

Volgende keer: de gebeden.

Ds. M.K.

VAN DE KERKENRAAD

JARIGEN

In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:

2 maart	mw. J. Bosgraaf-van der Sluys, Zuidhorn
8 maart	mw. D. Zijlstra-Steenbergen, Grijpskerk
11 maart	dhr. H. van der Veen, Oldehove
16 maart	dhr. J. Stenekes, Noordhorn
25 maart	mw. A. Hofman-Zeldenrust, Grijpskerk
5 april	mw. S.L.D de Groot, Aduard

Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar!

MAATREGELLEN

Tijdens de laatste vergadering half februari kon de kerkenraad nog niet voorzien dat de versoepelingen van de coronamaatregelen al zo snel zouden komen. Op 10 maart vergadert de kerkenraad over de invulling van de kerkdiensten in de komende periode. In de tussentijd geldt dat de banken aan de noordkant van de kerk (de kant het verst verwijderd van de preekstoel) nog op 1,5 meter zullen worden ingericht, terwijl in de rest van de kerk alle plaatsen vrij zijn. Het mondkapjesadvies is niet meer van toepassing. Na de morgendienst op 6 maart zullen we weer 'als vanouds' koffiedrinken in De Wegwijzer. Als meekijk-locatie is De Wegwijzer inmiddels dicht. Laten we als gemeente weer zoveel als mogelijk samen opgaan naar Gods huis om Hem daar te loven en te prijzen.

CATECHESE

We hebben helaas toch weer een aantal keren moeten missen door de coronamaatregelen. Daardoor lopen we nu wat achter op schema. De maandag in de week van biddag was een reservedatum, maar we hebben die avond nu wel nodig. Er is op **maandag 7 maart** dus wél catechisatie. Verder horen jullie z.s.m. via de groepsapp de overige data van dit seizoen.

KERKELIJKE STAND HERV. GEMEENTE NOORDHORN-SAAKSUM

Aantal belijdende leden: 180

Aantal doopleden: 104

Mutaties van 29 januari- 21 februari: geen

Met broedergroet,

A.P. Verbree, ledenadministratie

COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE DIACONIE

Collecten en giften ontvangen in februari 2022:

Collecten € 1783,90

Giften € 250,00

Collecten overgemaakt voor:

Het ziekenpastoraat € 150,00

Medische apparatuur Congo € 250,00

Namens de diaconie hartelijk dank,

E. Meindersma, penningmeester

Toelichting speciale diaconiecollecten:

Voorjaarscollecte GZB, toerusting en hulp in hindoeland Nepal (collecte 6 maart)

In het hindoeïstische Nepal werkt de GZB samen met vijf christelijke organisaties. Doel is om de leden van plaatselijke kerken toe te rusten; om te midden van duizenden tempels het Evangelie door te geven. En om te helpen in de crises en natuurrampen die de Nepalezen steeds weer hard treffen, zoals lockdowns, smog, en verwoestende moessonregens. Collecteert uw diaconie ook mee? Een voedsel pakket kost 15 euro, een studiebeurs voor een bijbelschoolstudent 100 euro per maand.

Project 10 27 : Van uitzichtloosheid naar hoop – steun aan vluchtelingen (collecte 13 maart)

Het steunen van vluchtelingen in ons Nederland is niet altijd makkelijk. Er zijn allerlei regels en ook taal- en cultuurhindernissen. Stichting Gave ondersteunt contacten tussen christenen en vluchtelingen, met praktische hulp, advies, trainingen en het organiseren van activiteiten, bedoeld om Gods liefde te delen. Samen met kerken en vrijwilligers helpen we vluchtelingen in Nederland 'van uitzichtloosheid naar hoop'. Dit is een project van stichting Gave.

Inzameling voor de voedselbank Westerkwartier:

Woensdag 9 maart is het biddag voor gewas en arbeid en houden we weer een inzameling voor de voedsel bank.

U kunt uw goederen inleveren in de Wegwijzer vanaf 18.30 uur.

De voedselbank is ons altijd zeer dankbaar voor de hoeveelheid goederen die wij inzamelen tijdens de biddagen en dankdagen.

Nog steeds hebben veel mensen weinig te besteden en zijn afhankelijk van de voedselbank om enigszins redelijk aan het nodige eten te komen.

De voedselbank verzoekt in het bijzonder om langer houdbare producten als soep, ingeblikt voedsel

en voedsel in glazen potjes in te zamelen. Maar ook andere artikelen zijn van harte welkom.



Namens de diaconie van Noordhorn en Saaksum alvast hartelijk dank !

COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE KERKVOOGDIJ

Kerkvoogdij-collecten van Noordhorn en Saaksum:

In de periode februari 2022 is aan giften en collecten ontvangen: € 2.368,60

Verantwoording contant ontvangen giften/bijdragen:

Via de kerkelijk ontvanger is een bedrag van € 20,00 ontvangen voor de kerkvoogdij.

Namens het college van Kerkrentmeesters heel hartelijk dank!

Jan Geertsema

Aandachtspunten bij het overmaken van kerkelijke bijdragen:

Onder de naam Hervormde Streekgemeente Noordhorn-Saaksum hangen meerdere rekeningen,

zoals Kerkvoogdij, Diaconie en Zondagschool. Zorg dat uw bijdrage op de goede rekening komt.

Ook wil een penningmeester graag weten waarvoor het bedrag is bedoeld. Is het een bijdrage

voor collecten of behoort het bij uw vaste vrijwillige bijdragen (vvb) voor dat jaar. Daarom graag

duidelijk aangeven waar uw bijdrage voor bestemd is en kies daarbij op het juiste

rekeningnummer.

UIT DE GEMEENTE

DANKBETUIGING

Graag bedanken we de kerkelijke gemeente van Noordhorn voor alle warmte en hartelijkheid, in het bijzonder rondom de viering van de 94ste verjaardag van onze moeder: Mw. A. Holtman-Prins.

Ze was die dag nog herstellende van corona, maar heeft wel kunnen genieten van alle telefoontjes en kaarten.

Haar kinderen mochten die dag in beschermende kleding bij haar zijn.

We zijn dankbaar dat deze gezegende leeftijd bereikt mocht worden.

Familie Holtman

KREATIEVE MIDDAG, VOORJAARS/PAAS DECORATIE



Op **DV dinsdag 22 maart** gaan we een voorjaars/paas decoratie maken. Alle belangstellenden zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Graag zelf een snoeischachtje en decoratiemateriaal meebrengen, extra materiaal wordt in overleg aangeschaft.

We beginnen om half 2, in de grote zaal van de Wegwijzer. Van harte welkom!

In verband met aanschaf materiaal opgeven bij Diny Hofman (via Whatsapp of 0594-213717).

INGEKOMEN BERICHTEN

UITNODIGING REGIONALE BIJeenKOMST GEREFORMEERDE BOND



Geachte broeders en zusters,

Hierbij nodigen wij u uit voor de regionale bijeenkomst op D.V. **donderdag 17 maart 2022**.

Ds. J. Belder uit Harskamp hoopt deze avond te spreken over het onderwerp:

Dood en leven in onze hand ...?

Enkele weken geleden startten de huiskamergesprekken over “de laatste levensfase”. Het Kabinet wil op deze wijze het gesprek met de burger aangaan over het levenseinde, over waardig ouder worden, zelfbeschikking, de grenzen van de euthanasiewet en voltooid leven. Deze heikle materie is een van de medisch-ethische paragrafen uit het regeerakkoord. In het pastoraat dienen de vragen zich aan en stapelen ze zich op. Wat is geoorloofd? Wat mag en wat is in strijd met Gods gebod en een bijbels genormeerde ethiek? Het zal in de lezing dan vooral gaan over de voltooid-leven-problematiek. Hebben wij een antwoord op een maatschappelijke ontwikkeling die de kerken beslist niet voorbijgaat? Zo ja, welk antwoord is dat? Is palliatieve zorg en met name palliatieve sedatie niet een vorm van euthanasie “light”?

Er zal na het referaat voldoende ruimte zijn voor reactie.

De spreker schreef samen met de arts dr. A.A. Teeuw een boekje over dit thema. “Mijn leven voltooid?”, verscheen in de Artiosreeks, uitgaven van de Gereformeerde Bond.

Wij hopen u allen te ontmoeten en neemt u gerust belangstellenden mee.

Locatie : Rehobotkerk Riegheidestraat 23 7913 BJ Hollandscheveld

Aanvang : 20. 00 uur (inloop met koffie v.a. 19.45 u.)

Met vriendelijke groet,

H. van der Haar (*secretaris*)



Je identiteit in

Spreker: Marieke Griffioen - de Vries

8 april 2022 om 20:00 uur
Locatie: Tsjerkeloane 12
9113 PJ Wäterswäld

Interkerkelijke jongerenavonden

Ben jij erbij?

#Toerusting
#Ontmoeting
#Verbinding
#Gezelligheid



JE IDENTITEIT IN CHRISTUS

Wie ben ik? Wie ben ik in mijn diepste zijn? Misschien is dit een vraag die ook jou bezighoudt. Vooral als het gaat om jezelf in relatie tot de ander. Als we denken aan het hebben van een relatie, kan het zijn dat je aan vreugdevolle dingen denkt. Verkeering hebben, trouwen, kinderen krijgen.

Maar misschien heb je er wel heel andere gevoelens bij omdat je je (ongewild) single bent, omdat je vragen hebt bij je seksuele identiteit, te maken kreeg met echtscheiding en noem maar op.

Op D.V. 8 april hopen we onder leiding van Marieke Griffioen (jeugdwerkadviseur LCJ) na te denken over deze thema's en wat het betekent je identiteit in Christus te zoeken en te vinden. We zullen aan de hand van opdrachten en stellingen met elkaar in gesprek gaan en natuurlijk is er ook ruimte voor het stellen van je eigen vragen.

We hopen op een gezegende avond.



VRIJWILLIGERSWERK CORAM DEO

Het grootste deel van het werk in de Herberg wordt gedaan door vrijwilligers. Meer dan 200 mensen uit het hele land komen regelmatig naar Oosterbeek om hun geloof handen en voeten te geven. Zij zorgen voor een schoon en opgeruimd huis, smakelijke maaltijden, en een mooie tuin. Ze nemen de telefoon op en bieden een

luisterend oor.

Op dit moment zijn er de volgende vacatures:

- Stafvervangers voor de (donderdag)avond, eens per veertien dagen
- Gastvrouw voor de maandag of vrijdag, eens per veertien dagen
- Keukenvrijwilliger voor de dinsdag, eens per veertien dagen
- Algemeen vrijwilliger voor overdag
- Vakantiewerkers (vanaf 15 jaar) in juli en augustus – twee weken
- Diaconaal werkers (vanaf 17 jaar) – 5 of 10 maanden

Vrijwilligerswerk in de Herberg betekent deel uit gaan maken van de Herberggemeenschap. Samen met anderen zorg je ervoor dat gasten tot rust kunnen komen en nieuwe krachten op kunnen doen. Je kunt talenten die je hebt gekregen inzetten en verder ontwikkelen. En al doe je het er misschien niet voor, het is heel dankbaar werk.

Bekijk onze website: www.pdcdeherberg.nl,

bel 026 - 3342225 of mail : vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl, voor meer informatie.

Voor alle onderstaande roosters geldt: als u niet kunt, wilt u dan onderling ruilen?

Diaken W. van Dijken

OPPAS

JEUGDOPPAS

6 maart	mw. G. v. Gosliga	050-4032038	Mariëlle
13 maart	mw. B. Krooneman	06-11988368	Lydian
20 maart	mw. J. v.d. Wal	06-45973323	Enzo
27 maart	mw. M. v.d. Brug	06-11494715	Frances
3 april	mw. M. Rozema	050-4031843	Jorik

DEURDIENST

EHBO

6 maart	dhr. L. Loonstra	06-40474988	mw. M. Bolt	0594-504885
9 maart	mw. C. den Besten	0594-505035	dhr. H.J. Verkade	050-5566219
13 maart	mw. F. Verbree	0594-506075	mw. F. Verbree	0594-506075
20 maart	mw. W. Fokkinga	06-20288090	mw. W. Schaap	0594-502276
27 maart	mw. G. Zuidema	06-42377120	mw. M. Bolt	0594-504885
3 april	mw. A. Kiekebeld	0594-507012	dhr. H.J. Verkade	050-5566219

BLOEMENGROET

6 maart	mw. P. Telintel	0594-853020
13 maart	mw. M v. Waarde	0594-505276
20 maart	mw. G. de Vries	06-13936588
27 maart	mw. M. Buffinga	0594-699754
3 april	mw. G. v. Gosliga	050-4032038

AGENDA EN ACTIVITEITEN IN MAART 2022

(Deze activiteiten vinden plaats in de 'Wegwijzer', tenzij anders vermeld)

zondag	6 maart	11.00 uur	Koffiedrinken na de kerkdienst
maandag	7 maart	19.15 uur	Catechese
woensdag	9 maart	14.30 uur 19.30 uur	Biddag voor de kinderen in de kerk Biddag voor gewas en arbeid in de kerk Vanaf 18.30 uur inleveren voor de voedselbank.
donderdag	10 maart	19.30 uur	Kerkenraadsvergadering
maandag	14 maart	19.15 uur	Catechese
dinsdag	15 maart	19.45 uur	Vrouwenvereniging, Bijbelstudie
donderdag	17 maart	20.00 uur	Bijbelkring
maandag	21 maart	19.15 uur 20.15 uur	Catechese Gesprekskring
dinsdag	22 maart	13.30 uur	Kreatieve middag, voorjaars/paasdecoratie maken, vrouwenvereniging en belangstellenden
woensdag	23 maart	09.30 uur	Ochtendvrouwenkring
maandag	28 maart	19.15 uur	Catechese
dinsdag	29 maart	19.45 uur	Vrouwenvereniging, Bijbelstudie
zondag	3 april	11.00 uur	Koffiedrinken na de kerkdienst

VOLGENDE NUMMER VAN KERKNEIS:

De sluitingsdatum voor het **april-nummer** van Kerkneis is **Zaterdag 26 maart 2022, uiterlijk 18.00 uur**. U kunt kopij inleveren bij de familie A. van Waarde, Boslaan 62, 9801 HH Zuidhorn (Email: mariavanwaarde@gmail.com).

Bijdragen na genoemde sluitingsdatum ontvangen, komen in een later nummer van Kerkneis.

SAAKSUM

KERKDIENTEN SAAKSUM

6 maart	11.00 uur	Ds. J.A.A. Geerts (Zalk)
13 maart	09.30 uur	Ds. M. Krooneman, Biddag voor gewas en arbeid, inbrengen voor de voedselbank
20 maart	09.30 uur	Ds. H. Bakhuis (Hoogeveen)
27 maart	09.30 uur	Ds. R.F. Mauritz (Lelystad)
3 april	09.30 uur	Prop. H. Krooneman ('t Harde)

BESTEMMING COLLECTEN

Tijdens de diensten wordt er niet gecollecteerd. Dit blijft voorlopig ook zo. Tenzij anders aangegeven is de 1e collecte voor de diaconie en de 2e collecte voor de kerkvoogdij.

U kunt uw gaven overmaken op de rekeningnummers die vermeld staan op pagina 2 van Kerkneis. De speciale collecten zijn o.a. voor de predikantsplaats en/of diaconale projecten:

6 maart	Diaconie: GZB, toerusting en hulp in Hindoeland Nepal
13 maart	Biddag collecte: Alleen collecte voor de kerkvoogdij
20 maart	Diaconie GZB: Project 10 27: Nederland, steun aan vluchtelingen
27 maart	Extra collecte voor de predikantsplaats

VAN DE KERKENRAAD

LANGDURIG ZIEKEN

In het vorige nummer van *Kerkneis* publiceerden we een lijst van gemeenteleden van Noordhorn die langdurig niet in de kerk kunnen komen door ziekte, zorg of ouderdom. Het is goed om dat ook van de Saaksumer broeders en zusters te doen. Opdat we hen niet vergeten die bij ons horen maar die we niet elke zondag meer zien.

Br. A. Brandsma Ezinge)

Br. F.H.K. Muntinga (Ruinerwold)

Zr. M.H. Ritskes-de Vroeg (Ezinge)

Br. J. Stouwie (Ezinge)

Zr. T. Helmholt-Drijfhout (Ezinge)

JARIGEN

In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:

16 maart mw. T. Brandsma-van der Veen, Ezinge

17 maart dhr. A. Brandsma, Baflo

29 maart mw. M.H. Ritzkes-de Vroeg, Ezinge

Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar!

VERHUISD

Br. F.H.K. Muntinga is verhuisd vanuit Oldehove naar woonzorgcomplex 't Vonder in Ruinerwold. Het nieuwe adres is Molenbergh 1, 7961AV, en hij verblijft op kamer 2. Br. Muntinga woont nu dicht bij zijn kleindochter, die samen met haar man een zorgboerderij runt in Ruinerwold. Vooralsnog zal br. Muntinga lid blijven van onze gemeente. We wensen hem op zijn nieuwe adres van harte de zegen van de Heere toe. Dat hij mag ervaren dat God aan geen plaats gevonden is en hem ook daar nabij wil zijn.

BERICHTEN VAN DE DIACONIE

Ontvangen Diaconie- en Kerkvoogdij-collecten van Noordhorn en Saaksum: Zie pag. 7

Inzameling voor de voedselbank Westerkwartier:

Op zondag 13 maart, de zondag na biddag voor gewas en arbeid, kunt u weer goederen inbrengen voor de voedselbank. U kunt uw goederen gewoon meenemen naar de kerk. De voedselbank is ons altijd zeer dankbaar voor de ingebrachte hoeveelheid goederen die wij voor hen inzamelen tijdens onze biddagen en dankdagen. Zeker in deze tijd zijn er veel mensen die weinig te besteden hebben en afhankelijk zijn van de voedselbank om nog enigszins redelijk aan het nodig eten te komen. De voedselbank verzoekt om in het bijzonder om langer houdbare producten als soep, ingeblikt voedsel, voedsel in glazen potjes enz. in te zamelen. Maar ook andere artikelen zijn van harte welkom.

Namens de diaconie van Noordhorn en Saaksum alvast hartelijk dank !

DANKBETUIGING

Veel berichten (kaarten e.d.) heb ik in de loop der jaren ontvangen van gemeenteleden van Noordhorn en Saaksum, ook ter gelegenheid van mijn 84^{ste} verjaardag in januari j.l.

Langs deze weg wil ik graag allen, die op de een of andere wijze aan mij hebben gedacht in de afgelopen jaren heel hartelijk en oprecht dankzeggen. Inmiddels heb ik de gemeente Westerkwartier op woensdag 9 februari j.l. verlaten en ben verhuisd naar Ruinerwold, waar ik geniet van de aanwezigheid van mijn kleindochter, haar man en mijn achterkleinzoon (Daan Simon). Ik heb goede herinneringen aan Saaksum en ben dankbaar dat we ons na onze vestiging in Oldehove (49 jaar geleden) naar Saaksum hebben laten overschrijven.

Een ieder nogmaals dank en ik wens u allen Gods zegen toe!

F. Muntinga (voorheen J.Westrastr. 22, Oldehove)

Nieuw adres: Huize 't Vonder, Molenbergh 1, kamer 2, 7961 AV Ruinerwold (tel.nr. 0522-785616)

GROET

Ontvangt allen een hartelijke groet van uw kerkenraad.



BIJBELLEESROOSTER MAART 2022

di 1 maart	Amos 4:4-13		
wo 2 maart	Amos 5:1-9		
do 3 maart	Johannes 11:1-27		
vr 4 maart	Johannes 11:28-44	vr 18 maart	2 Korintiërs 1:1-11
za 5 maart	Johannes 11:45-57	za 19 maart	2 Korintiërs 1:12-22
zo 6 maart	Johannes 12:1-11	zo 20 maart	2 Korintiërs 1:23-2:13
ma 7 maart	Psalm 91	ma 21 maart	2 Korintiërs 2:14-3:6
di 8 maart	Amos 5:10-20	di 22 maart	Psalm 125
wo 9 maart	Amos 5:21-27	wo 23 maart	2 Korintiërs 3:7-18
do 10 maart	Amos 6:1-7	do 24 maart	2 Korintiërs 4:1-12
vr 11 maart	Amos 6:8-14	vr 25 maart	2 Korintiërs 4:13-5:5
za 12 maart	Johannes 12:12-19	za 26 maart	2 Korintiërs 5:6-16
zo 13 maart	Johannes 12:20-36	zo 27 maart	2 Korintiërs 5:17-6:10
ma 14 maart	Johannes 12:37-50	ma 28 maart	2 Korintiërs 6:11-7:4
di 15 maart	Johannes 13:1-15	di 29 maart	2 Korintiërs 7:5-16
wo 16 maart	Johannes 13:16-30	wo 30 maart	Johannes 13:31-38
do 17 maart	Psalm 103	do 31 maart	Johannes 14:1-14

Jeugdneis

Maart 2022

Hallo allemaal,

Zijn jullie al uitgepraat over de storm die onlangs over Nederland ging? Wat ging het tekeer hè! Misschien was je blij dat je binnen was en vond je het best spannend. Misschien heb je wel omgevallen bomen of dikke takken op de grond zien liggen. In de Bijbel worden ook veel bomen genoemd. Gelijk al in het begin. Twee bijzondere bomen. De boom van de kennis van goed en kwaad en de boom des levens. Meer voorbeelden kun je vinden in de puzzel hieronder.

Israël, het land van de Bijbel, heeft een ander klimaat dan Nederland. Het is er droger en warmer. Er groeien andere bomen dan hier. Israël wordt omringd door woestijnen. Daar is maar weinig water wat heel belangrijk is voor bomen om te kunnen groeien. De boomwortels moeten het schaarse water kunnen bereiken om te blijven leven. Zo moeten wij ook groeien en stevig wortelen. Lees dus maar veel in je Bijbeltje zodat je groeien mag!



Puzzel

Wat fijn dat er meer kinderen zijn die de puzzel maken en de oplossing toesturen! Goed bezig allemaal. Doe je ook nu weer mee?! Voordat je het weet, heb je 5 puzzels goed en ontvang je een boekenbon! Maak bij deze puzzel de zinnen volledig. Je kunt het eventueel opzoeken in de Bijbel. Er blijft 1 boom over. Dit is de oplossing van deze puzzel. Mail dit naar jeugdneisnoordhorn@gmail.com

Succes! Groetjes Alexandra

Wilde vijgeboom / Levens / bomen van het woud / olijfboom / kwaad / doornstruik / granaatappelboom / wonderboom / een boom / dadelpalmboom

1. Mozes en de brandende..... (Exodus 3: 2)
2. Jona zoekt schaduw in deze boom. De(Jona 4:6)
3. De boom van de kennis van goed en(Genesis 2: 9)
4. De boom des(Genesis 2: 9)
5. Zacheus, was klein en klom in de om Jezus te zien. (Lukas 19 : 4)
6. Koning Nebukadnezar droomde overmidden op de aarde. (Daniel 4: 10)
7. De wijnstok is verdord en de vijgenboom is verwelkt, deook de palmboom. (Joel 1: 12)
8. Maar dezei: zou ik mijn olie opgeven, die God en de mensen in mij prijzen. (Richteren 9: 9)
9. Dan zullen dezejuichen voor het aangezicht van de Heere (1 Kronieken 16: 33)

Blijft over:

Bloei van een amandelboom



Zing maar mee
Deze maand is het biddag voor gewas en arbeid!

Psalm 67 : 3

De volken zullen, Heer, U loven,
o Heer, U loven altemaal,
Die d'aarde vruchtbaar maakt van boven,
Dat z'ons op haar gewas onthaal'.
God is ons genegen,
Onze God geeft zegen,
Hij, die alles geeft,
Hij zal zijn geprezen,
Hem zal alles vrezen,
Wat op aarde leeft.



1: blauw 2: donkergroen 3: lichtgroen 4: lichtbruin 5: donkerbruin 6: rood 7: oranje 8: grijs

Oplossing puzzel februari '22: Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij.