

KERK NEIS

Hervormde Streekgemeente
Noordhorn - Saaksum

September 2021

43^e Jaargang, nr. 9

CONTACTPERSONEN EN ALGEMENE INFORMATIE

Predikant Noordhorn/ Saaksum: Ds. M. Krooneman, Oosterweg 11, 9804 PP Noordhorn
Telefoon: 0594-52 88 91
Email: predikantnoordhorn@gmail.com

ALGEMEEN / NOORDHORN

Scriba (contactpersoon): ouderling J.R. Feitsma, Heereburen 2, 9884 TC Niehove
Telefoon: 0594-50 21 80
Email: scribanoordhorn@gmail.com

Kerkelijk Bureau: dhr. A.P. Verbree, Kruiser 8, 9801 RD Zuidhorn
* Ledenadministratie: Telefoon: 0594-50 60 75
Email: nohosaak@gmail.com

Kerkvoogdij:
* Ouderling-kerkrentmeester: dhr. W. Telintel, Havenstraat 8, 9842 PN Niezijl
Telefoon: 0594-85 30 20 / Email: wimtelintel@gmail.com

* Kerkelijk ontvanger:
(ook voor collectebonnen) dhr. J.F. Geertsema, Hamsterpad 1/a,
9804 PZ Noordhorn, Telefoon: 0594-50 46 74
bestellen collectebonnen via: collectebonnen@ziggo.nl

Diaconie:
* Secretaris: diaken W.D. van Dijken, Kruiser 3, 9801 RD Zuidhorn
(ook voor vrijwilligersroosters) Telefoon: 06-53529283

* Penningmeester: diaken E. Meindersma, Klinckemalaan 16,
(ook voor kerkradio/internet) 9801 CB Zuidhorn. Telefoon: 0594-23 36 14

* Email diaconie: diaconienoordhorn@gmail.com

BANK-/GIRO NUMMERS VAN KERKVOOGDIJ EN DIACONIE NOORDHORN EN SAAKSUM

* Bank- /gironummer kerkvoogdij: Banknummer NL70 RABO 03758 29660
Gironummer NL33 INGB 0000 895 706

* Banknummer diaconie: NL72 RABO 03758 04404

SAAKSUM

Kerkenraad: ouderling F. Wessels, Englumstraat 18,
9883 PE Oldehove. Telefoon: 0594-59 14 26
Email: frits.wessels@home.nl

Diaconie: diaken L. Terpstra, Rikkerdaweiweg 38, 9884 PB Niehove
Telefoon: 0594-59 19 33
Email: diaconienoordhorn@gmail.com

STICHTING TOT BEHOUD VAN DE NED. HERV. KERK NOORDHORN

* Contactpersoon: dhr. W. Telintel, Havenstraat 8, 9842 PN Niezijl
Telefoon: 0594-853020 / Email: wimtelintel@gmail.com

* Banknummer Stichting: NL51 RABO 03758 58423

Website:

www.hervormdnoordhorn.nl

* Beheer website

Dhr. A. Riepma, Telefoon 0594 59 16 72
Email: noordhornkerk@gmail.com

Kerkdienst via internet: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1416-Hervormde-gemeente-Noordhorn>
Zowel 'live' als achteraf te beluisteren.

Redactie-adres 'Kerkneis':

Fam. A. van Waarde, Boslaan 62, 9801 HH Zuidhorn
E-mail: mariavanwaarde@gmail.com

Dit nummer van Kerkneis wordt u gratis verstrekt. U kunt een **gift** overmaken op het bank- /gironummer van de kerkvoogdij, onder vermelding van 'gift Kerkneis'.

MEDITATIE

'Mijn zoon, geef mij je hart...'
Spreuken 23:26a

Ik vind dit een van de mooiste verzen van het Spreukenboek. God die tegen ons mensen zegt dat we ons hart aan Hem moeten en mogen geven. Maar wacht even, zover zijn we nog niet: u ziet dat het woordje mij niet met hoofdletter geschreven staat. Want in heel het spreukenboek is het de wijze vader die zijn geestelijke zoon toespreekt. Omdat de vader zijn zoon liefheeft wil hij hem wijsheid leren. Zo ook hier; het is de vader die de zoon oproept hem zijn hart te geven. En dan volgt er: '...en laten je ogen behagen scheppen in mijn wegen'. Oftewel: ga in mijn voetsporen, dat is de goede weg, de weg ten leven. En dat niet uit alleen slaafse gehoorzaamheid, maar *van harte*. Vandaar: 'geef mij je hart'.

Maar we mogen toch ook verder en dieper kijken. Want zoals die vader zijn zoon toespreekt, zo is het de Heere God Die ons mensen vraagt Hem ons hart te geven. Heeft Jezus immers niet gezegd: 'U zult de Heere, uw God, liefhebben *met geheel uw hart...'*?! God neemt geen genoegen met uiterlijke offers, of dat nu een dier is, of de wekelijkse kerkgang. Hij zoekt naar waarheid in het binnenste, Hij ziet het hart aan. Hij kijkt bij mij en bij (jo)u naar binnen en zegt: wie behoort je hart toe?

Geeft u eens antwoord op die vraag. Je hart, dat is de plaats van je gedachten en je wil, kortom van je diepste ik. Het centrum van je leven. Wie behoort u, behoort jij toe? Leef je nog voor jezelf, of staat Hij in het centrum van je leven? En dat is wat de Heere wil: in het centrum staan, Hij wil met hart en ziel door u en jou en mij gediend worden. En Hij is het waard!

Misschien zegt iemand: maar kan ik dat dan, mijn hart aan Hem geven? In mezelf wil ik het eigenlijk niet, houd ik mijn hart liever voor mezelf. Zo is het van nature inderdaad met ons. Helaas! En toch kan het, omdat Hij het Zelf in ons wil werken. Omdat Hij Zelf ons hart wil ombuigen en veranderen door het werk van Zijn Heilige Geest. Dat staat prachtig beschreven in een gedicht van de dichter Willem de Mérode (1887-1939). Het is mijn persoonlijke lievelingsgedicht en het uitgangspunt voor het gedicht is dit vers uit de Spreuken. Ik hoop dat het u ook aanspreekt en vertroost.

Mijn zoon, geef Mij uw hart

De zomernacht werd zwart,
Toen, zacht en duidelijk klonk er
Een klare stem door 't donker:
Mijn zoon, geef Mij uw hart!

Ik aarzelde... verward...
Was het de wind die zoefde?
En weer zei, maar bedroefder,
De stem: geef Mij uw hart!

Ik wong mij op de grond,
Tot ik de woorden vond:
Heer, 't moet door U genomen!

En nog eens overviel
Die stille stem mijn ziel:
Daartoe ben Ik gekomen.

Ds. M. Krooneman

KERKDIENTEN NOORDHORN (AANMELDEN VERPLICHT, ZIE PAG. 7)

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/1416-Hervormde-gemeente-Noordhorn>

5 sept.	09.30 uur	Ds. M. Krooneman, Vorbereiding Heilig Avondmaal
	19.00 uur	Ds. M. Krooneman
12 sept.	09.30 uur	Ds. M. Krooneman, Bediening Heilig Avondmaal
	19.00 uur	Ds. M. Krooneman, Dankzegging Heilig Avondmaal
19 sept.	09.30 uur	Ds. M. Krooneman, Doopdienst van Floris Prins
	19.00 uur	Ds. M. Krooneman
26 sept.	09.30 uur	Ds. M. Krooneman, Opening winterwerk
	19.00 uur	Ds. J.A. Mol (Driesum)
3 okt.	09.30 uur	Ds. J. Hoekman (Urk)
	19.00 uur	Ds. J.F. Thangé (Sellingen)

BESTEMMING COLLECTEN

Tijdens de diensten wordt er niet gecollecteerd. Dit blijft voorlopig ook zo. Tenzij anders aangegeven zijn de collecten voor diaconie en kerkvoogdij. We hebben gemerkt dat de meeste gemeenteleden hun gaven voor de kerkvoogdij en de diaconie trouw overmaken. Dit wordt zeer gewaardeerd en we stellen het erg op prijs dat u dit blijft doen. De rekeningnummers staan op pagina 2 van Kerkneis.

De speciale collecten zijn o.a. voor de predikantsplaats en/of diaconale projecten.

5 sept.	Diaconiecollecte Project 10 27 : Hart voor Roma - Slowakije
12 sept.	Diaconiecollecte is avondmaalscollecte, bestemd voor de kerkvoogdij
19 sept.	Extra collecte voor de predikantsplaats
26 sept.	Start winterwerk: Diaconiecollecte voor het jeugdwerk in eigen gemeente

UIT DE PASTORIE

WAT ACHTER ONS LIGT

Als gezin zijn we teruggekomen van een heerlijke vakantie. We verbleven op twee plaatsen in Duitsland waar we hebben genoten van de bergachtige omgeving, de prachtige plaatsjes aan de Moezel, de rijke cultuur en natuurlijk van de rust en van elkaar. Het is een voorrecht om vakantie te mogen hebben. Dat werd ook wel weer duidelijk toen we zagen in wat voor ellende sommige andere mensen leven: in de puinhopen na een aardbeving in Haïti, in angst voor de oprukkende Taliban in Afghanistan, enzovoort. Wat hebben we het goed, en beseffen we het nog, of vinden we alles normaal? Dat is voor mij weleens beschamend. Paulus zegt in 1 Korinthe 4:7: 'Wat hebt u dat u niet hebt ontvangen?'

Het was heerlijk om drie weken afstand te nemen van het predikantswerk in de gemeente en echt tot rust te komen. Als je weggaat helpt dat ook om de dingen echt achter je te laten. Pas als je in de vakantie tot stilstand komt ga je je weer afvragen: waarom doe ik dit ook alweer? Wat is echt belangrijk, in het ambtelijk werk en persoonlijke leven? Wat is mijn roeping in de gemeente? Dat zijn vragen waar je in het dagelijkse drukke bestaan vaak veel te weinig aan toe komt. Misschien herkent u dat wel. Ik vond het mooi om te merken dat, richting het einde van de vakantie, het verlangen toenam om weer in de gemeente te zijn. Om op zondag weer de bekende gezichten voor me te zien en doordeweeks de mensen te ontmoeten.

Als u dit leest dan hebben we de eerste 'normale' weken al weer achter de rug. Weken met daarin meerdere bijzondere diensten. Allereerst natuurlijk de belijdenisdienst van Jan van der Wal op zondag 22 augustus. Eindelijk was het zover dat hij zijn jawoord mocht geven. Hij had ernaar uitgezien en het was een vreugdevol moment. Het is niet het eindpunt, maar juist een begin: 'welkom in de strijd' zeggen we daarom ook. Gelukkig mag je bij de Heere Jezus komen met de belijdenis 'ik geloof, Heere! Kom mijn ongelooft te hulp.'

Verder was het fijn om die avond aanwezig te mogen zijn bij het afscheid van collega M. van Heijningen in Dorkwerd. Met zijn preek over Psalm 150 wilde hij deze periode afsluiten in dankbaarheid en lof aan de Heere: 'Laat alles wat adem heeft de HEERE loven.' Namens de

gemeente van Dorkwerd, de Ring Ommelanden en de kring van predikanten in het Westerkwartier klonken woorden van waardering en dank voor de achterliggende twaalf jaar. Een week later was het wat mij betreft een nog meer bijzondere dag omdat ik samen met br. L. Blees uit Wouterswoude de bevestigingsdienst mocht leiden in de Ichthuskerk in Alblasserdam. Br. Blees zal D.V. ook de opvolger worden van ds. Van Heijningen in Dorkwerd en Wijnjewoude. We zijn dankbaar dat onze buurgemeente t.Z.t. weer een nieuwe voorganger mag ontvangen en hopen op goede contacten.

WAT VOOR ONS LIGT

In een vorig nummer van *Kerkneis* kondigde ik aan een korte serie preken te zullen houden over Genesis 1. Misschien was het u al opgevallen dat ik daar nog niet aan toe ben gekomen. Ik wilde namelijk graag de preken serie niet te ver uit elkaar plannen om de lijn vast te houden, maar ik merkte dat het preekrooster de achterliggende maanden behoorlijk vol stond met bijzondere diensten. Nu hoop ik het anders te doen. Omdat de meeste bijzondere diensten 's morgens zijn zal ik in de komende weken een aantal avonddiensten hierbij stilstaan. Op deze manier kan ik de serie toch binnen niet al te lange tijd houden. De HC-prediking onderbreek ik er dit najaar voor. Wat in het vat zit verzuurt niet, en ook de preken serie over Genesis 1 zal wel het karakter hebben van leerdienst.

De avonddienst heeft wel het nadeel dat niet heel de gemeente daar bij is. Voor sommigen omdat ze door (gezins)omstandigheden 's avonds niet kunnen komen, anderen omdat ze de gewoonte hebben alleen 's morgens naar de kerk te gaan. Eigenlijk zou ik juist iedereen willen oproepen deze diensten wel zoveel als mogelijk te bezoeken. Dit omdat het mijns inziens echt gaat om hele belangrijke en brandend actuele kwesties, waar we allemaal mee te maken hebben of krijgen, oud en jong. Denk aan schepping en evolutie, het huwelijk tussen man en vrouw en andere relaties, omgaan met de schepping. Stuk voor stuk onderwerpen die ons allemaal aangaan! Van harte welkom dus! Ik hoop u allen te ontmoeten.

Natuurlijk hopen we ook dat de plannen van het kabinet door kunnen gaan en 'de anderhalve-metersamenleving' binnenkort verleden tijd is. Het zal best wel even zoeken zijn hoe weer met elkaar om te gaan na zo'n lange tijd van afstand houden, maar ik hoop dat dit voor het kerkelijk leven mag betekenen dat alles weer door kan gaan zoals we het gewend waren. Wat zou het fijn zijn als we elkaar ook doordeweeks weer op allerlei plaatsen rondom Gods Woord kunnen ontmoeten. In ieder geval hopen we op 26 september samen het winterwerk te openen. De week ervoor, de 19^e, in de morgendienst, hopen we Floris Prins, zoon van Jeroen en Erika, te dopen. Een moment om naar uit te zien als gezin en als gemeente.

Dan nog een persoonlijke noot. Als u dit leest is Berdien al ruim 34 weken zwanger, en we leven als gezin steeds meer toe naar de geboorte van ons derde kindje. Dus hoe de komende weken een en ander zich ontwikkelt is best spannend. We bidden de Heere dat Hij op Zijn tijd nieuw leven wil geven in goede gezondheid.

KERKGANG

Tot slot wil ik u iets meegeven dat ik las. Collega Van Heijningen schreef dit in het kerkblad van de hervormde gemeente Dorkwerd en met zijn toestemming neem ik het hierbij over: 'Wat een vreugde is het om met elkaar samen de Heere te zoeken en te eren. Mag ik (jo)u die al langere tijd ontbreekt eens voorzichtig wat vragen? Wanneer is het moment aangebroken om weer aan te sluiten? Daarbij het advies: stel dat niet (te lang) uit. (...) Zo ervaar je weer iets van het samenzijn.

Onlangs hoorde ik het zo: wie een jaar niet sport, krijgt een buikje. Je levert in qua conditie. Wie een jaar lang de diensten niet bezoekt, verliest geestelijke conditie, voor je het weet, wordt de band met de gemeente en God losser. Dat wil je toch niet?

Geloof is gebaat bij ritme, relatie en ritueel. Ritme: Jezus Zelf had het nodig om wekelijks de synagoge te bezoeken (Lukas 4:16). Relatie: de gemeente is geamputeerd wanneer meerdere leden niet aanwezig zijn. We missen jullie. Ritueel: samen zingen, bidden en vieren gaat toch boven alleen achter je laptop?'

Tot zover het citaat. Ds. Van Heijningen schreef dit aan zijn gemeente maar het geldt natuurlijk ook voor ons. Ik ben dankbaar dat de meerderheid van de gemeente zich weer heeft laten zien in de diensten. Tegelijk zijn er ook die we nog missen. Of u/jij komt wel, maar minder dan vóór corona. De Heere roept ons! Zouden we bij Hem, in Zijn huis, niet veilig zijn, óók in tijden van corona? Ik hoop u allen binnenkort – uiteraard voor zover mogelijk – weer te ontmoeten!

(Jo)uw ds. M. Krooneman

‘ZO ZIJN ONZE MANIEREN’ (DEEL 6)

VOTUM EN GROET

Het is u ongetwijfeld vaak opgevallen dat de predikant tijdens het votum zijn handen vouwt, terwijl hij ze tijdens de groet juist opheft. Of het viel u niet op, omdat u uw ogen tijdens votum en groet gesloten houdt. Over het algemeen heeft geheel de gemeente inclusief voorganger tijdens het votum de ogen gesloten. Tijdens de groet is er een deel van de gemeente dat de ogen geopend heeft. Zelf doe ik dat ook omdat het letterlijk een groet betreft – en je groet elkaar terwijl je elkaar ziet.. In ieder geval heeft het verschil tussen votum en groet in houding van de handen alles te maken met de verschillende inhoud van deze twee onderdelen van de eredienst.

‘Votum’ is een Latijns woord en betekent zoiets als *uitspraak/oordeel*. Het gaat om de eerste woorden die de voorganger spreekt: ‘Onze hulp is in de Naam van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft, Die trouw houdt tot in eeuwigheid, en Die niet loslaat de werken van Zijn handen.’ De gemeente belijdt op deze manier de afhankelijkheid van de Heere, en dat geeft moed aan het begin van de dienst. Van Hem mogen we het verwachten, dat belooft wat voor de eredienst die op het punt van beginnen staat. De woorden van het votum zijn ontleend aan Psalm 124:8, Psalm 146:6 en Psalm 138:8.

Meteen op het votum (vaak met het woord ‘amen’ er tussen) volgt de groet. Het woord zegt al dat dit een groet is, en daarom heft de dominee zijn hand(en) op in een groetend gebaar richting de gemeente. Het is een groet van Godswegen, dezelfde als waar Paulus de christenen die zijn brieven lezen groet: ‘Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest.’ Zie Rom. 1:7; 1 Kor. 1:3; 2 Kor. 1:2; enz. Wat is het eigenlijk rijk dat meteen aan het begin van de eredienst de Heere ons zó rijk wil groeten: genade en vrede voor u, voor jou! Laten we die woorden horen alsof we dat voor het eerst doen. Echt een goed begin van de ontmoeting tussen God en Zijn gemeente.

Volgende keer: samenzang.

(Ik ontleen voor deze rubriek de nodige informatie aan een boekje dat verscheen onder redactie van P.J. Vergunst: *In de kerk, bij God. Aspecten van een reformatorische eredienst.*)

Ds. M.K.

VAN DE KERKENRAAD

JARIGEN

In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:

11 sept. dhr. R. Koopman, Oldehove

20 sept. dhr. J. Knol, Baflo

Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar!

WELKOM (1) – FAM. VAN DER WAL

Afgelopen maand werden twee gezinnen ingeschreven in onze gemeente. In de belijdenisdienst van Jan van der Wal mochten we zijn ouders Wim en Jannie en zijn zus Mariëlle verwelkomen. Ze komen over uit de gereformeerde kerk ‘De vaste Rots’ te Assen-Kornhorn. Het gezin Van der Wal leeft al meer dan twee jaar met onze gemeente mee en we zijn dankbaar dat ze nu officieel ingeschreven zijn. Ze wilden dit graag laten samenvallen met de belijdenisdienst van Jan. Gelukkig kon dat nu eindelijk na anderhalf jaar uitstel i.v.m. corona.

WELKOM (2) – FAM. VAN DER WIND

In dezelfde dienst werd ook de fam. Van der Wind welkom geheten. Marco en Rianne en hun kinderen Jolanda en Martijn wonen onze erediensten bij sinds een aantal maanden. Ze komen over uit de protestantse gemeente Kollum (wijkgemeente De Kandelaar). We hopen dat ze een goede ingang vinden binnen de gemeente ook nu het winterwerk weer begint binnenkort.

We wensen beide gezinnen een gezegende tijd binnen onze gemeente toe. Dat we samen gebouwd mogen worden als levende stenen op het fundament van Jezus Christus!

VACATURES KERKENRAAD

Eind dit jaar zijn vier broeders aftredend. De ouderlingen Feitsma en Wessels, ouderling-kerkrentmeester Telintel en diaken Meindertsma. De broeders Telintel en Meindertsma zijn herkiesbaar, en we zijn dankbaar dat zij hebben aangegeven zich herkiesbaar te stellen voor een tweede termijn. De broeders Feitsma en Wessels hebben drie termijnen van vier jaar gediend en zijn daardoor niet herkiesbaar. Om de pastorale zorg in zowel Noordhorn als Saaksum doorgang te kunnen laten vinden hopen we dat de twee vacatures voor ouderling vervuld mogen worden. Daarom worden alle belijdende leden opgeroepen om namen in te dienen. U kunt een naam per vacature inleveren; doet u dat schriftelijk en ondertekend bij onze scriba J.R. Feitsma. U hebt daarvoor de tijd tot D.V. 22 september 18.00 uur. Laten we ook in onze gebeden niet vergeten de Heere te bidden om wijsheid en Zijn leiding.

CATECHISATIES

Alle jeugd ouder dan 12 is ook dit winterseizoen weer uitgenodigd voor de catechisaties in De Wegwijzer. Ik zie ernaar uit om jullie weer te ontmoeten. De catechisaties vinden plaats op maandag- of dinsdagavond. Wil je je bij mij, ds. Krooneman, opgeven? Graag uiterlijk 14 september! Geef ook aan naar welke avond je voorkeur uitgaat, dan besluit ik na de aanmeldingen welke dag het wordt.

BELIJDENISCATECHISATIE

In het vorige nummer van *Kerkneis* schreef ik er al iets over: wil jij/wilt u belijdenis van het geloof afleggen? Of denk je over die mogelijkheid na? De HEERE is het toch waard om Zijn Naam te belijden? Wil je meer informatie, laat het dan gerust weten!

BIJBELKRING

Vorig seizoen hebben we elkaar maar een paar keer ontmoet op de Bijbelkring. We hopen dat het dit jaar anders gaat en we samen kunnen leren uit het Woord van God. Het zijn altijd zeer boeiende en bemoedigende avonden, dus ook als u/jij nog niet eerder (of lange tijd niet) bent geweest, van harte welkom! Het boekje *Uw dienaar luistert* van ds. W.J. Westland is nog wel verkrijgbaar. Op de eerste avond van het seizoen doen we bijbelstudie 6 uit dit boekje. Hierbij de data voor de Bijbelkring van dit seizoen, zodat u ze vast kunt noteren in uw agenda: 30-9 / 21-10 / 11-11 / 2-12 / 13-1 / 3-2 / 24-2 / 17-3 / 7-4 / 28-4 / 19-5.

AANMELDEN VOOR DE EREDIENSTEN NOORDHORN

De coronaregels zijn inmiddels sterk verruimd. De mondkapjes zijn niet meer verplicht en we mogen weer zingen. De maximum aantallen zijn vervallen, alleen de anderhalve meter afstand is nog van kracht. Voor ons kerkgebouw betekent dit dat er niet meer dan ca. 70 personen in de kerk passen. In de Wegwijzer maximaal 30 personen.

De aangemelde kerkgangers zijn ingedeeld in groepen en krijgen wekelijks bericht met de indeling voor de kerk en de Wegwijzer, waarbij er steeds wordt gerouleerd.

Wij vinden het fijn gemeenteleden en eventuele gasten weer te ontmoeten onder het Woord. De mogelijkheden hiertoe zijn echter niet onbeperkt omdat we nog steeds anderhalve meter afstand moeten houden.

Bent u geen lid van onze gemeente maar wilt u een eredienst bijwonen als gast dan kunt u zich daarvoor aanmelden. U kunt zich aanmelden via een mailtje naar:

eredienstnoordhorn@gmail.com

Vermeld het aantal personen waarmee u de dienst(en) hoopt te bezoeken.

(Wanneer mailen niet lukt kan het telefonisch bij br. R. Koopman: 0594-591410.)

Wie zich ziek voelt (of verkouden is) blijft volgens de richtlijnen van het RIVM thuis en iedereen houdt 1,5 meter afstand tot anderen, tenzij ze tot hetzelfde gezin behoren.

Alle maatregelen om vanwege corona alles in goede orde en veilig te laten verlopen, kunt u ook vinden op onze website.

KERKELIJKE STAND HERV. GEMEENTE NOORDHORN-SAAKSUM

Aantal belijdende leden: 176

Aantal doopleden: 106

Mutaties van 20 mei tot 25 augustus:

- Op 17 augustus is Douwina de Groot verhuisd naar Murlinckstraat 6, 9843 EV, Grijskerk.
- Van de Hervormde gemeente te Kollum kwamen over br. M.J. van der Wind, Stationsweg 5A, 9866 AG, Lutjegast en zijn echtgenote zr. A.M. van der Wind- Den Hertog. Ook hun kinderen Martijn en Jolanda schreven we in.
- Van de Gereformeerde kerk Assen/ Kornhorn "De vaste Rots" kwamen over br. W. van der Wal, en zijn echtgenote zr. J. van der Wal-Feenstra. Ook hun dochter Mariëlle schreven we in.

Met broedergroet, A.P. Verbree, ledenadministratie

COLLECTEN VAN DE DIACONIE

Ontvangen diaconie-collecten in juli en augustus van Noordhorn en Saaksum:

Collecten € 2822,50

Giften € 575,00

Gift € 3000,00 Waarvan € 1.000,00 overgemaakt aan de kerkvoogdij

Overgemaakt:

Deelgenoten Lichtendonk / Bosnië € 500,00

Project 10 27 GZB: Hart voor Roma / Slowakije € 350,00

GZB / Toerusting Indonesische kerk € 300,00

Namens de diaconie hartelijk dank, E. Meindersma, penningmeester

Toelichting speciale diaconiecollecten:

Hart voor Roma. Project 10 27 (diaconale programma van de GZB) (collecte 5 september).

Overall in Europa wonen Roma. Velen kijken op hen neer. De relatief kleine kerk in Slowakije wil er voor hen zijn en wil projecten voor hen opzetten, zoals voor hulp in dagelijks levensonderhoud, plekken van ontmoeting, dagopvang voor tienermoeders en kinderkampen. Hiervoor is een fonds in het leven geroepen waaruit deze en andere activiteiten gefinancierd kunnen worden.

Namens de diaconie van Noordhorn en Saaksum alvast hartelijk dank !

COLLECTEN VAN DE KERKVOOGDIJ

Kerkvoogdij-collecten van Noordhorn en Saaksum:

In de periode 28 juni t/m 31 augustus 2021 is aan giften en collecten ontvangen: € 9.631,50

Verantwoording contant ontvangen giften/bijdragen:

Via de kerkelijk ontvanger is een gift van € 500,00 ontvangen voor de kerkvoogdij

Via diaken E. Meindersma is een gift ontvangen van € 50,00 voor de predikantsplaats

Via diaken E. Meindersma is een gift ontvangen van € 10,00 voor de kerkvoogdij

Via ouderling R. van den Akker zijn giften ontvangen van € 50,00 en € 20,00 voor de kerkvoogdij

Via de Diaconie is een gift van € 1.000,00 ontvangen voor de kerkvoogdij

Via ouderling F. Wessels is een gift van € 30,00 ontvangen voor de predikantsplaats

Via ouderling F. Wessels is een gift van € 20,00 ontvangen voor Kerkneis

Namens het college van Kerkrentmeesters bedankt! Jan Geertsema

UIT DE GEMEENTE

HARTELIJK BEDANKT

Gemeente Noordhorn – Saaksum

Hierbij bedank ik iedereen van wie ik met mijn verjaardag een kaartje of telefoontje mocht ontvangen. Ook diegene die mij een kaartje stuurde met een bemoediging en vertroosting tijdens het rondgaan van het coronavirus, dat nog steeds moeilijk is.

Wij bidden om Gods nabijheid voor alle mensen.

Ook ben ik dankbaar dat ik zondags kan luisteren naar de kerkdiensten in Noordhorn.

Vriendelijke groeten uit Schotland van mevr. W. Hamelink en familie



DANKBETUIGING

Hartelijk bedankt voor alle lieve hulp, reacties en bloemen naar aanleiding van mijn val van de fiets. We zijn de gemeente dankbaar voor het medeleven.

Naar omstandigheden gaat het inmiddels goed.

Johanna en familie van der Veen, Niekerk

BERICHT VAN DE VROUWENVERENIGING “IN LIEFDE DIENENDE”

Nu de zomer ten einde loopt en we het verenigingswerk binnenkort weer opstarten willen we u alvast informeren over onze High Tea en de eerste verenigingsavond.

Gezellige middag met High Tea:

Op D.V. **donderdag 30 september vanaf 14.30 uur** bent u van harte welkom op onze High Tea en gezellige middag die gehouden wordt in de Wegwijzer, of bij mooi weer buiten. Einde van de middag is rond 17.00 uur.

Op deze middag worden alle vrouwen van de gemeente van harte uitgenodigd. Vanwege de voorbereidingen vragen we u zich aan te melden vóór donderdag 23 september bij een van onze bestuursleden. Mochten er onder u zijn die iets willen bakken of een hapje willen meebrengen dan horen we dit graag bij uw aanmelding vóór donderdag 23 september.



De eerste verenigingsavond:



Deze is gepland op **dinsdag 5 oktober**, aanvang **19.45 uur** in de Wegwijzer.

We willen dan beginnen met de bijbelstudie over het Koninkrijk van God, deel 1 uit het nieuwe bijbelstudie-

boek van 'Vrouw tot Vrouw'. (De inleiding hiervan kan erbij worden gelezen).

Bent u nog geen lid? We nodigen alle vrouwen, jong en oud, van onze gemeente uit om lidmaatschap van de vrouwenvereniging te overwegen. Kom gerust naar de High Tea of neem bij vragen contact op met een van onze bestuursleden.

Tjaarda Meindertsma (voorzitster), tel nr 233614

Eja Tempel (penningmeesteresse), tel nr 505108

Maria van Waarde (secretaresse), tel nr 505276

ROMMELMARKT 2021

Ook dit jaar hebben we besloten om de rommelmarkt niet door te laten gaan.

Dit i.v.m. het corona virus.

We hopen nu echt op 2022.

Met een hartelijke groet namens de rommelmarktcommissie,
Klaas Tempel

STARTWEEKEND 25 EN 26 SEPTEMBER

Op D.V. zaterdag 25 en zondag 26 september willen we als gemeente van Noordhorn en Saaksum een begin maken met ons kerkelijk seizoen.

In de openingsdienst van zondagmorgen hoopt ds. M. Krooneman voor te gaan. In deze dienst willen we stilstaan bij het jaarthema van de HGJB: Geloven is doen! aan de hand van Mattheüs 25:14-30.

Met dit thema gaan we ook zaterdag aan de slag. De middag begint voor iedereen (oud en jong) om **15.00 uur**. We gaan met elkaar fietsen. We fietsen 15 km met stops onderweg om opdrachten



voor kinderen en volwassenen te doen. Om **18.00 uur** hopen we met elkaar te eten. Na het eten hebben we nog een quiz. We houden rekening met de coronaregels. De avond eindigt om ongeveer 19.30 uur. We zouden het fijn vinden u en jullie deze middag te ontmoeten. Op pagina 12 van deze Kerkneis is een strookje waarmee je kunt opgeven. Er kan ook gekozen worden om vanaf 18.00 uur alleen aan het eten en de quiz deel te nemen. Het antwoordstrookje kan ingeleverd worden in de melkbus achter in de kerk, of bellen naar Cocky den Besten, tel. 06-42720966.



INGEKOMEN BERICHTEN

STUDIEAVOND DOOR DS. OSCAR LOHUIS (CHRISTENEN VOOR ISRAËL)

Op **donderdag 16 september** is er in Zuidhorn een studieavond met ds. Oscar Lohuis, werkzaam bij stichting Christenen voor Israël. Deze avond is georganiseerd door de Confessionele Beweging (voorheen CGB) regio Westerkwartier.

Het onderwerp waarover hij spreekt is: " Israël: strijd en overwinning "

De bijeenkomst vindt plaats in de kerkzaal van de Gastkerk, De Gast 58 A, 9801 AG Zuidhorn.

Aanvang om **20:00 uur**, zaal open vanaf 19.30 uur, toegang is gratis. Er is verkoop van producten uit Israël. Vanwege de coronacrisis volgen we de richtlijnen van het RIVM.

Aanmelden is verplicht en kan via cvi.nl/agenda of via tel. 033-2458824.

Thema

Al vanaf het prilste begin is het leven van Abraham, Isaak en Jacob, en hun nageslacht Israël, omgeven met strijd. Het woord strijd zit zelfs in de betekenis van de naam Israël: God strijdt met/voor hem. In het Oude Testament, rondom de geboorte en het leven van Jezus Christus, gedurende de kerkgeschiedenis en tot op heden heeft Israël altijd strijd gekend. Vandaag de dag openbaart die strijd zich opnieuw. Openbaring 12 laat ons zien dat hier een geestelijke strijd in de hemelse gewesten aan ten grondslag ligt. Er is een draak, de oude slang, die oorlog voert tegen de vrouw, omdat zij het Kind heeft voortgebracht. Maar Israël wordt door de Heere beschermd en het blijkt dat Israël niet te verslaan is. Net zo wordt er strijd gevoerd tegen de kerk, het lichaam van Christus, waarvan Hij ook gezegd heeft: de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Wat een bemoediging: strijd die door Gods genade altijd leidt tot overwinning.

Achtergrond spreker

Ds. Oscar Lohuis was in het verleden verbonden aan de baptistengemeenten in Meppel en Emmeloord. Vanaf 2007 is hij vrijgesteld om zich helemaal te geven aan de Woordverkondiging als rondreizende prediker, evangelist en Bijbelleraar. Lohuis spreekt regelmatig in kerken, hij verzorgt Bijbelstudies en schrijft columns in verschillende bladen. Lohuis: "De tijd waarin wij nu als Kerk van Jezus Christus leven vraagt om een serieuze overdenking van de plaats van Israël in Gods reddingsplan voor deze wereld."

H.J. Feitsma (secretaris Confessionele Beweging, regio Westerkwartier)

KRINGLOOPWINKEL IN GRONINGEN VOOR RED EEN KIND



Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede en verbindt hen met mensen in Nederland. Dat doen we al ruim 50 jaar. Dit werk kunnen we doen dankzij duizenden trouwe sponsors. Op onze website www.redeenkind.nl wordt een goed beeld gegeven van onze activiteiten.

In 2018 zijn we begonnen met het opzetten van kringloopwinkels, dit om op die manier ons werk beter bekend te maken en om inkomsten te verwerven ten bate van Red een Kind. Inmiddels zijn er al vier winkels van Red een Kind, t.w. Zwolle, Amersfoort, Groningen en Zwolle/Berkum. Onze kringloopwinkel is gevestigd aan de Energieweg 7 in Groningen, op het industrieterrein bij Vinkhuizen aan het Hoendiep tegenover de voormalige suikerfabriek.

Deze winkel waarin we kwalitatief goede tweedehandsgoederen verkopen wordt volledig gerund door vrijwilligers. De winkel heeft de naam Kringloop voor Red een Kind. We zijn geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Voor de verkoop hebben we natuurlijk veel spullen nodig. Wilt u nog bruikbare goed te verkopen spullen voor het goede doel aan ons afstaan dan worden wij daar heel blij van. Wij verkopen o.a. boeken, huisraad, decoratie en crea-spullen, klein meubelen, kleding, gereedschap etc. Meer informatie over wat wel en wat niet, kunt u ook vinden op de website <https://www.kringloopredeenkind.nl/groningen/>. Inbrengen van spullen kan op dit moment ook tijdens bovengenoemde openingstijden, alleen sluit de inbreng dan om 16.30 uur. Van te voren afspreken voor de inbreng is niet nodig.

We hebben al heel wat vrijwilligers maar er kunnen ook nog steeds meer medewerk(st)ers bij. We zoeken mensen die zich één of meer dagdelen per week of per 2 weken willen inzetten om deze winkel te runnen.

Heeft u altijd al een concrete bijdrage willen leveren aan ontwikkelingshulp? Dan bieden wij u op deze wijze de mogelijkheid om uw talenten hiervoor in te zetten. Wij zoeken:

- Aanstuurders die mee willen werken
- Winkelmedewerkers, zowel voor de verkoop als voor het sorteren van goederen
- Technische mensen voor onze werkplaats

Als u vragen heeft of u hebt belangstelling voor dit prachtig project, dan kunt u dat aangeven door een mailtje te sturen naar: groningen@kringloopredeenkind.nl of contact op te nemen met Adrie Poortman, tel. 06-10100028 of bellen met de kringloop tel. 050-8804621 tijdens de openingsuren. Voor vragen kunt u tevens contact opnemen met Gea Mulder, Noordhorn, tel. 0594-505622.

HGJB-KERSTCONFERENTIE 2021 'MEET ME'

Dit jaar is het thema van de HGJB-Kerstconferentie 'Meet Me'. Als er iets is waar we met elkaar naar verlangen, dan is het wel ontmoeting met elkaar. Écht ontmoeten, ontspannen en dat zonder afstand. Juist in deze tijd ontdekken we waarom ontmoeting zo belangrijk is.

In de samenkomsten en groeps gesprekken tijdens de conferentie gaat het over de ontmoetingen die Jezus had. Vanuit de evangeliën leren we dat een ontmoeting met Jezus mensen in beweging zet, dat Hij genezing en herstel brengt en dat harten veranderen door Zijn boodschap van genade en waarheid.

HGJB-Kerstconferentie - ontmoet God, ontmoet elkaar en ontmoet jezelf.

Kijk voor meer informatie op HGJB.nl/Kerstconferentie.



Voor alle onderstaande roosters geldt: als u niet kunt, wilt u dan onderling ruilen?

Oppas tijdens de ochtend erediensten : De crèche is uiteraard alleen bedoeld voor kinderen van de gezinnen die aan de beurt zijn om naar de kerk te gaan !!

OPPAS

5 sept.	mw. G. v. Gosliga	050-4032038	Lydian
12 sept.	mw. W. Fokkinga	06-20288090	Enzo
19 sept.	mw. B. Krooneman	06-11988368	Frances
26 sept.	mw. M. Rozema	050-4031843	Jorik
3 okt.	mw. C. Bos	0594-750885	Mariëlle

JEUGDOPPAS

DEURDIENST

5 sept.	dhr. H.J. Verkade	050-5566219	dhr. H.J. Verkade	050-5566219
12 sept.	mw. D. Hofman	0594-213717	mw. W. Schaap	0594-502276
19 sept.	mw. F. Verbree	0594-506075	mw. F. Verbree	0594-506075
26 sept.	mw. C. den Besten	0594-505035	mw. M. Bolt	0594-504885
3 okt.	mw. G. Zuidema	06-42377120	dhr. H.J. Verkade	050-5566219

EHBO

BLOEMENGROET

5 sept.	mw. P. Telintel	0594-853020
12 sept.	mw. M v. Waarde	0594-505276
19 sept.	mw. G. de Vries	06-13936588
26 sept.	mw. M. Buffinga	0594-699754
3 okt.	mw. G. v. Gosliga	050-4032038

AGENDA EN ACTIVITEITEN IN SEPTEMBER 2021

(Deze vinden plaats, afhankelijk van de geldende coronamaatregelen, in de 'Wegwijzer')

zaterdag	25 sept.	15.00 uur 18.00 uur	Gemeentedag, start fietstocht Vervolg gemeentedag, samen eten en quiz
woensdag	29 sept.	09.30 uur	Ochtendvrouwenkring (H 1 uit "God is groter dan je denkt")
donderdag	30 sept.	14.30 uur 20.00 uur	Vrouwenvereniging, gezellige middag met High Tea, alle vrouwen van de gemeente uitgenodigd Bijbelkring (Bijbelstudie 6)

VOLGENDE NUMMER VAN KERKNEIS:

De sluitingsdatum voor het oktober-nummer van Kerkneis is **Zaterdag 25 september 2021, uiterlijk 18.00 uur**. U kunt kopij inleveren bij de familie A. van Waarde, Boslaan 62, 9801 HH Zuidhorn (Email: mariavanwaarde@gmail.com).

Bijdragen na genoemde sluitingsdatum ontvangen, komen in een later nummer van Kerkneis.

OPGAVESTROOK GEMEENTEDAG ZATERDAG 25 SEPTEMBER

Naam:

Adres:

Geeft zich op: 0 Fietsen en eten

 0 Eten

U kunt deze strook in de melkbus achter in de kerk doen of geef je op bij Cocky den Besten, telefoon: 06 42720966

SAAKSUM

KERKDIENTEN SAAKSUM (hiervoor hoeft u zich niet van tevoren aan te melden)

5 sept.	09.30 uur	Evang. J. de Vries (Urk)
12 sept.	09.30 uur	Prop. E.C. de Waard (Driesum), Vorbereiding Heilig Avondmaal
19 sept.	09.30 uur	Ds. R.F. Mauritz (Lelystad), Bediening Heilig Avondmaal
26 sept.	09.30 uur	Ds. W. v.d. Wind (Onstwedde)
3 okt.	09.30 uur	Ds. N. Noorlander (Onstwedde)

BESTEMMING COLLECTEN

Tijdens de diensten wordt er niet gecollecteerd. Dit blijft voorlopig ook zo. Tenzij anders aangegeven zijn de collecten voor diaconie en kerkvoogdij. We hebben gemerkt dat de meeste gemeenteleden hun gaven voor de kerkvoogdij en de diaconie trouw overmaken. Dit wordt zeer gewaardeerd en we stellen het erg op prijs dat u dit blijft doen. De rekeningnummers staan op pagina 2 van Kerkneis.

De speciale collecten zijn o.a. voor de predikantsplaats en/of diaconale projecten.

5 sept.	Diaconiecollecte Project 10 27 : Hart voor Roma - Slowakije
12 sept.	Extra collecte voor de predikantsplaats
19 sept.	Diaconiecollecte is avondmaalscollecte bestemd voor de kerkvoogdij
26 sept.	Start winterwerk: Diaconiecollecte voor het jeugdwerk in eigen gemeente

VAN DE KERKENRAAD

Ontvangen Diaconie- en Kerkvoogdij-collecten van Noordhorn en Saaksum: Zie pagina 8.

JARIGEN

In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:

2 sept. mw. G. van Dijk-Homan, Ezinge

7 sept. mw. M.J. Burgler-Huizinga, Saaksum

Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar!

HUWELIJKSJUBILEUM (1)

Op 3 augustus jl. mocht het echtpaar P. Helmholt-Drijfhout hun 65-jarig huwelijk gedenken. Maar liefst vijftien jaar aan elkaar verbonden in het huwelijk, het zijn er maar weinigen die dat mee mogen maken. Wat een zegen om zolang door de Heere voor elkaar gespaard te zijn. Tegelijk is tegenspoed en verdriet het echtpaar Helmholt niet voorbij gegaan in hun huwelijksjaren. Op dit moment is de gezondheid van br. Helmholt zwak en is het voor zijn vrouw best zwaar hem elke dag te verzorgen, al doet ze het met liefde. We bidden het echtpaar Helmholt van harte Gods zegen toe voor de toekomst. Boven alles dat ze samen mogen weten geborgen te zijn in het bloed van de Heere Jezus Christus als verzoening van onze zonden. Dan zijn we veilig in tijd en eeuwigheid!



HUWELIJKSJUBILEUM (2)

Ook het echtpaar J. Stouwie-Guikema mocht in de achterliggende maand een huwelijksjubileum gedenken. Op 4 augustus waren zij 55 jaar met elkaar verbonden in het huwelijk. Opnieuw zeggen we: wat een lange tijd. Een heel leven samen! Hoogte- en dieptepunten hebben elkaar in al die jaren afgewisseld. Ook in de ouderdom mogen br. en zr. Stouwie voor elkaar tot een hand en een voet zijn. We hopen en bidden dat de Heere hen ook in de tijd die Hij hen nog samen wil geven, wil zegenen en nabij wil zijn. Dat ze samen mogen leven uit de enige troost in leven en sterven: het eigendom te zijn van de Heere Jezus Christus.

GROET

Ontvangt allen een hartelijke groet van uw kerkenraad.



BIJBELLEESROOSTER SEPTEMBER 2021

woensdag	1 september	Galaten 3:1-14	Tact?
donderdag	2 september	Galaten 3:15-29	Nalatenschap
vrijdag	3 september	Galaten 4:1-11	Rechten van het kind
zaterdag	4 september	Psalm 54	Gebed na verraad
zondag	5 september	Johannes 7:1-13	PR-strategie
maandag	6 september	Johannes 7:14-24	Wijsheid van boven
dinsdag	7 september	Johannes 7:25-36	Tijd en plaats
woensdag	8 september	Johannes 7:37-52	Wie is Jezus?
donderdag	9 september	Galaten 4:12-31	Volg het goede voorbeeld
vrijdag	10 september	Galaten 5:1-12	Scherpte
zaterdag	11 september	Galaten 5:13-26	Vruchtbaarheid
zondag	12 september	Galaten 6:1-18	Draagtijd
maandag	13 september	Psalm 92	Geniet van de rustdag
dinsdag	14 september	Spreuken 11:1-16	Eerlijk duurt het langst
woensdag	15 september	Spreuken 11:17-31	Positief of negatief
donderdag	16 september	Spreuken 12:1-12	Omgaan met kritiek
vrijdag	17 september	Spreuken 12:13-28	Verstandig of dwaas
zaterdag	18 september	Marcus 9:14-29	Geloofskracht
zondag	19 september	Marcus 9:30-41	Belangrijkheid
maandag	20 september	Marcus 9:42-50	Amputatie
dinsdag	21 september	Psalm 102:1-12	Noodkreet
woensdag	22 september	Psalm 102:13-29	Vertrouwen
donderdag	23 september	Spreuken 13:1-9	Leeflessen
vrijdag	24 september	Spreuken 13:10-25	Keuzemogelijkheden?
zaterdag	25 september	Psalm 62	Rustgevend
zondag	26 september	Efeziërs 4:1-16	Een geschenk uit de hemel
maandag	27 september	Efeziërs 4:17-24	Nieuwe wegen inslaan
dinsdag	28 september	Efeziërs 4:25-5:2	Maak Gods heilige Geest blij
woensdag	29 september	Efeziërs 5:3-20	'Er moet licht komen!'
donderdag	30 september	Spreuken 14:1-14	Wat is wijsheid?

Jeugdneis

September 2021

Hallo allemaal,

De vakantieperiode is weer achter de rug en misschien heb je al huiswerk mee. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of je nog om je heen hebt gekeken en je verwonderd hebt over Gods schepping in je vakantie? Wat heb je allemaal ontdekt met in je achterhoofd het lied : 'Alles heeft de Heere God gemaakt'... ? Eerder deze week zag ik een mooie regenboog. Je zag de donkere wolken en de zon. De zin: 'Bij U, Heer, is de levensbron; Uw licht doet klaarder dan de zon!' kwam boven... Ja misschien klinkt je dit wel bekend in de oren. Dit is een regel uit de bekende psalm 36:3. Zoek hem maar eens op. Zo komt in veel psalmen ook de zon voor. En daar gaat deze puzzel dit keer ook over.



Puzzel

Hieronder allemaal psalmen waar het woord **zon** in voorkomt. Vul het ontbrekende woord in op de stippellijn. Er blijft 1 over. Welk is dat? Mail dit naar jeugdneisnoordhorn@gmail.com en ontvang een boekenbon als je 5 puzzels goed hebt!

Groetjes van Alexandra

Woorden: handvol / dag / stem / licht / glansrijk / gouden / God loven /
klaarder / gezag / oosten / maan /

Psalm 50:1 der goden God verheft zijn met macht en roept deez' aard,
vanwaar de zon met pracht
Psalm 104:10 de zon weet waar zij schuil moet gaan
Psalm 72:8 is op het land eenkoren, gekoesterd door de zon
Psalm 121:3 en u ter schaduw strekt, de maan bij nacht, de zon bij
Psalm 72:9 het nageslachtzijn grootheid zingen, zolang het zon..... schijn.
Psalm 36:3 Bij U Heer, is de levensbron; uw licht doetdan de zon
Psalm 148:1 Looft, held're sterren, en zon
Psalm 113:2 Van waar de zon in 'tstraalt tot waar z' in 't westen nederdaalt.
Psalm 136: 8 Aan de zon schonk Gods d' opperheerschappij bij dag
Psalm 89:15 Zo duurzaam als de zon, zoals haar stralen.

Oplossing: _____

Succes!



Oplossing puzzel juli/augustus 2021: In Gods Hand.

Zing maar mee: Psalm 113: 2



Van waar de zon in 't oosten straalt
tot waar z'in 't westen nederdaalt
Zij 's Heren name lof gegeven.
De Heer is boven 't heidendom;
zijn heerlijkheid, bekend alom,
is boven zon en maan verheven



- | | |
|-----------------|----------------|
| 1 = donkergroen | 6 = rose |
| 2 = lichtgroen | 7 = paars |
| 3 = bruin | 8 = huidskleur |
| 4 = donkerblauw | 9 = geel |
| 5 = lichtblauw | |

