

KERK NEIS

Hervormde Streekgemeente
Noordhorn - Saaksum

April 2019

41^e Jaargang, nr. 4

NOORDHORN

SAAKSUM

CONTACTPERSONEN EN ALGEMENE INFORMATIE

Predikant Noordhorn/ Saaksum: Ds. M. Krooneman, Oosterweg 11, 9804 PP Noordhorn
Telefoon: 0594-52 88 91
Email: predikantnoordhorn@gmail.com

NOORDHORN

Scriba (contactpersoon): ouderling J.R. Feitsma, Heereburen 2, 9884 TC Niehove
Telefoon: 0594-50 21 80
Email: scribanoordhorn@gmail.com

Kerkelijk Bureau: dhr. A.P. Verbree, Kruiser 8, 9801 RD Zuidhorn
* Ledenadministratie: Telefoon: 0594-50 60 75
Email: nohosaak@gmail.com

Kerkvoogdij:
* Ouderling-kerkrentmeester: dhr. W. Telintel, Havenstraat 8, 9842 PN Niezijl
Telefoon: 0594-85 30 20 / Email: wimtelintel@gmail.com

* Kerkelijk ontvanger:
(ook voor collectebonnen) dhr. J.F. Geertsema, Hamsterpad 1/a,
9804 PZ Noordhorn, Telefoon: 0594-50 46 74
bestellen collectebonnen via: collectebonnen@ziggo.nl

* Bank- /gironummer kerk: Banknummer NL70 RABO 03758 29660
Gironummer NL33 INGB 0000 895 706

Diaconie:

* Secretaris: diaken H.M. Bos, Aalsumerweg 8, 9883 TA Oldehove
(ook voor kerkradio/CD's) Telefoon: 06-13387436

* Penningmeester: diaken E. Meindertsma, Klinckemalaan 16,
9801 CB Zuidhorn. Telefoon: 0594-23 36 14

* Autodienst / Bloemendienst: diaken K. Tempel, Telefoon: 0594-50 51 08
* Email diaconie: diaconienoordhorn@gmail.com

* Banknummer diaconie: NL72 RABO 03758 04404

SAAKSUM

Kerkenraad: ouderling F. Wessels, Englumstr. 18,
9883 PE Oldehove. Telefoon: 0594-59 14 26
Email: frits.wessels@home.nl

Diaconie: diaken K. Tempel, Hamsterpad 3, 9804 PZ Noordhorn
Telefoon: 0594-50 51 08 Email: ktempel@ziggo.nl

* Banknummer kerk: NL70 RABO 03758 29660, *let op nieuw bankrekeningnr.*

Stichting tot behoud van de Ned. Herv. Kerk Noordhorn

* Contactpersoon: dhr. W. Telintel, Havenstraat 8, 9842 PN Niezijl
Telefoon: 0594-853020 / Email: wimtelintel@gmail.com

* Banknummer Stichting: NL51 RABO 03758 58423

Website: www.hervormdnoordhorn.nl

Kerkdienst via internet: kerkdienstgemist.nl (zowel 'live' als achteraf te beluisteren)

Redactie-adres 'Kerkneis': fam. A. van Waarde, Boslaan 62, 9801 HH Zuidhorn
E-mail: mariavanwaarde@gmail.com

Dit nummer van Kerkneis wordt u gratis verstrekt. U kunt een **gift** overmaken op het bank- /gironummer van de kerk, onder vermelding van 'gift Kerkneis'.

MEDITATIE

‘Mogen goedertierenheid en trouw jou niet verlaten. Bind ze om je hals, schrijf ze op de tafel van je hart, vind gunst en goed verstand in de ogen van God en mens.’

Spreuken 3: 3-4

Wat is nu echt belangrijk in het leven? Daar kun je heel verschillend over denken. Maar datgene dat voor jou zo belangrijk is, dat wilt u ook aan anderen meegeven. Ouders die hun kinderen meegeven: denk erom, zorg ervoor dat je deze wijze les nooit vergeet in je leven... en dan komt er iets dat pa of ma zelf door schade en schande heeft geleerd en zijn/haar kind niet wil onthouden op diens verdere levensweg.

Wat waren de dingen die u vanuit uw jeugd meekreeg? En welke dingen geeft u uw kinderen, als u ze hebt, mee voor de toekomst, voor hun hele leven? Als je vandaag je oor te luister legt in de media gaat het vooral om zelfstandigheid. Kinderen moeten zelfstandig worden, op eigen benen kunnen staan. En dat is natuurlijk ook een heel belangrijk doel van de opvoeding. Daarnaast gaat het om voor jezelf opkomen, je kwaliteiten benutten. Kruij vooral niet in je schulp maar zorg dat je er staat!

Zonder nu bovenstaande dingen te willen afschrijven, moeten we toch eens goed luisteren naar wat Salomo eigenlijk aan zijn kinderen meegeeft. Aan zijn kinderen ja, want ook hoofdstuk 2 begint weer met de aanhef ‘mijn zoon’. Salomo geeft zijn zoon ook iets mee, twee dingen eigenlijk: ‘Mogen *goedertierenheid en trouw* jou niet verlaten...’ Hé, dat is mooi! Goedertierenheid en trouw, daarvan zegt Salomo: neem dat mee, zorg dat je die niet kwijt raakt. Sterker nog: ‘Bind ze om je hals, schrijf ze op de tafel van je hart!’ Iedereen begrijpt: iets dat je om je hals hebt kun je onmogelijk kwijt raken. En op de tafel van je hart schrijven, dat betekent: prent het je goed in, vergeet het niet, sluit deze wijze raad in je hart!

Dit is van levensbelang, anders had de wijze Salomo er vast niet zo nadrukkelijk op gewezen. Bij alles wat je doet, zorg dat je *goedertierenheid en trouw* niet kwijt raakt! Wat een prachtige woorden zijn dat. Goedertierenheid betekent *voortdurende goedheid, volhoudende liefde*. Liefde die geen bevlieging is, goedheid die er niet alleen is als het mij uitkomt, maar liefde en goedheid voor die ander in alle omstandigheden, wanneer ook maar. En trouw, dat heeft ook alles met volhouden te maken. Trouw is vandaag een moeilijk woord geworden. Ik denk dat er weinig ouders zijn die zeggen: ik geef mijn kind vooral mee dat het trouw moet zijn. Trouw zijn we zelf ook steeds minder: trouw in de kerk, trouw in ons huwelijk, enzovoort. Ontrouw zit in de lucht.

Salomo geeft ons daarom vandaag een zeer actuele raad mee: wees goedertieren en wees trouw. En weet u wat zo mooi is? Dit zijn bij uitstek woorden die vaak voor de HEERE worden gebruikt. Als het gaat om wie Hij is, dan gebruikt het Oude Testament heel vaak juist deze combinatie: goedertierenheid en trouw. Mozes roept de HEERE toe in Exodus 34:6: ‘HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en *rijk aan goedertierenheid en trouw.*’ Als het om goedertierenheid en trouw gaat moeten we dus allereerst bij Hem zijn!

Dat is een troost voor ons vandaag. En tegelijk een aansporing. Want als ik heel eerlijk ben, dan ben ik vaak niet zo goedertieren. Dan zoek ik vaak het goede voor mezelf, niet voor die ander. En trouw, dat zit er bij mij van nature ook niet zo in. Bij u wel?! Als ik m’n zin doe, dan ben ik op allerlei vlakken al snel ontrouw. Maar nu mag ik weten dat de Heere onze God volmaakt goedertieren en trouw is. En nu mag ik bidden om Zijn Heilige Geest. Dat die Geest mij steeds meer op Hem laat lijken. Dat ik Zijn beeld mag laten zien aan anderen op de aarde. Steeds meer lijken op God de Vader en op de Heere Jezus. De Heiland was goedertieren en trouw tot in de dood. Dan bid ik met de Avondzang: ‘O Zoon, maak mij Uw beeld gelijk!’

Ds. M. Krooneman

KERKDIENTEN NOORDHORN

7 april	09.30 uur	Ds. M. Krooneman, <i>waarna koffiedrinken in de Wegwijzer</i>
	19.00 uur	Dhr. L. Blees (Damwoude), <i>waarna gebedskring in de kerk</i>
14 april	09.30 uur	Ds. M. Krooneman, Vorbereiding Heilig Avondmaal
	19.00 uur	Ds. J. Harteman (Kampen)
19 april	19.30 uur	Ds. M. Krooneman, Goede Vrijdag, Bediening Heilig Avondmaal
21 april	09.30 uur	Ds. M. Krooneman, 1^e Paasdag
	19.00 uur	Ds. K.H. Bogerd (Wouterswoude)
22 april	09.30 uur	Ds. M. Krooneman, 2^e Paasdag, Zangdienst
28 april	09.30 uur	Prop. F. Pierik ('t Harde)
	19.00 uur	Ds. J.A. Mol (Driesum)
5 mei	09.30 uur	Dhr. M. van Heiningen (Dorkwerd), <i>waarna koffiedrinken in de Wegwijzer</i>
	19.00 uur	Ds. M. Krooneman

BESTEMMING COLLECTEN

Iedere zondag vinden er 2 collecten plaats tijdens de dienst voor achtereenvolgens de diaconie en de kerkvoogdij, gevolgd door een collecte voor de kerkvoogdij bij de uitgang.

Op de volgende dagen heeft de collecte een speciale bestemming:

19 april	Diaconie-avondmaalscollecte voor noodhulp in Zuidelijk Afrika
28 april	Extra collecte voor instandhouding van de predikantsplaats
5 mei	Diaconiecollecte voor Jemen via Project 10 27

UIT DE PASTORIE

Als u dit leest wonen wij al 3 maanden in Noordhorn. Wat gaat de tijd snel, zeggen wij hier in de pastorie wel tegen elkaar. En we zijn nog steeds erg dankbaar voor het vele dat we ontvangen hebben van u en jou. We genieten elke dag van de fantastische pastorie, waar alle leefruimte is maar ook een heerlijke werkplek. En we zijn dankbaar voor de contacten die we met de gemeente tot nu toe mochten opdoen. Hoogtepunten zijn voor mij toch wel de wekelijkse erediensten. Als kandidaat/proponent preek je zondag aan zondag op verschillende plekken. Het is dan wel eens jammer dat je je boodschap brengt, en vervolgens de mensen niet weer ziet en dus ook geen reacties op de verkondiging kunt beluisteren. Het mooie aan het voorgaan in Noordhorn en Saaksum vind ik dat ik u steeds beter leer kennen, en als we elkaar door de week dan hier of daar ontmoeten hoor ik ook wel eens wat terug over wat de prediking gedaan heeft. Ik zou u ook van harte willen aanmoedigen te reageren als u daar behoefte aan heeft! Mijn contactgegevens staan in elke Kerkneis vermeld.

Trouwens, over mijn contactgegevens: om privé- en zakelijke mail wat te scheiden maakte ik een mailadres aan: predikantnoordhorn@gmail.com. Iemand wees mij erop dat daar de naam van Saaksum in ontbreekt. Dat heeft eigenlijk alleen als reden dat het dan wel een heel lange en moeilijke naam wordt voor een mailadres. Maar ik hecht eraan hier toch nadrukkelijk te stellen dat Saaksum geen ondergeschoven kindje is! Inmiddels ben ik al bij verschillende 'Saaksumers' (alhoewel maar weinig kerkelijke Saaksumers ook echte Saaksumers zijn) geweest. Het mooie van het kleinschalige van Saaksum is dat het bijna een huiskamergevoel geeft: in een kleine kring rondom het Woord van God.

BIJ DE DIENSTEN

In de komende weken staan er de nodige extra diensten op het programma. Iemand merkte op dat ik de achterliggende periode wat weinig in de ochtenddiensten vooringing. Dat is niet bewust zo gepland, en in april zal het juist andersom zijn. 3 van de 4 morgendiensten hoop ik D.V. zelf te leiden, terwijl ik er de hele maand 's avonds niet ben (dus de leerdiensten liggen even stil).

Het verschilt dus nogal eens wanneer ik er zelf ben, en daar komt bij dat ik als beginnend predikant de eerste maanden een gedeeltelijke vrijstelling heb waardoor ik nooit twee diensten in de eigen gemeente hoef te leiden op één zondag. Dat zal echter ook snel veranderen en dan ontmoeten we elkaar wat vaker onder het Woord. Gelukkig hangt de verkondiging van het Woord niet af van wie het brengt. Ook onder gastpredikanten kan het Woord onze harten raken en levens veranderen.

In de morgendiensten in Noordhorn zullen we de komende weken verder lezen in het Johannesevangelie, en ondertussen komen we wel heel dicht bij het kruis van de Heere Jezus Christus. De lijdensweek zal voor mij een bijzondere zijn dit jaar omdat ik voor het eerst het Heilig Avondmaal mag bedienen, en ook nog eens twee avonden achter elkaar: op witte donderdagavond in Saaksum en op goede vrijdagavond in Noordhorn. Omdat het de eerste keer is zal het voor mij wel spannend zijn. Tegelijk is er vooral een uitzien om de dood van de Heere te gedenken, en wat is een mooier moment hiervoor dan op deze dagen? Ik ben met die gewoonte niet vertrouwd maar vind het heel mooi om juist in de lijdensweek het lijden van de Heiland te gedenken, niet alleen door het Woord (dat ook, uiteraard), maar ook bij brood en beker. Voor nu wens ik u allen gezegende diensten toe op weg naar Pasen!

Hartelijke groet,
MK

(P.S. ik onderteken met dezelfde initialen als uw vorige predikant. Wat dat betreft is er – zoals oud. Top in zijn toespraak voorafgaande aan de intrededienst al aangaf – weinig veranderd...)

VAN DE KERKENRAAD

OVERLEDEN

In de achterliggende maand overleden in een paar dagen twee zusters van de gemeente.

Op woensdag 13 maart overleed in de leeftijd van 92 jaar zr. Foekje Geertsema-Hazenberg, laatst gewoond hebbend in het Zonnehuis in Zuidhorn. Op maandag 18 maart hebben we in een dienst van Woord en Gebed afscheid van haar genomen, waarna we haar lichaam aan de aarde toevertrouwden. Hoewel ik zr. Geertsema niet heb gekend was het goed om via haar dochter en kleinzoons een beeld van moeder en oma te krijgen. We wensen zr. Geke Geertsema, en ook haar kinderen en kleinkinderen, Gods troost en kracht toe in het verlies van hun moeder en oma.

Op zondag 17 maart overleed zr. Aaltje Dijkstra-Steegstra in de leeftijd van 98 jaar, laatst gewoond hebbend in verpleeghuis Winkheem in Winsum. Vrijdag 22 maart vond in de dorpskerk van Zuidhorn een dienst van Woord en Gebed plaats geheel verzorgd door de familie. Daarna is zr. Dijkstra begraven in Zuidhorn, waar ze jaren heeft gewoond. We bidden ook de gehele familie Dijkstra Gods kracht en nabijheid toe.

ZIEKTE EN ZORG

Br. L. Rodenhuis heeft last van oogproblemen. Zijn zicht is afgenomen i.v.m. een spiertje dat niet meer goed werkt. We hopen dat het zich weer wat herstelt en zijn zicht toeneemt, maar het is op dit moment nog afwachten.

WELKOM

We heten in onze gemeente welkom dhr. Lykele Zwartenkot. In het verleden was br. Zwartenkot jarenlang betrokken bij de hervormde evangelisatie van Leek, waar ik hem al eens mocht ontmoeten toen ik daar voorging. Nu deze evangelisatie helaas moest worden opgeheven is het goed dat br. Zwartenkot in ons midden een nieuw geestelijk thuis gevonden heeft. Laten we hem ontvangen als een broeder, in liefde en gastvrijheid. We wensen hem toe dat hij onder het Woord de zegen van de HEERE mag ontvangen.

WIJN EN DRUIVENSAP

Bij de kerkenraad is er een verzoek binnengekomen van een gemeentelid van Noordhorn dat i.p.v. wijn bij het Heilig Avondmaal liever druivensap zou willen nuttigen. Hoewel het nuttigen van wijn sinds de instelling van het Avondmaal door de Heere Jezus de standaard is, willen we daar in specifieke gevallen een uitzondering op maken als het voor iemand om persoonlijke redenen niet mogelijk of niet wenselijk is om wijn te nuttigen. Bij de volgende avondmaalsviering in Noordhorn zal er een kleine beker zijn met daarin druivensap, naast de gebruikelijke bekertjes met wijn. Mochten er gemeenteleden zijn die om bepaalde redenen liever druivensap drinken, laten die zich dan melden bij de predikant of hun wijkouderling.



LEDENADMINISTRATIE

Deze maand is de laatste keer dat u in Kerkneis de naam vindt van br. L. Rodenhuis als ledenadministrateur van onze gemeente. Hij draagt het stokje over aan br. A. Verbree.

Broeder Rodenhuis heeft vele jaren dit werk mogen doen, en dat met een grote nauwgezetheid.

Als kerkenraad zijn we hem daar zeer dankbaar voor, en wij willen dat via deze weg ook in Kerkneis graag laten blijken.

JARIGEN

In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:

16 april dhr. R.G.Grashuis

23 april dhr. A.J. Ritzema

26 april dhr. S.B. de Boer

Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar!

COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE DIACONIE

24 februari	€ 140,40	
3 maart	€ 143,08	
10 maart	€ 180,26	GZB collecte voor Rwanda
17 maart	€ 152,87	
24 maart	<u>€ 153,00</u>	
Totaal	€ 769,61	

Namens de diaconie hartelijk dank, E. Meindersma, penningmeester

Toelichting diaconiecollecte:

Op **Goede Vrijdag** is de diaconie-avondmaalscollecte bestemd voor noodhulp in het zuiden van Afrika. De omvang van de natuurramp in dit gebied wordt steeds duidelijker en groter. Meer dan 1.850.000 mensen zijn getroffen door orkaan Idai. Het dodental blijft oplopen. President Filipe Nyusi van Mozambique schat dat er meer dan duizend mensen zijn omgekomen in Mozambique, Malawi en Zimbabwe. De afgelopen weken stond voor veel mensen in het teken van overleven. Dagenlang bivakkeerden ze op daken en in bomen. Vaak zonder voedsel en veilig drinkwater. Omdat watervoorzieningen zijn aangetast, is de kans op uitbraak van ziektes nu erg groot. De eerste gevallen van cholera zijn al gemeld. Er is snel behoefte aan voedsel en schoon drinkwater. Het Christelijk Noodhulpcluster (Dorcas, EO Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA) is aanwezig in het getroffen gebied. De eerste

noodhulpwerkzaamheden zijn al gestart, waaronder het herstel van watervoorzieningen en het uitdelen van waterfilters, voedselhulp, installeren van noodtoiletten en het geven van voorlichting op het gebied van hygiëne. Ook treffen we voorbereidingen voor de wederopbouw wanneer het water weer gezakt is. Meer informatie op www.christelijknoodhulpcluster.nl

Op **zondag 5 mei** (Bevrijdingsdag) vraagt Project 10 27 uw aandacht voor mensen die gebukt gaan onder het aanhoudende geweld in Jemen. In Jemen vindt op dit moment de grootste humanitaire crisis ter wereld plaats. Door het aanhoudende conflict wordt het land geteisterd door armoede en geweld. Ruim 75% van de bevolking heeft voedselhulp nodig. Veel mensen zijn ondervoed en elke dag sterven er veel kinderen door gebrek aan eten.

Voedselhulp is van zeer groot belang. De partnerorganisatie van de GZB weet via haar eigen netwerk voedselhulp op de juiste plaats te brengen. Zij kent de (on)mogelijkheden ter plekke.

COLLECTEN EN BERICHT VAN DE KERKVOOGDIJ

3 maart	€ 268,92	
10 maart	€ 278,14	
13 maart	€ 3.336,60	Biddag
17 maart	€ 304,75	
24 maart	€ 379,12	
31 maart	<u>€ 490,82</u>	
Totaal	€ 4.188,41	

Via de collectezak van 24 maart een gift van € 400,00 voor de kerkvoogdij.

Hartelijk dank namens het college van Kerkrentmeesters, Jan Geertsema, kerkelijk ontvanger

Collectebonnen:

Collectebonnen bestellen: collectebonnen@ziggo.nl

Collectebonnen in waarden van € 0,50, € 1,00, € 1,50 en € 2,00

Op vellen van 40 stuks resp. € 20,00, € 40,00, € 60,00 en € 80,00

UIT DE GEMEENTE

GESPRESKRING

Het is al wel 20 jaar de gewoonte, tegen het eind van het winterseizoen een gezamenlijke bijbelstudie-avond te hebben met zowel leden van onze gemeente als leden van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Zuidhorn. Het ene jaar gebeurt dit in De Wegwijzer, het andere in De Rank. Dit jaar is De Wegwijzer aan de beurt: onze Gesprekskring organiseert deze avond op **woensdag 10 April, vanaf 20.00 uur**. U bent van harte welkom, uiteraard geldt dit voor iedereen, ook als u gewoonlijk niet aan de gesprekskring deelneemt.

We hopen deze avond na te denken over "Missionair gemeente zijn", en we gebruiken daarbij als leidraad het Hogepriesterlijk Gebed uit Johannes 17, in het bijzonder de woorden: "*Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden*".

We hopen velen van u op deze avond te begroeten!

PAASMIDDAG OUDEREN NOORDHORN EN SAAKSUM



We hopen de Paasmiddag te houden op **donderdag 11 April om 15.30 uur** in de "Wegwijzer" te Noordhorn. We volgen de liturgie, Ds. M. Krooneman houdt de meditatie, er is tijd voor ontmoeting en aan het eind van de middag volgt de broodmaaltijd.

U bent van harte welkom op deze middag. Opgave kan bij mw. A. Kiekebeld tel. 0594- 507012.

De Damesbezoekgroep

Morgen

“Morgen, is voor ons verborgen
Is het vreugd of ongeval,
ach wij weten niet met al
wat de dag van morgen geven
of wat hij ons nemen zal”

12-10-2018 overkwam
ons bij Kolham
een ernstig auto-ongeluk
De 22-jarige Tom,
kwam om.

Voor de nabestaanden een enorm gemis,
nu hij, zo jong nog, ineens er niet meer is.
Voor hem een onbekende weg en bocht
na een recht stuk
Kwam in de berm, op verkeerde weghelft,
nadat zijn stuur-correctie verkeerd uitpakt
als in een geeuw
zoals een meeuw
ineens tegen je auto aan klapt
en de ravage die er dan in hakt !

De getuigen die achter ons reden
hielpen eerst m'n gewonde zus en zwager eruit
Al een wonder op zich, vanwege zwaar beschadigde deuren en voorruit.
Maar bijzonder was, dat zij meteen om 'leven' voor mij hebben gebeden.
Velen hebben dit in Grijpskerker en Noordhorner kerk gedaan.
God heeft mij door IC en traumaperiode in UMCG heen, in alles bijgestaan.
Daarna naar revalidatiecentrum Maartenshof gegaan.
Na 3 maanden revalideren
ben ik vanaf 20-02 met hulp van fysio, het weer thuis aan het proberen.
Mijn ledematen o.a. nog beter te laten functioneren.

Wil iedereen bedanken,
die mij ging opbeuren.
Kinderen van de kerk die voor mij gingen kleuren
Collega's van afdeling revalidatie van Zonnehuisgroep Noord,
het dorp en de kerk
maakten in woord en daad werk
om in welke vorm dan ook mee te leven,
Dankbaar ben ik, dat God mij dit alles heeft gegeven.

“Morgen, is voor ons verborgen,
Morgen, dat weet God alleen “
Hij is erbij,
helpt mij
door het verdere herstel heen.

Douwina de Groot
Grijpskerk

NIEUWS VAN DE ZONDAGSSCHOOL

Als ik dit schrijf, zijn we met de kinderen bezig met de vertellingen over de lijdensstijd. We zijn begonnen met hoe Jezus door de mensen is binnengehaald als een Koning. Een lied wat er goed bij past en de kinderen enthousiast hebben gezongen is 'Hosanna, hosanna, we maken een rij'. Daarna gingen de vertellingen over de voetwassing; de paasmaaltijd; het verraad van Judas en als u dit leest hebben de kinderen de vertelling over de verloochening van Petrus gehoord. Hierna volgen nog de vertellingen over Jezus voor Pilatus, de kruisiging en begrafenis. De kinderen horen dat Jezus deze weg moest gaan, omdat Hij zoveel van ons hield.



Tijdens de vertelling over de paasmaaltijd hebben we wijn en brood meegenomen en laten zien wat er gebeurt als je het brood breekt en dat zo het lichaam van Jezus werd gebroken. En laten zien waar de wijn op lijkt, namelijk op het bloed dat Jezus heeft vergoten voor al onze zonden. Dit heeft wel indruk gemaakt op de kinderen. Op zondag 14 april krijgen we een bezoekje van dhr. K. Tempel en dan neemt hij het avondmaalservies mee en zal hij hierover vertellen.

Zondag 21 april is het eerste Paasdag en zijn de kinderen vrij van de zondagsschool. Hierna zullen we nog één keer zondagsschool hebben en horen dat Jezus is opgestaan uit het graf. De weg naar God is open.

Natuurlijk hebben we dit jaar ook weer een uitje. Meer informatie over waar en wanneer volgt nog. Op zondag 26 mei zal de afsluiting van het winterwerk in de morgendienst worden gehouden. De zondagsschool zal een aantal liederen zingen. Hierover hoort u en jij later nog meer.

Met de oudste groep van de zondagsschool werken we uit de basicsbijbel van de NBG.

We begonnen dit nieuwe jaar met het vertellen over:

Jezus in de tempel; Jezus en de duivel; Jezus in Nazareth; Jezus met gasten op de bruiloft.

In februari gingen de verhalen over het OT:

Mozes geboren; God vertelt Zijn naam aan Mozes; De tien straffen; Het volk gaat door de zee.

In maart gaan we weer naar het nieuwe testament en dan werken we naar Pasen toe.

We beginnen met: God is koning; Jezus gaat naar Jeruzalem; Jezus jaagt de handelaars de tempel uit; Jezus deelt brood en wijn.

Bij deze onderwerpen doen we de laatste half uur een verwerking bij het onderwerp. Er is altijd een tekstje bij en die geven we mee. Ze hebben schatkisten geverfd en daar kunnen ze in. Zo proberen we elke keer een creatieve verwerking te doen. We hebben niet zoveel kinderen op deze groep. Momenteel 4 kinderen waarvan er straks twee ons gaan verlaten.

We hebben altijd een goed uur samen.

Wilt u meer weten dan bent u altijd welkom bij ons.

Met vriendelijke groet, de leiding van de zondagsschool



VAKANTIEBIJBELWEEK

Tijdens de laatste vergadering van de jeugdraad is ter tafel gekomen dat wij het mooi zouden vinden om vakantiebijbeldagen te houden voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar in Noordhorn en omgeving. De kinderen vertellen over wie Jezus is en wie Hij voor hen wil zijn.

We zijn onlangs als 'kernteam' voor het eerst bij elkaar gekomen. Hierin zitten Petra Telintel, Tjaarda Meindertsma, Maria Rozema, Corina Bos en Hennie Kleefman.

We willen gaan werken aan de hand van het thema van de VakantieBijbelWeekmap van de HGJB. Het thema dit jaar is 'Schatrijk'. Een prachtig thema, waarmee wij veel aangereikt krijgen om het Evangelie dicht bij de kinderen te brengen.

Met elkaar hopen we een mooi programma samen te stellen.

We hebben ervoor gekozen om te starten met twee ochtenden in de herfstvakantie; dinsdag 22 oktober en woensdag 23 oktober 2019.

Wilt u of jij meehelpen, een steentje bijdragen, laat het ons weten! Je kan dit doen door één van ons aan te spreken.

AFSLUITING WINTERWERK

Op D.V. **25 en 26 mei** hebben we einde winterwerk van de gemeente. U kunt de datum alvast noteren. Verdere informatie krijgt u in het mei-nummer van Kerkneis.

Namens de commissie, Cocky den Besten

BINNENGEKOMEN BERICHTEN

UITNODIGING

Op woensdag **24 april** a.s. hoopt ds. Peter Drost (*1983), predikant van de GKv te Delfzijl, een avond te houden over zijn plannen om vanaf de zomer van dit jaar in het Oostenrijkse Graz te gaan evangeliseren met het doel gemeentestichting. Hij wordt daarin ondersteund door de SSRO, d.i. de Stichting Steun Reformatie in Oostenrijk die graag meer donateurs wil werven. De bijeenkomst wordt gehouden in **De Rank te Zuidhorn**; de avond begint om **20.00 uur**. De organiserende verenigingen nodigen iedereen uit om die avond bij te wonen. Ds. Drost hoopt ook a.s. donateurs te mogen begroeten uit de Hervormde Gemeente van Noordhorn, zoals dat al meer het geval was in andere Hervormde gemeenten in onze regio.

Harm Veldman

BIJBELLEESROOSTER APRIL 2019

maandag	1 april	Leviticus 4:22-26	Leiders staan niet boven de wet
dinsdag	2 april	Leviticus 4:27-35	Vergeving is niet goedkoop
woensdag	3 april	Leviticus 5:1-13	Wegkijken is strafbaar
donderdag	4 april	Leviticus 5:14-26	Boetebeleid
vrijdag	5 april	Leviticus 6:1-6	Het vuur blijft branden
zaterdag	6 april	Leviticus 6:7-11	Voedsel voor priesters
zondag	7 april	Psalm 59	Gebed om bevrijding
maandag	8 april	Hosea 1:1-9	Getrouwd met een ontrouwe
dinsdag	9 april	Hosea 2:1-9	De HEER is trouw, ondanks ontrouw
woensdag	10 april	Hosea 2:10-25	Gekrenkte liefde
donderdag	11 april	Hosea 3:1-5	Voorbeeldig
vrijdag	12 april	Hosea 4:1-11	Al die ellende is geen toeval ...
zaterdag	13 april	Hosea 4:12-19	Van kwaad tot erger
zondag	14 april	Lucas 19:29-48	Benedictus
maandag	15 april	Hosea 5:1-7	Valstrikken
dinsdag	16 april	Hosea 5:8-15	Gevolg van foute keuzes
woensdag	17 april	Lucas 22:1-13	Vorbereidingen
donderdag	18 april	Lucas 22:14-65	Tafelgesprekken en wapengekletter
vrijdag	19 april	Lucas 22:66-23:56	Genade door onrecht
zaterdag	20 april	Hosea 6:1-3	Lied van hoop
zondag	21 april	Lucas 24:1-12	Zondagsactiviteit
maandag	22 april	Lucas 24:13-35	Uitleg
dinsdag	23 april	Lucas 24:36-53	Feest van herkenning
woensdag	24 april	Psalm 56	Help!
donderdag	25 april	Leviticus 6:12-16	Gebroken brood
vrijdag	26 april	Leviticus 6:17-23	Heilige maaltijd
zaterdag	27 april	Psalm 61	Lang leve de koning
zondag	28 april	Leviticus 7:1-10	Herstelwerkzaamheden
maandag	29 april	Leviticus 7:11-27	Let op vet
dinsdag	30 april	Leviticus 7:28-38	Priesterloon

Voor alle onderstaande roosters geldt: als u niet kunt, wilt u dan onderling ruilen?

BLOEMENGROET

7 april	mevr. J. de Boer	503520	dhr. R. Noorman	548350
14 april	mevr. G. v. Gosliga	050-4032038	dhr. L. Rodenhuis	506077
19 april			dhr. A. v. Waarde	505276
21 april	mevr. H. Ijbema	500981	mevr. D. Hofman	213717
22 april			dhr. E. Kooi	213019
28 april	mevr. H. Koopman	591410	dhr. E. Kiekebeld	507012
5 mei	mevr. A. Kiekebeld	507012	dhr. E. Meindertsma	233614

AUTODIENST

OPPAS 1

7 april	mevr. M. Meijndert	507468	Lydian Kleefman	0595-438946
14 april	mevr. N. Noorman	548350	Tim Noorman	548350
21 april	mevr. M. Rozema	050-4031843	Lydian Kleefman	0595-438946
22 april	mevr. W. Fokkinga	06-20288090	Frances Kleefman	0595-438946
28 april	mevr. L. Frankenhuis	06-21278626	Jorik Telintel	853020
5 mei	mevr. G. v. Gosliga	050-4032038	Enzo Frankenhuis	06-21278626

OPPAS 2

DEURDIENST

7 april	mevr. C. den Besten	505035	mevr. M. Bolt	504885
14 april	mevr. F. Verbree	506075	mevr. M. Meijndert	507468
19 april	mevr. A. Kiekebeld	507012	mevr. W. Schaap	502276
21 april	mevr. G. Allersma	505739	mevr. F. Verbree	506075
22 april	mevr. D. Hofman	213717	mevr. M. Bolt	504885
28 april	mevr. C. den Besten	505035	mevr. M. Meijndert	507468
5 mei	mevr. F. Verbree	506075	mevr. W. Schaap	502276

EHBO

AGENDA EN ACTIVITEITEN IN APRIL 2019

(Deze vinden plaats in de 'Wegwijzer', tenzij anders aangegeven)

zondag	7 april	10.45 uur 20.30 uur	Koffiedrinken na de kerkdienst Gebedskring in de kerk na de avonddienst
woensdag	10 april	19.30 uur 20.00 uur	Jeugdvereniging 16+ Gesprekskring, gezamenlijk met Geref. Vrijgem. vereniging uit Zuidhorn (H8)
donderdag	11 april	15.30 uur 20.15 uur	Paasviering voor de ouderen van Noordhorn en Saaksum Bijbelkring (Markus evangelie)
dinsdag	16 april	19.45 uur	Vrouwenvereniging, Paasliturgie (febr. 2019) en Paasbijbelstudie (maart 2019) uit Herv. Vrouw
woensdag	17 april	09.30 uur 20.00 uur	Ochtendvrouwenkring bij mevr. F. Verbree, Kruiser 8, Zuidhorn (H2) Kerkenraadsvergadering (Censura Morum)
woensdag	24 april	20.00 uur	Informatieavond in de Rank te Zuidhorn door Ds. Peter Drost m.b.t. evangelisatie in Oostenrijk
zondag	5 mei	10.45 uur	Koffiedrinken na de kerkdienst

VOLGENDE NUMMER VAN KERKNEIS:

De sluitingsdatum voor het **mei-nummer** van Kerkneis is **Zaterdag 27 april 2019, uiterlijk 18.00 uur**. U kunt kopij inleveren bij de familie A. van Waarde, Boslaan 62, 9801 HH Zuidhorn (Email: mariavanwaarde@gmail.com).

Bijdragen na genoemde sluitingsdatum ontvangen, komen in een later nummer van Kerkneis.

Saaksum

KERKDIENTEN SAAKSUM

7 april	9.30 uur	Ds. J. Harteman (Kampen)
14 april	9.30 uur	Prop. T.J. Lucas (IJsselmuiden)
18 april	19.30 uur	Ds. M. Krooneman, Witte Donderdag, bediening Heilig Avondmaal
21 april	9.30 uur	Ds. A. van Herk (Hasselt), 1^e Paasdag
28 april	9.30 uur	Dhr. H. Scherphof (Elburg)
5 mei	9.30 uur	Ds. M. Krooneman

BESTEMMING COLLECTEN

Op de volgende dagen heeft de collecte een speciale bestemming:

18 april	Diaconie-avondmaalscollecte voor noodhulp in Zuidelijk Afrika
5 mei	Diaconiecollecte voor Jemen via Project 10 27

GEMEENTE-AVOND

Graag blijven we als kerkenraad ook in contact met de gemeente van Saaksum. Daarom willen we graag een gemeente-avond beleggen in het Heralmahuis in Saaksum op D.V. **maandag 8 april om 20.00 uur**, waarvoor we alle Saaksumers graag uitnodigen. Ouderling F. Wessels, diaken K. Tempel en ds. M. Krooneman hopen bij deze vergadering namens de kerkenraad aanwezig te zijn. We hopen op een goede opkomst.

COLLECTEN SAAKSUM VAN DE DIACONIE

24 februari	€ 23,80	
3 maart	€ 19,10	
10 maart	€ 20,80	GZB collecte voor Rwanda
16 maart	€ 93,50	Lente zangdienst
17 maart	€ 17,30	
24 maart	<u>€ 10,70</u>	
Totaal	€ 185,20	

Namens de diaconie hartelijk dank,
E. Meindertsma, penningmeester

COLLECTEN EN BERICHT SAAKSUM VAN DE KERKVOOGDIJ

3 maart	€ 65,20	
10 maart	€ 51,15	
17 maart	€ 221,00	Biddag
24 maart	€ 41,30	
31 maart	<u>€ 46,00</u>	
Totaal	€ 424,65	

Hartelijk dank namens het college van Kerkrentmeesters
Jan Geertsema, kerkelijk ontvanger

Collectebonnen:

Collectebonnen bestellen: collectebonnen@ziggo.nl
Collectebonnen in waarden van € 0,50, € 1,00, € 1,50 en € 2,00
Op vellen van 40 stuks resp. € 20,00, € 40,00, € 60,00 en € 80,00

GROET

Ontvangt allen een hartelijke groet van uw kerkenraad.

Jeugdneis

April 2019

Dag jongens en meisjes,

In een boekje met als titel *Leren van Dordt*, begint de inleiding met: "God houdt van jou". Natuurlijk staat daar nog veel meer. Als je dan bedenkt dat we nu in de lijdenstijd zitten; de weg naar Goede Vrijdag en Pasen, dan kun je toch ook niet anders denken: jazeker, God houdt van ons. God geeft Zijn eigen Zoon als Borg! Hij staat in onze plaats. God kwam zelf naar deze aarde. En het is Pasen geweest! Hij is opgestaan! Hij leeft! Wat groot! U zij de glorie!



Beantwoord de vragen en zet vervolgens de letters er achter naast elkaar. De zin die daaruit volgt is de oplossing van deze puzzel! Doe je ook mee? Mail het antwoord naar: JeugdneisNoordhorn@gmail.com. Na 5 goede oplossingen ontvang je een boekenbon.

Succes! Groetjes van Alexandra van Dijken

Judas (f), Johannes (e), drie keer (L), met een kus (t), een steen (e),
Petrus (e), Golgotha (J), dertig (e), twee (u), Pilatus (z).

Hoe heet de plaats waar Jezus gekruisigd werd?

Wie loog drie maal?

Wie kon in Hem geen schuld vinden?

Hoeveel Emmaüsgangers hadden Jezus gezien na Zijn opstandig?.....

Wat was er voor het graf gerold?.....

Hoe vaak kraaide de haan?.....

Tegen wie zei Jezus; Denk om uw moeder?.....

Hoeveel zilveren penningen kreeg diegene die Jezus verraadde?.....

Wie verraadde Jezus?.....

Hoe werd Jezus verraden?.....

Oplossing puzzel: - - - - - !

Hij Leeft ! *(Elly & Rikkert)*

Vertel het aan de mensen
Wie liefde heeft - Jezus!
Vertel het aan de mensen
Wie vrede geeft - Jezus!
Vertel het aan de mensen
Dat Jezus leeft
Vertel het aan de mensen!

