

KERK NEIS

Hervormde Streekgemeente
Noordhorn - Saaksum

Juli / Augustus 2018

40^e Jaargang, nr. 7 / 8

NOORDHORN

SAAKSUM

CONTACTPERSONEN EN ALGEMENE INFORMATIE

Predikant Noordhorn/ Saaksum: vacant

Consulent: ds. C. Hoek, St. Hubertusholt 16, 9781 KB Bedum
Telefoon: 050-5532514 Email: dominee@hervormdbedum.nl

Pastoraat en Catechese: ds. K.H. Bogerd, Wouterswoude, Telefoon: 0511-42 13 88

NOORDHORN

Scriba (contactpersoon): ouderling J.R. Feitsma, Heereburen 2, 9884 TC Niehove
Telefoon: 0594-50 21 80
Email: scribanoordhorn@gmail.com

Kerkelijk Bureau: dhr. L. Rodenhuis, Borgweg 41, 9804 RW Noordhorn
* Ledenadministratie: Telefoon: 0594-50 60 77
Email: L.Rodenhuis@kpnplanet.nl

Kerkvoogdij:
* Ouderling-kerkrentmeester: dhr. W. Telintel, Havenstraat 8, 9842 PN Niezijl
Telefoon: 0594-853020 / Email: wimtelintel@gmail.com

* Kerkelijk ontvanger:
(ook voor collectebonnen) dhr. J.F. Geertsema, Hamsterpad 1/a,
9804 PZ Noordhorn, Telefoon: 0594-50 46 74
bestellen collectebonnen via: collectebonnen@ziggo.nl

* Bank- /gironummer kerk: Banknummer NL70 RABO 03758 29660
Gironummer NL33 INGB 0000 895 706

Diaconie:

* Secretaris: diaken H.M. Bos, Aalsumerweg 8, 9883 TA Oldehove
(ook voor kerkradio/CD's) Telefoon: 06-13387436

* Penningmeester: diaken E. Meindertsma, Klinckemalaan 16,
9801 CB Zuidhorn. Telefoon: 06-15 63 77 10

* Autodienst / Bloemendienst: diaken K. Tempel, Telefoon: 0594-50 51 08
* Email diaconie: diaconienoordhorn@gmail.com

* Banknummer diaconie: NL72 RABO 03758 04404

SAAKSUM

Kerkenraad: ouderling F. Wessels, Englumstr. 18,
9883 PE Oldehove. Telefoon: 0594-59 14 26
Email: frits.wessels@home.nl

Diaconie: diaken K. Tempel, Hamsterpad 3, 9804 PZ Noordhorn
Telefoon: 0594-50 51 08 Email: ktempel@ziggo.nl

* Banknummer kerk: NL47 RABO 03182 08679

Stichting tot behoud van de Ned. Herv. Kerk Noordhorn

* Contactpersoon: dhr. W. Telintel, Havenstraat 8, 9842 PN Niezijl
Telefoon: 0594-853020 / Email: wimtelintel@gmail.com

* Banknummer Stichting: NL51 RABO 03758 58423

Website: www.hervormdnoordhorn.nl

Kerkdienst via internet: kerkdienstgemist.nl (zowel 'live' als achteraf te beluisteren)

Redactie-adres 'Kerkneis': fam. A. van Waarde, Boslaan 62, 9801 HH Zuidhorn
E-mail: mariavanwaarde@gmail.com

Dit nummer van Kerkneis wordt u gratis verstrekt. U kunt een **gift** overmaken op het bank- /gironummer van de kerk, onder vermelding van 'gift Kerkneis'.

MEDITATIE

MEER DAN GENOEG...

GELOVEN IN AFHANKELIJKHEID.

'Ik heb het gemor der Israëlieten gehoord; zeg tot hen: in de avondschemering zult gij vlees eten en in de morgen zult gij met brood verzadigd worden; en gij zult weten, dat Ik, de HERE, uw God ben.'
Exodus 16: 12

Afhankelijk?

Juist niet!

Kom niet aan met het woordje *afhankelijkheid*. Wij vinden *volwassenheid*, *zelfstandigheid*, *individualiteit* en persoonlijke *vrijheid* belangrijk en deze woorden laten zich niet snel rijmen met *afhankelijkheid*.

'Ik kies zelf wel...', hoor ik mensen om me heen zeggen. Het leven is een project dat mensen zelf willen uitdenken en organiseren: Jij staat aan de knoppen. Jij staat in het centrum en jij kiest. Je kiest je opleiding, je woonplaats, je werk, je hobby, je stijl, je kleding, je uitstraling, je image en tegenwoordig zelfs je kerk.

Toch is kiezen niet altijd gemakkelijk. Op het moment dat je een keuze maakt, gaan alle andere opties voor je dicht. Kies je voor de opleiding *fysiotherapie* dan vervalt de optie *journalistiek*. Een moeilijke keuze. Dat geeft keuzestress. Veel mensen lijden aan deze vorm van stress.

Keuzestress geeft ook eenzaamheid want je wordt teruggeworpen op jezelf. 'Tja... het is uiteindelijk jouw keuze, ik kan niet voor je beslissen', zeggen anderen tegen je.

In de woestijn gaat God zijn volk leren om met Hem te leven. Dat betekent dat je gaat leren niet alles zelf te willen regelen, maar op God te wachten. Het is moeilijk voor te stellen wat dat is. De Israëlieten regisseren niet hun eigen leven, maar ze hebben slechts de wolkkolom te volgen. Hun leven staat niet bol van eigen keuzes, maar God heeft een plan, Hij wijst de weg en Hij zal zorgen.

Willen ze die woestijn wel in? Het valt op dat Israël steeds gaat morren. Nee... ze zien het eigenlijk niet zitten. Israël komt aan de rand van de woestijn en de mensen worden overweldigd door de leegte. Ze zien zichzelf daar al sterven, in het zand, in de verveling, in het niets. De angst grijpt hen naar de keel. De woestijn wordt de plek van het disputeren met God, het mopperen, het wantrouwen, het foute heimwee naar vroeger en het niet aandurven om met God te gaan. De woestijn is de plek van de grote ontgifting. God wil Israël leren in een ander ritme te komen: het vertrouwen op Zijn dagelijkse zorg en het ingaan in de wekelijkse rustdag. De grote vraag is: zou God echt zorgen en hen niet vergeten in de verstikkende zandzee?

Durf je de woestijn in?

Hoor ik je vragen of je je smartphone, je make-up, je muziek, je merkschoenen mag meenemen? Nee, nu even niet. Het enige wat je te doen staat is echt vertrouwen op God. Zou je dat durven? Vertrouwen dat God je manna geeft. Zes dagen en één dag rusten; leven in een ritme waar God de leiding heeft.

De vakantie gaat beginnen. Een goede gelegenheid om onszelf de vraag te stellen of we werkelijk in afhankelijkheid van God leven en hoe we daarin zouden kunnen groeien. De woestijn is een plaats van leegte. Geen afleiding en geen volle agenda; maar alleen de wolkkolom. In de vakantie hebben we meer tijd om stil te zijn en ons te richten op God. God is bij ons niet zichtbaar in een wolkkolom die voor ons leven uitglijdt, maar wij hebben wel zijn Woord dat een betrouwbare gids op ons levenspad wil zijn. Laten we stil worden en de bijbel lezen. Begin bijvoorbeeld met een paar psalmen en vraag ondertussen welke weg God je wijst voor het nieuwe (cursus)jaar.

Ds. C. Hoek

KERKDIENTEN NOORDHORN

15 juli	09.30 uur	Ds. E. van den Noort (Emst), <i>Koffiedrinken na de kerkdienst</i>
	19.00 uur	Ds. J.F. Hoogstede (Vlagtwedde)
22 juli	09.30 uur	Evang. J. de Vries (Urk)
	19.00 uur	Dhr. L. Blees (Damwoude)
29 juli	09.30 uur	Ds. J. de Roo (de Hoeve)
	19.00 uur	Prop. H. Rodenhuis (Kampen)
5 aug.	09.30 uur	Dhr. A. Riepma (Oldehove), <i>Koffiedrinken na de kerkdienst</i>
	19.00 uur	Dhr. A. Riepma (Oldehove)
12 aug.	09.30 uur	Ds. R.F. Mauritz (Lelystad)
	19.00 uur	Ds. G. de Fijter (Kampen)
19 aug.	09.30 uur	Ds. A. van Herk (Hasselt)
	19.00 uur	Ds. N. Noorlander (Onstwedde)
26 aug.	09.30 uur	Ds. J. Hoekman (Urk)
	19.00 uur	Dhr. M. van Heiningen (Dorkwerd)
2 sept.	09.30 uur	Ds. J.M. Viergever (Onstwedde), <i>Koffiedrinken na de kerkdienst</i>
	19.00 uur	Ds. W.C. Polinder (Putten)

BESTEMMING COLLECTEN

Iedere zondag vinden er 2 collecten plaats tijdens de dienst voor achtereenvolgens de diaconie en de kerkvoogdij, gevolgd door een collecte voor de kerkvoogdij bij de uitgang.

Op de volgende dagen heeft de collecte een speciale bestemming:

22 juli	Extra collecte voor instandhouding van de predikantsplaats
29 juli	Alleen collecte voor instandhouding van de predikantsplaats
12 aug.	Diaconiecollecte bestemd voor GZB zomercollecte: gemeentestichting Europa
26 aug.	Extra collecte voor instandhouding van de predikantsplaats

VAN DE KERKENRAAD

MEDELEVEN

Br. J. de Vries moet 11 juli een operatie ondergaan aan zijn pols. Na een val is zijn kunstpols beschadigd en nu ondervindt hij hier steeds meer hinder van. We hopen dat dit verholpen kan worden met een operatie, zodat het weer mogelijk is om alle dingen te doen. We hopen en bidden dat de Heere u nabij zal zijn.

Dat bidden we voor allen die moeiten en pijn te dragen hebben of iemand moeten missen.

WELKOM

Br. Herman Scholte uit Noordhorn willen we van harte welkom heten in onze gemeente. Je kwam al een tijd naar onze diensten, tot het besluit genomen is om je bij ons aan te sluiten. We zijn hiervoor heel dankbaar en hopen dat je je spoedig thuis voelt in onze gemeente en wensen je Gods zegen toe en datzelfde voor allen die je lief en dierbaar zijn. Ook nodigen we je van harte uit om aan de verschillende activiteiten in de gemeente deel te nemen.

GESLAAGD

De volgende jongeren in onze gemeente mochten in de afgelopen periode hun diploma behalen:

Bernard Noorman, Christine Bos en Jacobine Telintel.

We willen jullie allen hierbij van harte feliciteren met het behalen van jullie diploma.

Bij alles wat jullie nu verder gaan doen, werken of verder studeren, wensen we jullie veel sterkte toe en bovenal Gods onmisbare zegen.

BELIJDENIS VAN HET GELOOF

Met dankbaarheid zien we terug op de bijzondere dienst van zondagmorgen 17 juni waarin Roelof en Inge van der Hoek belijdenis van het geloof hebben afgelegd, nadat ze het afgelopen seizoen belijdeniscatechese hebben ontvangen van ds. K.H. Bogerd. We hopen en bidden dat jullie volharden mogen in deze weg die jullie ingeslagen zijn en dat geldt natuurlijk ook voor ons allemaal.

Laten we in goede en slechte dagen op de Heere vertrouwen, zoals Ps. 24: 14 zegt:

Wacht op de Heere,

Wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken,

Ja, wacht op de Heere.

HUWELIJKSJUBILEUM

Egbert en Margaret Wierenga-Grashuis, Oosterweg 9, 9883 TB Garnwerd hopen DV maandag 9 juli te gedenken dat het 25 jaar geleden is dat ze in het huwelijk getreden zijn. We willen hen hiermee van harte feliciteren en wensen hen Gods zegen toe voor de toekomst.

JARIGEN

In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:

8 aug. mw. F. Geertsema-Hazenberg

13 aug. dhr. A. Riepma

13 aug. mw. A.H.J.A Riepma-Reker

28 aug. dhr. R. Zijlstra

Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar!

KERKELIJKE STAND NOORDHORN

Mutaties leden van 27 april 2018 t/m 6 juli 2018:

Aantal belijdende leden: 137

Aantal doopleden: 96

COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE DIACONIE

27 mei € 61,80

3 juni € 112,20

10 juni € 156,80 Werelddiaconaat voor Project 1027 Malawi

17 juni € 104,75

24 juni € 103,40

1 juli € 128,97

Totaal € 667,92

Namens de diaconie hartelijk dank, E. Meindertsma, penningmeester

Toelichting diaconiecollecte:

Op **12 augustus** is de diaconiecollecte bestemd voor het zendingswerk van de GZB in Europa. Dichtbij deze keer, maar ook met een grote geestelijke nood. Neem bijvoorbeeld het oosten van Duitsland. Vraag je daar op straat aan iemand of zij in God gelooft dan kan je dit verwachten: "Ah nein, ich bin ganz normal." Dat beeld is ontstaan in de tijd van de Sovjet-Unie. Propaganda en strenge regels omtrent religie hebben mensen afgeschrikt in God te geloven. En nu, decennia later, is dat vaak nog steeds het geval. Daarom zijn Gerrit en Jorine naar Rostock-Evershagen vertrokken. Ze hebben zich de geestelijke nood aangetrokken en willen laten zien dat het 'ganz normal' is om in God te geloven! Hoe ze dat laten zien? Bijvoorbeeld door middel van een straatcafé waar zichtbaar wordt dat gastvrijheid en vriendelijkheid hand in hand gaan met geloven. Ze bieden mensen gratis koffie aan en praten met de buurtbewoners. Zo ontstaan er soms prachtige ontmoetingen. Bijvoorbeeld met Uwe. Een man die aan alcohol verslaafd is omdat hij de grip op het leven heeft verloren. Na een goed gesprek vraagt hij: "Kan ik niet iets voor jullie doen in het straatcafé? Dan heb ik een reden om dinsdag nuchter te blijven, zodat ik woensdag kan helpen!" Ook dichterbij huis steunen we graag deze doelen van de GZB.

Een hartelijke groet van de diaconie

COLLECTEN VAN DE KERKVOOGDIJ

3 juni	€ 249,01
10 juni	€ 236,20
17 juni	€ 221,20
24 juni	€ <u>325,20</u>
Totaal	€ 1.031,61

Via de kerkelijk ontvanger is een gift van € 300,00 ontvangen voor de kerkvoogdij.

Via ouderling E. Kooi is een gift ontvangen van € 20,00 voor Kerkneis.

Hartelijk dank namens het college van Kerkrentmeesters, Jan Geertsema, kerkelijk ontvanger

UIT DE GEMEENTE



REISJE OUDEREN

We hebben besloten in verband met het aanhoudende warme weer, het reisje naar de Orchideeënhoeve in Luttelgeest uit te stellen tot **woensdag 19 september**. Het programma blijft hetzelfde.

U wordt om **10.00 uur** in de "Wegwijzer" verwacht en kunt zich opgeven bij mevr. A. Kiekebeld, tel. 0594-507012.

De damesbezoekgroep

INGEKOMEN BERICHTEN

DANKWOORD

We willen u hartelijk bedanken voor het vele meeleven dat we mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve zoon en broer Tom. Wat kregen we veel kaarten en dat heeft ons erg goed gedaan. Het verdriet en gemis is groot maar uw meeleven is ons tot steun geweest. Hartelijk dank daarvoor.

Evert & Jalinda en kinderen Lekkerkerker

UITSTAPJE VROUWENVERENIGING 'IN LIEFDE DIENENDE'

Op donderdag 7 juni vertrokken we met 5 auto's naar Zeijen naar de Oranjerie. We waren die dag met 21 dames. Daar aangekomen werden we verwelkomd met koffie en heerlijk gebak. We konden lekker op het terras zitten, want de zon stond hoog aan de hemel.



Toen de koffie op was werden we in twee groepen verdeeld. De ene groep kon wat in de winkel rondkijken, terwijl de andere groep uitleg kreeg over de expositie: "Maandag Wasdag". Er was allerlei oude textiel te zien en fijn kantwerk. Ook waren er allerlei leuke dingen te koop o.a. Engels porselein. Het zag er allemaal heel leuk en gezellig uit.



Om 12 uur vertrokken we richting Nieuwendijk naar lavendelboerderij de Ruitenborgh, waar we eerst van een heerlijke Ploughmanslunch konden genieten.

Daarna was er tijd om de prachtige lavendeltuinen te bewonderen, waar allerlei soorten al in bloei stonden. We kregen een formuliertje mee, om bij het geurstation verschillende geuren te ruiken en in te vullen. Veel van ons waren hier best wel goed in en hadden de meesten dan ook goed.

Toen we weer binnen kwamen kregen we onder het genot van een kop koffie een filmpresentatie over het oogsten van de lavendel in Frankrijk en hoe het wordt verwerkt. Ook mochten we nog even een kijkje nemen in de zeepmakerij van het bedrijf. Nadat we nog even in het winkeltje rondgekeken hadden gingen we weer in de auto's richting Noordhorn, waar we om 17.30 uur weer bij de Wegwijzer aan kwamen. Al met al was het een hele gezellige dag.



*Uitje van de Zondagsschool
Een impressie van een dagje Aqua Zoo*



We hadden een hele leuke en mooie dag. Het allerleukst waren de pinguïns. Ook kregen we nog een lekker pakje drinken. Groetjes Ophira.



32^E ROMMELMARKT OP ZATERDAG 8 SEPTEMBER 2018 HERVORMDE GEMEENTE NOORDHORN EN SAAKSUM

De 32^e rommelmarkt gaat door op **8 september 2018**. De tent wordt op 3 september geplaatst door de firma Vogelzang uit Oosternijkerk, een nieuwe leverancier maar niet goedkoper. We draaien de tent om deze keer, de ingang komt aan de Kastanjestraat.

We hebben geen opslag meer bij mev. Holtman op de Oosterweg. Wel staan we klaar om de spullen in ontvangst te nemen, namelijk op het terrein waar ook de papiercontainers staan.

Bij het schrijven is er inmiddels een schuurtje geplaatst, dat in de toekomst wordt gebruikt voor de papierkarren. We willen dit eerst als opslag gebruiken voor de spullen.

U kunt bij ons terecht vanaf vrijdag 27 juli van 19.00 tot 20.00 uur en zaterdag 28 juli 's morgens van 10.00 tot 12.00 uur. Daarna elke vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur en elke zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Dit alles tot en met het weekend van 8 september.

Indien nodig kunnen we ook weer spullen ophalen. U kunt dan bellen: Wim Telintel (0594 853020) of Cocky den Besten (0594-505035) of eventueel Klaas Tempel (0594-505108). U weet het inmiddels: wèl alleen leuke spullen, klein meubilair, boeken etc. Geen bankstellen etc. Ook kunt u een financiële bijdrage leveren, door middel van een gift. De rekeningnummers zijn NL70RABO0375829660 of NL33INGB0000895706 o.v.v. ROMMELMARKT 2018.



We gaan er weer tegenaan met medewerking van u (zoals altijd trouwens, want zonder uw hulp gaat het niet) om ook deze rommelmarkt weer tot een succes te maken.

Nogmaals, waar een kleine gemeente groot kan zijn, dat blijkt wel weer. We hopen op Gods onmisbare zegen tijdens de rommelmarktweek.

Met een hartelijke rommelmarktgroet,
Klaas Tempel

BIJBELLEESROOSTER JULI 2018

zondag	1 juli	Job 42:1-17	Happy end
maandag	2 juli	Marcus 4:21-34	Oogsttijd
dinsdag	3 juli	Marcus 4:35-41	Tegen de storm in
woensdag	4 juli	Marcus 5:1-20	Bezeten
donderdag	5 juli	Marcus 5:21-34	Het bloed stroomt niet meer...
vrijdag	6 juli	Marcus 5:35-43	Het bloed stroomt weer!
zaterdag	7 juli	Psalm 123	Oogopslag
zondag	8 juli	Marcus 6:1-13	Een profeet in zijn vaderstad
maandag	9 juli	Marcus 6:14-29	Dodendans
dinsdag	10 juli	Marcus 6:30-44	Geen rust gegund
woensdag	11 juli	Romeinen 14:1-12	Plicht van de sterkste
donderdag	12 juli	Romeinen 14:13-23	Overtuigingskracht

vrijdag	13 juli	Romeinen 15:1-13	Bijbelstudie
zaterdag	14 juli	Efeziërs 1:1-6	Voorbestemd
zondag	15 juli	Efeziërs 1:7-14	Gemerkt
maandag	16 juli	Efeziërs 1:15-23	Dankbaarheid
dinsdag	17 juli	Psalm 14	Dwaasheid
woensdag	18 juli	Klaagliederen 1:1-11	Jeremiade
donderdag	19 juli	Klaagliederen 1:12-22	De HEER straft
vrijdag	20 juli	Klaagliederen 2:1-12	Donkere tijden
zaterdag	21 juli	Klaagliederen 2:13-22	De straf was niet onverwacht
zondag	22 juli	Klaagliederen 3:1-39	Wanhoop en hoop
maandag	23 juli	Klaagliederen 3:40-66	Gebed uit de diepte
dinsdag	24 juli	Klaagliederen 4:1-22	Leed, maar geen leedvermaak
woensdag	25 juli	Klaagliederen 5:1-22	Er komt een eind aan de ellende
donderdag	26 juli	Rechters 1:1-21	Veroveringen
vrijdag	27 juli	Rechters 1:22-36	Strijd
zaterdag	28 juli	Rechters 2:1-5	Jammerplaats
zondag	29 juli	Rechters 2:6-15	De geschiedenis herhaalt zich
maandag	30 juli	Rechters 2:16-23	Rechterlijke macht
dinsdag	31 juli	Rechters 3:1-6	Wie zijn je vijanden?

BIJBELLEESROOSTER AUGUSTUS 2018

woensdag	1 augustus	Efeziërs 2:1-10	Opstanding
donderdag	2 augustus	Efeziërs 2:11-22	Medeburgers en gezinsleden
vrijdag	3 augustus	Rechters 3:7-11	Oorzaak en gevolg
zaterdag	4 augustus	Rechters 3:12-31	Verlos-kunst
zondag	5 augustus	Efeziërs 3:1-13	Vrije toegang
maandag	6 augustus	Efeziërs 3:14-21	Perspectief
dinsdag	7 augustus	Rechters 4:1-16	Sterke vrouw
woensdag	8 augustus	Rechters 4:17-24	Vastgepind
donderdag	9 augustus	Rechters 5:1-11	Tweestemmig lied
vrijdag	10 augustus	Rechters 5:12-22	Heldinnendicht
zaterdag	11 augustus	Rechters 5:23-31	De vijand geveld
zondag	12 augustus	Efeziërs 4:1-16	Liefde en verdraagzaamheid
maandag	13 augustus	Efeziërs 4:17-24	Word nieuw
dinsdag	14 augustus	Efeziërs 4:25-5:2	Verandering
woensdag	15 augustus	Efeziërs 5:3-20	Positieve houding
donderdag	16 augustus	Marcus 6:45-56	Waterloop
vrijdag	17 augustus	Marcus 7:1-23	Onreinheid komt van binnenuit
zaterdag	18 augustus	Marcus 7:24-30	Kruimels
zondag	19 augustus	Rechters 6:1-10	Eigen schuld
maandag	20 augustus	Rechters 6:11-24	Offer van een bange held
dinsdag	21 augustus	Rechters 6:25-40	Tekens
woensdag	22 augustus	Marcus 7:31-37	Gebarentaal
donderdag	23 augustus	Marcus 8:1-13	Vermenigvuldigen en delen
vrijdag	24 augustus	Marcus 8:14-26	Zuurdesem en onbegrip
zaterdag	25 augustus	Efeziërs 5:21-33	De basis is liefde
zondag	26 augustus	Efeziërs 6:1-9	Ken je plaats
maandag	27 augustus	Deuteronomium 1:1-8	Op herhaling
dinsdag	28 augustus	Deuteronomium 1:9-18	Staatsinrichting
woensdag	29 augustus	Deuteronomium 1:19-33	Woestijnreis
donderdag	30 augustus	Deuteronomium 1:34-2:1	Luisterhouding
vrijdag	31 augustus	Deuteronomium 2:2-15	Omtrekkende bewegingen

Voor alle onderstaande roosters geldt: als u niet kunt, wilt u dan onderling ruilen?



BLOEMENGROET

15 juli	mevr. M. v. Waarde	505276	mevr. D. Hofman	213717
22 juli	mevr. M. Buffinga	699754	dhr. E. Kiekebeld	507012
29 juli	mevr. J. de Boer	503520	dhr. E. Kooi	213019
5 aug.	mevr. G. v. Gosliga	050-4032038	dhr. E. Meindertsma	699776
12 aug.	mevr. H. IJbema	500981	dhr. R. Noorman	548350
19 aug.	mevr. A. Kiekebeld	507012	dhr. L. Rodenhuis	506077
26 aug.	mevr. H. Koopman	591410	dhr. A. v. Waarde	505276
2 sept.	mevr. T. Meindertsma	699776	mevr. D. Hofman	213717

AUTODIENST

OPPAS 1

15 juli	mevr. M. Rozema	050-4031843	Lydian Kleefman	0595-438946
22 juli	mevr. W. Fokkinga	06-20288090	Francis Kleefman	0595-438946
29 juli	mevr. G. v. Gosliga	050-4032038	Jorik Telintel	853020
5 aug.	mevr. M. Meijndert	507468	mevr. C. Bos	750885
12 aug.	mevr. N. Noorman	548350	Tim Noorman	548350
19 aug.	mevr. M. Rozema	050-4031843	Lydian Kleefman	0595-438946
26 aug.	mevr. W. Fokkinga	06-20288090	Francis Kleefman	0595-438946
2 sept.	mevr. G. v. Gosliga	050-4032038	Jorik Telintel	853020

OPPAS 2

DEURDIENST

15 juli	mevr. F. Verbree	506075	mevr. F. Verbree	506075
22 juli	mevr. G. Allersma	505739	mevr. M. Bolt	504885
29 juli	mevr. D. Hofman	213717	mevr. M. Meijndert	507468
5 aug.	mevr. C. den Besten	505035	mevr. W. Schaap	502276
12 aug.	mevr. F. Verbree	506075	mevr. F. Verbree	506075
19 aug.	mevr. A. Kiekebeld	507012	mevr. M. Bolt	504885
26 aug.	mevr. D. Hofman	213717	mevr. M. Meijndert	507468
2 sept.	mevr. G. Allersma	505739	mevr. W. Schaap	502276

EHBO

AGENDA EN ACTIVITEITEN IN JULI / AUGUSTUS 2018

(Deze vinden plaats in de 'Wegwijzer', tenzij anders aangegeven)

zondag	15 juli	10.45 uur	Koffiedrinken na de kerkdienst
zondag	5 aug.	10.45 uur	Koffiedrinken na de kerkdienst
donderdag	23 aug.	20.00 uur	Kerkenraadsvergadering
zondag	26 aug.	20.30 uur	Gebedskring in de kerk na de avonddienst
zondag	2 sept.	10.45 uur	Koffiedrinken na de kerkdienst
zaterdag	8 sept.	09.00 uur	Rommelmart

VOLGENDE NUMMER VAN KERKNEIS:

De sluitingsdatum voor het **september-nummer** van Kerkneis is **Zaterdag 25 augustus 2018, uiterlijk 18.00 uur**. U kunt kopij inleveren bij de familie A. van Waarde, Boslaan 62, 9801 HH Zuidhorn (Email: mariavanwaarde@gmail.com).

Bijdragen na genoemde sluitingsdatum ontvangen, komen in een later nummer van Kerkneis.

Saaksom

KERKDIENTEN SAAKSOM

15 juli	9.30 uur	Ds. E. van den Noort (Emst) <i>Dienst in Noordhorn</i>
22 juli	11.00 uur	Dhr. M. van Heiningen (Dorkwerd)
29 juli	9.30 uur	Dhr. A. Riepma (Oldehove)
5 aug.	9.30 uur	<i>Dienst in Noordhorn</i>
12 aug.	9.30 uur	Ds. J. Noordam (Nieuwendijk)
19 aug.	9.30 uur	Prop. F. Pierik ('t Harde)
26 aug.	9.30 uur	Ds. A. van Herk (Hasselt)
2 sept.	9.30 uur	Prop. F. Pierik ('t Harde)

BESTEMMING COLLECTEN

Op de volgende dagen heeft de collecte een speciale bestemming:

12 aug.	Diaconiecollecte bestemd voor GZB zomercollecte: gemeentestichting Europa
---------	---

JARIGEN

In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:

18 juli mw. R. Raven-Doornbos
21 juli mw. A. Offringa-Kok
30 juli dhr. J.J. Tempel

Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar!

KERKELIJKE STAND SAAKSOM

Mutaties leden van 27 april t/m 6 juli 2018:

Aantal belijdende leden: 20

Aantal doopleden: 7

Met vriendelijke groet, L. Rodenhuis, ledenadministrateur

COLLECTEN SAAKSOM VAN DE DIACONIE

27 mei € 16,80
3 juni € 16,15
17 juni € 13,70
1 juli € 11,50
Totaal € 58,15

Namens de diaconie hartelijk dank, E. Meindersma, penningmeester

COLLECTEN SAAKSOM VAN DE KERKVOOGDIJ

3 juni € 81,40
10 juni € 44,65
17 juni € 40,90
24 juni € 78,25
Totaal € 245,20

Hartelijk dank namens het college van Kerkrentmeesters, Jan Geertsema, kerkelijk ontvanger

GROET

Ontvangt allen een hartelijke groet van uw kerkenraad.

REBUS



-n



H+



-p



-it



-w



-ur



Oplossing puzzel 2:

*'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God.
want in Zijn Hand ligt heel mijn levenslot. Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij,
'k zie naar Hem op en 'k weet Hij is mij steeds nabij.*

