

KERK NEIS

Hervormde Streekgemeente
Noordhorn - Saaksum

Februari 2018

40^e Jaargang, nr. 2

NOORDHORN

SAAKSUM

CONTACTPERSONEN EN ALGEMENE INFORMATIE

Predikant Noordhorn/ Saaksum: vacant

Consulent: ds. C. Hoek, St. Hubertusholt 16, 9781 KB Bedum
Telefoon: 050-5532514 Email: dominee@hervormdbedum.nl

Pastoraat en Catechese: ds. K.H. Bogerd, Wouterswoude, Telefoon: 0511-42 13 88

NOORDHORN

Scriba (contactpersoon): ouderling J.R. Feitsma, Heereburen 2, 9884 TC Niehove
Telefoon: 0594-50 21 80
Email: scribanoordhorn@gmail.com

Kerkelijk Bureau: dhr. L. Rodenhuis, Borgweg 41, 9804 RW Noordhorn
* Ledenadministratie: Telefoon: 0594-50 60 77
Email: L.Rodenhuis@kpnplanet.nl

Kerkvoogdij:
* Ouderling-kerkrentmeester: dhr. R. Koopman, Buitensingel 50, 9883 SJ Oldehove
Telefoon: 0594-591410 / Email: famrkoopman@hotmail.com

* Kerkelijk ontvanger:
(ook voor collectebonnen) dhr. J.F. Geertsema, Hamsterpad 1/a,
9804 PZ Noordhorn, Telefoon: 0594-50 46 74
bestellen collectebonnen via: collectebonnen@ziggo.nl

* Bank- /gironummer kerk: Banknummer NL70 RABO 03758 29660
Gironummer NL33 INGB 0000 895 706

Diaconie:

* Secretaris: diaken H.M. Bos, Aalsumerweg 8, 9883 TA Oldehove
(ook voor kerkradio/CD's) Telefoon: 06-13387436

* Penningmeester: diaken C.M. den Besten, Langestraat 102,
9804 PM Noordhorn, Telefoon: 0594-50 50 35

* Autodienst / Bloemendienst: diaken K. Tempel, Telefoon: 0594-50 51 08
* Email diaconie: diaconienoordhorn@gmail.com

* Banknummer diaconie: NL72 RABO 03758 04404

SAAKSUM

Kerkenraad: ouderling F. Wessels, Englumstr. 18,
9883 PE Oldehove Telefoon: 0594-59 14 26
Email: frits.wessels@home.nl

Diaconie: diaken K. Tempel, Hamsterpad 3, 9804 PZ Noordhorn
Telefoon: 0594-50 51 08 Email: ktempel@ziggo.nl

* Banknummer kerk: NL47 RABO 03182 08679

Stichting tot behoud van de Ned. Herv. Kerk Noordhorn

* Contactpersoon: dhr. W. Telintel, Havenstraat 8, 9842 PN Niezijl
Telefoon: 0594-853020 / Email: wimtelintel@gmail.com

* Banknummer Stichting: NL51 RABO 03758 58423

Website: www.hervormdnoordhorn.nl

Kerkdienst via internet: kerkdienstgemist.nl (zowel 'live' als achteraf te beluisteren)

Redactie-adres 'Kerkneis': fam. A. van Waarde, Boslaan 62, 9801 HH Zuidhorn
E-mail: mariavanwaarde@gmail.com

Dit nummer van Kerkneis wordt u gratis verstrekt. U kunt een **gift** overmaken op het bank- /gironummer van de kerk, onder vermelding van 'gift Kerkneis'.

MEDITATIE

TOT NIEUW LEVEN KOMEN

***‘Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop,’
I Petrus 1: 3***

God loven en prijzen. Dat doen we als we bidden. Maar wat is nu de eerste reden waarom we God kunnen loven en prijzen? Petrus schrijft aan het begin van zijn brief dat we God prijzen omdat Hij ons heeft doen wedergeboren worden. Ik prijs God omdat Hij mij opnieuw geboren heeft laten worden. Zegt u dat met hem mee?

Opnieuw geboren worden. Dat is radicaal. Je kunt een oud, monumentaal pand restaureren, maar je kunt het ook slopen en opnieuw opbouwen. Dat laatste is veel ingrijpender dan het eerste. Als je gaat restaureren dan blijft het oorspronkelijke pand bestaan en wordt het opgelapt. Maar een christen is geen gerestaureerd mens maar een wedergeboren mens. Niets van het oude mag blijven. Dat moet allemaal afgebroken worden. In plaats van de oude mens moet een totaal nieuwe schepping komen.

De grond van de wedergeboorte is de opstanding van Christus. Zijn dode lichaam in het graf werd nieuw gemaakt en komt tot leven. Met een verheerlijkt nieuw lichaam staat Jezus op uit de dood. Dat dode lichaam van Jezus was hetzelfde sterfelijke lichaam waarin wij op aarde leven. Dit lichaam werd gekruisigd op Golgotha. Toen Christus stierf, droeg hij al onze zonden en de oude wereld mee de dood in. Toen Christus opstond uit het graf, werd Hij de Eerstgeborene uit de doden. En een ieder mens die gelooft in Christus sterft met Christus en staat met Christus op tot een nieuw leven.

Wanneer gebeurt dat? Dat is een proces. Nee, geen restauratieproces maar een stervens- en geboorteprocess. Bij een restauratie blijft het oorspronkelijke in tact en wat beschadigd was, wordt hersteld. Bij de wedergeboorte sterft het oude van mij en komt een nieuw ik, dat geworteld is in Christus, tot leven. In dit proces sterft er steeds meer van mijn oude ik en wordt er steeds meer van mijn nieuwe ik-in-Christus geboren tot op de dag dat ik Christus zal ontmoeten en al het oude afgestorven is en ik helemaal nieuw en gelijkvormig aan Christus ben.

Wat betekent dat? Eén belangrijk ding. Ik kan mijzelf niet verbeteren of nieuw maken. Ik kan van mijzelf geen beter mens maken of een heiliger christen. Ook als ik meer geld geef aan de diaconie, minder lieg en vaker bidt, maak ik van mijzelf geen beter mens. Het zijn hoogstens een paar aardige pogingen die uit het oude hart voortkomen en dienen om de buitenkant van mijn leven wat op te lappen. Ik moet mijzelf aan Christus weggeven. Dat wil zeggen dat ik mijzelf opgeef in Christus. Dan bid ik: Hier ben ik; ik lever mij helemaal aan U uit om met U te sterven. Ik geef de regie van mijn leven uit handen en verwacht biddend in geloof dat Christus mij tot een nieuw leven laat opstaan. En dat krijgt gestalte in een groeiende liefdevolle verbondenheid met de opgestane Jezus. Dat is een hoopvol nieuw leven en een leven dat spontaan veel vrucht draagt.

Ds. C. Hoek

KERKDIENTEN NOORDHORN

4 febr.	09.30 uur	Ds. W. v.d. Wind (Siddeburen)
	19.00 uur	Ds. W.C. Polinder (Putten)
11 febr.	09.30 uur	Ds. K.H. Bogerd (Wouterswoude), Doopdienst van Lotte en David van der Hoek , waarna koffiedrinken in de Wegwijzer
	19.00 uur	Ds. F.J.K. van Santen (Kampen)
18 febr.	09.30 uur	Ds. J. Hoekman (Urk)
	19.00 uur	Ds. T.J. Oldenhuis (Coevorden)
25 febr.	09.30 uur	Prop. B.J.W. Ouwehand (Kampen)
	19.00 uur	Ds. M. Kreuk (Oude Tonge)
4 maart	09.30 uur	Ds. R.F. Mauritz (Lelystad), waarna koffiedrinken in de Wegwijzer
	19.00 uur	Ds. J. Hoekman (Urk)

BESTEMMING COLLECTEN

Iedere zondag vinden er 2 collecten plaats tijdens de dienst voor achtereenvolgens de diaconie en de kerkvoogdij, gevolgd door een collecte voor de kerkvoogdij bij de uitgang.

Op de volgende dagen heeft de collecte een speciale bestemming:

4 febr.	Diaconie-collecte voor Project 10 27 in Rwanda
25 febr.	Extra collecte voor instandhouding van de predikantsplaats
4 maart	Diaconiecollecte: GZB voorjaarszendingscollecte voor het Midden Oosten

VAN DE KERKENRAAD

MEDELEVEN

Br. M. Tempel, naar omstandigheden gaat het goed met hem. Hij heeft nu een eigen kamer en doet aan allerlei activiteiten mee.

Zr. K. Doff-Baar : brak rond de kerst haar rechterpols tijdens een ongelukkige val met haar fiets. Daarvoor moest het zes weken in het gips. Als u dit leest zal ze vermoedelijk weer gipsvrij zijn.

Zr. M. Wieringa-Grashuis: heeft onlangs een kijkoperatie aan haar hart moeten ondergaan vanwege steeds voortdurende hartritmestoornissen. De operatie is goed verlopen, en ze mocht inmiddels weer thuis komen bij haar man en kinderen. We hopen dat deze ingreep voor haar tot een positieve resultaat mag leiden en wensen haar Gods zege toe

Br .E. Kiekebeld voelt zich op dit moment behoorlijk goed. Hij ondergaat momenteel nog een kuur via infuus. Ook heeft hij nog wel wat klachten aan zijn rechterbovenbeen waarin een pen is geplaatst. Onze broeder weet zich gedragen door de Heere en verlangt er naar de kerkdiensten samen met zijn vrouw weer te mogen bezoeken.

Zr. W.J. Rodenhuis-Heesen heeft onlangs een tweede heupoperatie ondergaan. We zijn met haar dankbaar dat het deze keer voorspoedig mocht verlopen en wensen haar veel sterkte toe bij de verdere revalidatie.

Br. L. Terpstra heeft verschillende onderzoeken ondergaan, hieruit zijn geen ernstige zaken naar voren gekomen, waarvoor we dankbaar zijn.

Zr. H. de Vries-Nieuman moest begin januari een buikwandoperatie ondergaan. Het viel allemaal mee en ze mocht snel weer naar huis. Er moet alleen binnenkort nog ter controle een scan gemaakt worden vanwege eerder behandelde darmkanker. Dit geeft weer spanning. We wensen u en uw man Gods nabijheid toe.

Zr. H.C. Renkema-Bakker heeft een groot verlies te verwerken gekregen door het plotselinge overlijden van haar kleinzoon Simon Renkema. Laten we zr. Renkema gedenken in onze gebeden, zodat ze de kracht mag vinden om dit grote verlies te dragen.

Tevens bidden we alle ouderen, zieken, rouwdragenden of hen die zorgen hebben om hun gezondheid of te kampen hebben met lichamelijke pijnen, Gods nabijheid toe.

Wacht op de Heere, wees sterk en Hij zal u sterk maken; ja wacht op de Heere, Ps.27:14.

JARIGEN

In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:

5 februari mw. A. Holtman-Prins
18 februari mw. G.M. Grashuis-Bouwman
23 februari mw. J. Kok-Paalman

Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar!

WELKOM

We zijn de Heere dankbaar, dat we weer nieuwe leden in onze gemeente mochten verwelkomen. Br. J. de Vries en zr. H. de Vries-Nieuman hebben besloten zich bij ons aan te sluiten. We heten jullie van harte welkom en hopen dat jullie je inmiddels al thuis mogen voelen in onze gemeente en wensen jullie Gods onmisbare zegen toe.

DOOPDIENST

Op D.V. zondag 11 februari willen Roelof en Inge van der Hoek-de Vries uit Pieterzijl hun kinderen Lotte en David laten dopen in de morgendienst. Een blijde gebeurtenis voor de ouders en opnieuw voor ons als gemeente. Laten we hen in onze gebeden gedenken en omringen.

BEROEPINGSWERK

Op onze gemeenteavond van woensdag 17 januari jongstleden bleek na het tellen van de aldaar uitgebrachte stemmen dat onze gemeente in grote meerderheid akkoord gaat met het voorstel, een beroep uit te brengen op ds. J.A.C. Olie (momenteel predikant te Genemuiden). Op zondag 21 januari is dit zowel in Noordhorn als in Saaksum afgekondigd. Daarbij werd iedereen in de gelegenheid gesteld, eventuele bezwaren tegen de gevolgde procedure in te dienen bij onze scriba. Zoals eigenlijk wel verwacht werd, bleek niemand van deze gelegenheid gebruik te willen maken.

Wel werden we als kerkenraad bijzonder onaangenaam verrast toen bleek, dat al voordat de bezwaarperiode was afgelopen, de Groninger Protestantse Kerkbode meldde dat Noordhorn/Saaksum een beroep heeft uitgebracht op ds. J.A.C. Olie. Het is ons niet bekend hoe dit blad aan dit bericht kwam, maar in elk geval is het op het moment van schrijven niet juist.

Met ds. Olie hebben we afgesproken, dat we eerst zijn beslissing zullen afwachten op een ander beroep dat op hem is uitgebracht, namelijk van de hervormde gemeente van Ermelo. Daarover beslist hij op D.V. 3 februari. Als hij besluit om naar Ermelo te gaan, dan zal onze beroepingscommissie op zoek moeten naar een andere predikant.

En als hij het beroep door Ermelo afwijst, dan zal op maandag 5 februari een beroep op ds. Olie vanuit onze gemeente Noordhorn/Saaksum ingaan.

Daar horen dan drie data bij, die zoals gezegd alleen gelden als ds. Olie het beroep van Ermelo niet aanneemt:

- zondagavond 11 februari: ds. Olie gaat voor in Noordhorn (in plaats van ds. F.J.K. van Santen).
- woensdag 14 februari: ds. en mevr. Olie bezoeken Noordhorn en Saaksum, en die avond maken we als gemeente kennis met hen in De Wegwijzer.
- zaterdag 24 februari: ds. Olie neemt een besluit over het door ons op hem uitgebrachte beroep.

Bij al deze data geldt uiteraard: "zo de HEERE wil en wij leven".

Van harte bevelen we het beroepingswerk in uw aller gebed aan.

Als God op Zijn tijd en in Zijn genade opnieuw een predikant naar ons stuurt, dan komt het zeker goed. Laten we daar dus om vragen!

COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE DIACONIE

26 november	€ 256,80	Klaslokalen in een sloppenwijk in Kenia
3 december	€ 123,10	
10 december	€ 97,90	
17 december	€ 115,80	
24 december	€ 181,80	Stichting De Ondergrondse Kerk
25 december	€ 119,50	Stichting De Ondergrondse Kerk
7 januari	€ 98,90	
14 januari	€ 145,10	
21 januari	<u>€ 105,60</u>	
Totaal	€ 1244,50	

Namens de diaconie hartelijk dank, K. den Besten, penningmeester

Toelichting diaconiecollecte:

Op **4 februari** is de diaconiecollecte bestemd voor Project 10 27 en dan specifiek voor de upgrade van een kliniek voor gezondheidszorg voor de arme mensen in Rwanda. Het Mont Cyangugu Health Center ontvangt elke maand zo'n 2.500 patiënten. Door een paar investeringen kan de zorg verbeteren en wordt de zorg van de kliniek toegankelijker voor de allerarmsten. Dit laatste moet door het oprichten van een steunfonds, waardoor de allerarmsten (die niet verzekerd zijn) hun zorg en medicijnen toch niet hoeven missen. Verder is het laboratorium aan een opknopbeurt toe en wil de kliniek investeren in hygiënetrainingen.

Op **4 maart** is de diaconiecollecte de GZB voorjaarscollecte. Die is bedoeld voor geheime studenten in het Midden-Oosten. Hier is het volgen van theologische cursussen of een studie gevaarlijk. In het Midden-Oosten heeft een theologische academie een online bijbelstudie ontwikkeld. Zo kunnen mensen gewoon thuis aan de slag en worden ze, zonder dat ze gevaar lopen, toegerust en opgeleid tot goede kerkelijk leiders. En die zijn hard nodig. In het Midden-Oosten wordt de kerk van binnen en buiten bedreigd. Mensen vluchten of kiezen ervoor om naar een veiligere plek te gaan. Toch komen er ook in de Arabische wereld iedere dag nieuwe christenen bij. Voor hen is het extra belangrijk om een gemeente te hebben waarin zij worden bemoedigd en gevormd. De GZB steunt enkele van deze studenten om de kerk in het Midden-Oosten te versterken.

Gastheren en gastvrouwen gezocht!

Tot slot nog een oproep van de vrijwilligers: voor de deurdienst in de kerk zijn we nog op zoek naar enkele vrijwilligers. Wilt u af en toe als gastheer of gastvrouw bij de deur staan? Meldt u zich dan bij de diaconie. Alvast hartelijk dank.

Een hartelijke groet van de diaconie

COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE KERKVOOGDIJ

3 december	€ 252,15	1 januari	€ 151,35
10 december	€ 192,57	7 januari	€ 284,42
17 december	€ 243,80	14 januari	€ 358,90
24 december	€ 251,70	21 januari	€ 261,11
25 december	€ 166,55	28 januari	<u>€ 344,70</u>
31 december	<u>€ 419,80</u>		
Totaal	€ 1.526,57		€ 1.400,48

Via ouderling Kooi is een gift van € 20,00 ontvangen voor de predikantsplaats.

Via dhr van der Brug, commissielid van bijstand, is een gift ontvangen van € 10,00 voor Kerkneis.

Hartelijk dank, college van Kerkrentmeesters

Vrijwilligers voor de Wegwijzer:

Een paar maanden geleden heeft er een oproep in Kerkneis gestaan om vrijwillig(st)ers voor het beheer van de Wegwijzer. Geweldig dat 10 mensen hebben aangegeven dat ze hieraan wel willen meewerken. Het zijn de volgende personen, t.w.:

Cocky den Besten, Jaco Bosgraaf, Roel en Wina Fokkinga, Anneke Kiekebeld, Hesselien Koopman, Anky Riepma, Wil Schaap, Klaas en Eja Tempel.

In onderling overleg zijn we tot een taakverdeling gekomen. In grote lijnen, als volgt:

Wil Schaap houdt de agenda bij t.a.v. verhuur van de grote zaal en andere vergaderruimten van de Wegwijzer. Zij is ook de coördinator voor verdeling van de werkzaamheden. Bij afwezigheid worden haar taken waargenomen door Hesselien Koopman.

Anky Riepma zorgt voor tijdige aanvulling van de voorraden van schoonmaakartikelen, koffie e.d. Jaco Bosgraaf regelt vrijwillig(st)er voor koffieschenken e.d. Klaas en Eja Tempel regelen wat nodig is bij begrafenissen vanuit kerk en Wegwijzer. Klaas Tempel zorgt ook voor de kostenstaken bij begrafenissen en trouwdiensten. Cocky den Besten zorgt wanneer nodig voor het tijdig verwarmen van de grote zaal en Remko Koopman regelt de temperatuur in de andere vergaderruimten d.m.v. wekelijks aanpassen van de weekklok-thermostaat.

Wim Telintel regelt op afstand de temperatuur in de kerk.

Wilt u gebruik maken van de Wegwijzer of vergaderruimte regelen, neem dan contact op met: mevr. W. Schaap, telefoonnr. 0594-502276 (email: wilhelminaschaap@gmail.com)

Oud-papier-container naar de Kastanjestraat (achter de pastorie):

Eind januari gaat onze papiercontainer verhuizen naar de Kastanjestraat. Deze container stond vele jaren bij de familie Holtman. Sinds 1 oktober jl. is de container verhuisd naar het Industrierrein van Noordhorn, met dank aan de familie Kuipers van de Zevenster. Nu is op ons eigen stukje weiland achter de pastorie een gedeelte verhard als nieuwe standplaats voor onze papiercontainer. Alle vrijwilligers die bij de aanleg hieraan een steentje hebben bijgedragen zeggen we hierbij hartelijk dank.

U kunt vanaf nu uw oud papier dus brengen naar de Kastanjestraat, achter de pastorie.

Namens de Kerkrentmeesters, Remko Koopman

Vrijwilligers
worden niet betaald.
Niet, omdat ze waardeloos zijn,
maar omdat ze
onbetaalbaar
zijn !



UIT DE GEMEENTE

DANKBETUIGING

Bij deze willen wij iedereen bedanken die met ons mee heeft geleefd voor en na het overlijden van onze (schoon)vader.

Hij is verlost. God heeft hem welgedaan. Psalm 116 :4 (berijmd).

Rinus en Wilma van den Akker

HARTELIJK DANK

We zijn de Heere dankbaar dat mijn 2e heupoperatie zo voorspoedig is verlopen. Op de vijfde dag kon ik alweer naar huis om nu met therapie weer sterker te worden. Dank u wel voor de vele kaarten en attenties die we ontvangen hebben.

Met een hartelijke groet,
Willy en Leendert Rodenhuis

DANKBETUIGING

Br. M. Tempel wil een ieder hartelijk bedanken voor het medeleven welk hij in de afgelopen tijd heeft ontvangen d.m.v. kaarten, telefoon en bezoeken. Dit is hem tot grote steun geweest de afgelopen periode.

DANKBAAR

Dankbaar ben ik voor uw belangstelling omtrent de onderzoeken die ik heb ondergaan. Er zijn geruststellende berichten bij, met goede resultaten maar ook met: 'meer kan er niet aan gedaan worden'.

Onder Gods genade en zegen kan en mag ik verder leven en werken. Aan Hem alle eer!!

Met hartelijke groet,
Liekele Terpstra



HAAKMIDDAG VROUWENVERENIGING EN BELANGSTELLENDEN



Op DV **donderdagmiddag 15 februari** is er weer een kreamiddag. Na een geslaagde middag op 18 januari, waarop we een collage maakten op canvas, willen we dit keer weer eens de haaknaald oppakken om verschillende kleine cadeautjes te maken. Aanvang om half 2.

De volgende kreamiddag zal gehouden worden op DV **donderdagmiddag 15 maart**. Op deze middag willen we een

paasdecoratie gaan maken.

Iedereen, jong en oud, is van harte welkom!

Eja Tempel en Maria van Waarde



GEZELLIGE MIDDAG OUDEREN

We hopen deze middag te houden op **woensdag 21 februari** om 14.00 uur in de "Wegwijzer" te Noordhorn. Dhr. A. Riepma verzorgt de meditatie, verder is er samenzang, koffie, theedrinken en spelletjes.

U bent allemaal hartelijk welkom. Opgave kunt u doen bij mevr. A. Kiekebeld, tel. 0594-507012.

De damesbezoekgroep

VROUWENVERENIGING "IN LIEFDE DIENENDE"

Deelname themabijeenkomst Hervormde Vrouwenbond in Tiendeveen.

Op **dinsdag 6 maart** hopen we de themadag in Tiendeveen bij te wonen. Het thema wordt ingeleid door Ds. E. de Mots uit Rijssen, getiteld: 'Perfect imago, Godsbeeld-zelfbeeld' Verder zal spreken mevr. Hendrien van de Koot, GZ psycholoog.

Ook niet-leden zijn van harte welkom!

De dag duurt van 10.15 - 14.30 uur en wordt gehouden in "De Open poort", Kerkweg 3, 7936 TC Tiendeveen. Tijdens de lunchpauze wordt er gezorgd voor koffie/thee. Wilt u zelf een lunchpakket meenemen? We vertrekken om **kwart vóór 9** vanaf de Wegwijzer.

Opgave graag **vóór 1 maart** bij Maria van Waarde.

We hopen dat u de bijeenkomst ook kunt bijwonen!

Maria van Waarde (secretaresse), tel.nr. 505276

ZENDINGS- EN EVANGELISATIECOMMISSIE

SING IN OP VRIJDAGAVOND 16 FEBRUARI OM HALF 8

Beste broeders en zusters, jongens en meisjes,



De Evangelisatiecommissie nodigt u en jullie uit voor een te houden Zangavond, ook wel een Sing In genoemd, op D.V. **vrijdagavond 16 februari** 2018 in de Hervormde Kerk van Noordhorn.

We willen God eren door Zang, Muziek en Declamatie.

We beginnen om **half acht** en het duurt ongeveer een uur. Neem gerust je burens, vriendjes en/of vriendinnetjes mee. We willen er een prachtige avond van maken.

Graag tot dan!
Having Kruijer



BINNENGEKOMEN BERICHTEN

BIJeenkomst Geref. Bond en Confessionele Vereniging

In opvolging van de afgelopen jaren, hebben wij ook dit seizoen het voornemen om weer een gezamenlijke bijeenkomst voor de Groninger en Drentse leden van de Confessionele Vereniging en de leden van de afdeling van de Gereformeerde Bond te beleggen.

Deze avond zal zijn in de **Wegwijzer** op D.V. **woensdag 7 februari 2018. Aanvang 20.00 uur (inloop met koffie v.a. 19.45 uur)**

Ds. M.K. de Wilde uit Nijkerk hoopt te spreken over het onderwerp: **“Genieten van God”**. Een thema dat vooral bij de puriteinen en hedendaagse schrijvers als C.S. Lewis en John Piper veel aandacht krijgt. Kort samengevat gaat het hierom: God is niet alleen onze grote Koning voor Wie we moeten buigen in diep ontzag, maar Hij is ook een “zeer overvloedige fontein van al het goede” (Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 1), Die ons gelukkig en blij maakt. Wij hopen u allen te ontmoeten en neemt u gerust andere belangstellenden mee.

De secretarissen van de Confessionele Vereniging en de Gereformeerde Bond.

VRIJWILLIGER SCHOOLVERVOER

De reformatorische basisschool ‘De Zaaier’ is een christelijke, kleinschalige en gezellige streekschool uit Groningen (Paddepoel). Vol overtuiging staan op ‘De Zaaier’ God en de Bijbel centraal met daarnaast vanzelfsprekend kwalitatief hoogstaand onderwijs (zie ook www.dezaaiergroningen.nl).

De school telt ongeveer 55 leerlingen die vanuit de hele provincie elke dag van en naar school worden gebracht door zowel ouders als vrijwilligers. De school heeft hiervoor eigen schoolbusjes in gebruik.

Naast Zuidhorn heeft óók Noordhorn een eigen schoolbusje. Momenteel worden door het Noordhorn-busje de kinderen uit twee gezinnen uit Noordhorn (voorheen ook het gezin van uw oud-predikant Ds. Kreuk) en één gezin uit Zuidhorn naar school gebracht en van school gehaald.

Afgelopen periode is gebleken dat deze dagelijkse ‘schoolgang’ voor de drie ouderparen met één vrijwilliger, m.n. vanwege langdurige ziekte en beperkingen door een complexe thuissituatie, een behoorlijke belasting blijkt. Bij deze een vriendelijke oproep. Heeft u een rijbewijs en bent u in de gelegenheid om één of meerdere dagdelen per week (of als flexibele ‘invaller’) te helpen? Met name aankomende periode (tot de zomervakantie) zal dit ons erg helpen! Wij zien met belangstelling en met positieve verwachting uw reactie tegemoet.

Ook voor vragen of het doorgeven van tips kunt u ons bereiken op (j.g.groothedde@kliksafe.nl; 0594-745017).

Namens de ouders, Fam. K.S. de Vries, Nieuwstraat Noordhorn, Fam. A. de Jong, Zwanebloem Zuidhorn, Fam. J.G. Groothedde, Borgweg/Hamsterpad Noordhorn

Voor alle onderstaande roosters geldt: als u niet kunt, wilt u dan onderling ruilen?

BLOEMENGROET

4 febr.	mevr. G. v. Gosliga	050-4032038	mevr. D. Hofman	213717
11 febr.	mevr. H. IJbema	500981	dhr. E. Kiekebeld	507012
18 febr.	mevr. A. Kiekebeld	507012	dhr. E. Kooi	213019
25 febr.	mevr. H. Koopman	591410	dhr. E. Meindertsma	699776
4 maart	mevr. T. Meindertsma	699776	dhr. R. Noorman	548350

AUTODIENST

OPPAS 1

4 febr.	mevr. M. Meijndert	507468	Lydian Kleefman	0595-438946
11 febr.	mevr. N. Noorman	548350	Tim Noorman	548350
18 febr.	mevr. M. Rozema	050-4031843	Lydian Kleefman	0595-438946
25 febr.	mevr. W. Fokkinga	06-20288090	Francis Kleefman	0595-438946
4 maart	mevr. L. Frankenhuis	857996	Jorik Telintel	853020

OPPAS 2

DEURDIENST

4 febr.	mevr. G. Allersma	505739	mevr. W. Schaap	502276
11 febr.	mevr. D. Hofman	213717	mevr. M. Bolt	504885
18 febr.	mevr. C. den Besten	505035	mevr. M. Meijndert	507468
25 febr.	mevr. F. Verbree	506075	mevr. F. Verbree	506075
4 maart	mevr. A. Kiekebeld	507012	mevr. W. Schaap	502276

EHBO

AGENDA EN ACTIVITEITEN IN FEBRUARI 2018

(Deze vinden plaats in de 'Wegwijzer', tenzij anders aangegeven)

dinsdag	6 febr.	19.45 uur	Vrouwenvereniging, Bijbelstudie 8 (jan. 2018)
woensdag	7 febr.	20.00 uur	Bijeenkomst geref. bond en confessionele ver., spreker Ds. M.K. de Wilde uit Nijkerk
donderdag	8 febr.	18.30 uur 19.15 uur 20.15 uur	Catechese 12 t/m 14 - jarigen Catechese 15 - jarigen en ouder Bijbeluur (Exodus 3: 13-22)
maandag	12 febr.	20.00 uur	Kerkenraadsvergadering
woensdag	14 febr.	9.30 uur	Ochtendvrouwenkring bij mevr. A. Geertsema, Langestraat 83, Noordhorn (H1)
donderdag	15 febr.	13.30 uur 18.30 uur 19.15 uur	Kreatieve middag, vrouwenvereniging en belangstellenden Catechese 12 t/m 14 - jarigen Catechese 15 - jarigen en ouder
vrijdag	16 febr.	19.30 uur	Sing In in de kerk van Noordhorn
dinsdag	20 febr.	19.45 uur	Vrouwenvereniging, Bijbelstudie 9 (febr. 2018)
woensdag	21 febr.	14.00 uur 19.30 uur	Gezellige middag ouderen Jeugdvereniging
donderdag	22 febr.	18.30 uur 19.15 uur	Catechese 12 t/m 14 - jarigen Catechese 15 - jarigen en ouder
zondag	25 febr.	20.30 uur	Gebbedskring in de kerk na de avonddienst
maandag	26 febr.	20.00 uur	Gesprekskring bij fam. A. Verbree, Kruiser 8, Zuidhorn

VOLGENDE NUMMER VAN KERKNEIS:

De sluitingsdatum voor het **Maart-nummer** van Kerkneis is **Zaterdag 24 februari 2018, uiterlijk 18.00 uur**. U kunt kopij inleveren bij de familie A. van Waarde, Boslaan 62, 9801 HH Zuidhorn (Email: mariavanwaarde@gmail.com).

Bijdragen na genoemde sluitingsdatum ontvangen, komen in een later nummer van Kerkneis.

Saaksum

KERKDIENTEN SAAKSUM

4 febr.	9.30 uur	Evang. J. de Vries (Urk)
11 febr.	9.30 uur	Prop. F. Pierik ('t Harde)
18 febr.	9.30 uur	Prop. M. Krooneman ('t Harde)
25 febr.	9.30 uur	Ds. M. Kreuk (Oude Tonge)
4 maart	9.30 uur	Prop. F. Pierik ('t Harde)

BESTEMMING COLLECTEN

Op de volgende dagen heeft de collecte een speciale bestemming:

4 febr.	Diaconie-collecte voor Project 10 27 in Rwanda
4 maart	Diaconiecollecte: GZB voorjaarszendingscollecte voor het Midden Oosten

IN MEMORIAM; SIMON FREDERIK RENKEMA

Op 23 februari 1997 werd in de kerk van Saaksum Simon Frederik Renkema gedoopt. De tekst voor de prediking was uit Jesaja 49 het zesde vers: *Zie, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd, uw muren zijn steeds voor Mij.* Mooie woorden in een doopdienst. Maar deze woorden klonken ook op 23 januari 2018 in de kerk in Oldehove in een dienst die vooraf ging aan de begrafenis van Simon, overleden op 16 januari. Tussen die beide diensten, die doopdienst en de herinneringsdienst, is er veel gebeurd met en rond Simon. Veel meer dan wij weten of denken, of vermoeden kunnen. Hoewel hij veel goede herinneringen heeft nagelaten, heeft hij ook geschreven en getekend over zijn onzekerheden.

We mogen terugzien op een indrukwekkende dienst, waarin het Woord van onze God mocht klinken, ook het Woord over die namen, die nog altijd in Gods handen gegraveerd staan.

We willen ook als gemeente Pieter en Paula, Ruben en Cathelijne, Miriam en Stephan, de grootouders, verdere familie, vrienden en bekenden heel veel sterkte en zegen toebidden voor de komende tijd.

Dat ook dit sterven velen tot zegen zal zijn voor velen, jong en oud. Dat we toch mogen ervaren dat ook onze namen in Zijn handen gegraveerd zijn. Dan zijn we veilig en welgeborgen. Veilig in Jezus' armen; (handen).

Onstwedde, NN

JARIGEN

In februari hoopt jarig te zijn:

26 febr. mw. G. Drijfhout-Roffel,

Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar!

COLLECTEN SAAKSUM VAN DE DIACONIE

26 november	€ 13,50	Klaslokalen in een sloppenwijk in Kenia
3 december	€ 22,90	
10 december	€ 18,00	
17 december	€ 21,00	
24 december	€ 18,90	Stichting De Ondergrondse Kerk
25 december	€ 12,20	Stichting De Ondergrondse Kerk
7 januari	€ 18,10	
14 januari	€ 24,20	
21 januari	<u>€ 19,10</u>	
Totaal	€ 167,90	

16 december Zangavond: € 126,60

Namens de diaconie hartelijk dank, K. den Besten, penningmeester

COLLECTEN SAAKSUM VAN DE KERKVOOGDIJ

3 december	€ 61,20	7 januari	€ 53,60
10 december	€ 51,55	14 januari	€ 47,25
17 december	€ 72,00	21 januari	€ 55,00
24 december	€ 55,60	28 januari	<u>€ 55,30</u>
25 december	€ 63,10		
31 december	<u>€ 70,35</u>		
Totaal	€ 373,80		€ 211,15

Hartelijk dank, college van Kerkrentmeesters

GROET

Ontvangt allen een hartelijke groet van uw kerkenraad.

BIJBELLEESROOSTER FEBRUARI 2018

donderdag	1 februari	Spreuken 20:1-9	Betrouwbaarheid
vrijdag	2 februari	Spreuken 20:10-21	Scherpe waarnemingen
zaterdag	3 februari	Spreuken 20:22-30	Spiegels
zondag	4 februari	Psalm 142	Gebed in een grot
maandag	5 februari	Jesaja 55:1-13	Gratis drank
dinsdag	6 februari	Jesaja 56:1-8	Vreemdelingen welkom!
woensdag	7 februari	Spreuken 21:1-12	Eerlijk duurt het langst
donderdag	8 februari	Spreuken 21:13-21	Verstand en gevoel
vrijdag	9 februari	Spreuken 21:22-31	Let op je woorden!
zaterdag	10 februari	Joël 1:1-14	Zwijg niet over ellende
zondag	11 februari	Joël 1:15-20	De dag van de HEER komt
maandag	12 februari	Joël 2:1-11	Aanstormend leger
dinsdag	13 februari	Joël 2:12-17	Oproep
woensdag	14 februari	Psalm 57	Schuilplaats
donderdag	15 februari	Jesaja 56:9-57:6	'... we gieten ons vol met drank.'
vrijdag	16 februari	Jesaja 57:7-13	Bedgeheimen
zaterdag	17 februari	Jesaja 57:14-21	Er komt vrede!
zondag	18 februari	Jesaja 58:1-5	Vast goed!
maandag	19 februari	Jesaja 58:6-14	Geen woorden maar daden
dinsdag	20 februari	Jona 1:1-16	Reisdoel
woensdag	21 februari	Jona 2:1-11	Gebed in het donker
donderdag	22 februari	Jona 3:1-10	Effectieve verkondiging
vrijdag	23 februari	Jona 4:1-11	Heet hoofd
zaterdag	24 februari	2 Petrus 1:1-11	Inspanningsverplichting
zondag	25 februari	2 Petrus 1:12-21	Blijf waakzaam
maandag	26 februari	2 Petrus 2:1-10a	Zonde blijft niet onbestraft
dinsdag	27 februari	2 Petrus 2:10b-22	Honden en varkens
woensdag	28 februari	2 Petrus 3:1-9	Geen traagheid, maar geduld

5 0 1 5

Het andere alarmnummer

(Roep Mij aan in de dag der benauwdheid,
Ik zal er u uithelpen - Ps. 50:15)

Bij elke ramp, zo deelt men mee,
moet men nu bellen: **één-één-twee**.
En wat voor hulp ook nodig is,
die komt dan snel, dat is gewis.
Politie, brandweer, ambulance,
zij zijn bij rampen heel wat mans.

Het is gemakkelijk vooral,
men belt het zonder kengetal.
Ook is het nummer heel bekend,
want 't wordt steeds bij ons ingeprent,
bij jong en oud, in dorp en stad,
op aanplakbord, in krant en blad.

Maar soms komt men ook wel te laat,
als hulpverlening niet meer baat;
want als de levensgeesten vlieden,
kan **één-één-twee** geen hulp meer bieden.
Ook is men niet tot hulp in staat
als het om geestelijk lijden gaat.

Daarom moet men zich eraan wennen,
een ander nummer ook te kennen:
vijftig-vijftien kan je méér geven
dan snelle hulp voor 't tijdelijk leven.
Nooit in gesprek, 't geeft steeds gehoor,
en dat al vele eeuwen door.

Eén-één-twee is voor deze aarde,
maar **vijftig-vijftien** heeft meer waarde,
het is er voor gebroken harten,
die lijden onder levenssmarten.
Het geeft vermoeiden nieuwe krachten,
bedroefden troost in donkere nachten.

't Hoort naar belijdenis van zonden,
giet balsem in geslagen wonden.
't Geeft hoop aan wie geen hulp meer vonden,
in eigen kracht niet verder konden.
Het draagt je door het lijden heen,
je bent voortaan nooit meer alleen.

Vijftig-vijftien: "Ik neig Mijn oren
naar jouw gebed; ik zal je horen!
Bang mensenkind, roep Mij maar aan;
Ik kan je angstgeroep verstaan.
Om Jezus wil hoor ik altijd
naar elk die om Mijn hulpe schreit."

Rufe mich an in der
Not, so will ich dich
erretten und du sollst
mich preisen.

Psalm 50,15



 **5015**
CALL ME FOR HELP!



Jeugdneis

Februari 2018

Beste jongens en meisjes,

In de vorige Kerkneis ging het over Koning Jezus die was geboren! Nadat Jezus gedoopt was en de Heilige Geest over Hem gekomen was ging Jezus preken en onderwijzen. (Lukas 4: 1-15) In deze puzzel gaat het ook over een aantal koningen in het Oude – en Nieuwe Testament, wat weet jij van al deze koningen? Zet bij elke zin de juiste koning. Er blijft 1 koning over, welke koning is dit? Dit is tevens de oplossing van deze puzzel.

De oplossing mag je mailen naar:
JeugdneisNoordhorn@gmail.com

Na 5 juiste verzamelende oplossingen ontvang je een boekenbon! Dus puzzelen maar!

Groetjes Alexandra van Dijken

koningen zijn:

Herodes - Omri - Achab - Og - Salomo – Rehabeam -
Manasse - Farao - Saul – Jerobeam I - David -
Melchizedek - Balak - Hizkia - Abimelech



1. De koning die bidt om een wijs hart1 Koningen 3
2. Deze koning wilde het volk Israël eerst niet laten gaan..... Exodus 5
3. De koning van Basan en zijn bed was van ijzer Deuteronomium 3
4. De 8^e zoon van Isaï gezalfd tot koning door Samuel..... 1 Samuel 16
5. Deze koning wilde van de Wijzen weten waar Koning Jezus was geboren..... Mattheus 2
6. Deze koning van Salem was een priester van God, de Allerhoogste en hij ging Abraham tegemoet, toen die terugkeerde na het verslaan van de koningen, en zegende hem.....
.....Genesis 14: 18,19 / Hebrëen 7
7. Het volk verlangt een koning, en deze man uit Benjamin zoekende naar de ezellen van zijn vader Kis, werd hun koning..... 1 Samuel 9
8. Ondanks dat Abraham hem voorloog was deze koning hem vergevingsgezind. Hij schonk hem kleinvee, runderen slaven en slavinnen en gaf zijn vrouw terug.....Genesis 20:14-16
9. Deze koning vraagt Bileam om het volk Israël te vervloeken..... Numeri 22
10. Deze zoon van Salomo werd koning van Juda, dat bestond uit de stammen Juda en Benjamin, het volk vroeg aan hem om het juk lichter te maken.....1 Koningen 11:43
11. Deze koning werd ziek en bad om genezing; dit gebed werd verhoort en bevestigd door de Heere door de schaduw van de zonnewijzer tien treden terug te laten gaan.....2 Koningen 20
12. Deze koning kocht de berg Samaria van Semer voor twee talent zilver. Hij bouwde een stad op de berg en gaf de stad dezelfde naam nl. Samaria.....1 Koningen 16 :23,24
13. Deze koning doet er alles aan om de wijngaard van Naboth te bemachtigen.....1 Koningen 21
14. Deze man werd op 12-jarige leeftijd koning en was zoon van Hizkia en regeerde 55 jaar en de naam van zijn moeder was Hefziba...2 Koningen 21

Oplossing:

David de herdersjongen die uitgekozen werd tot Koning

